



KERKDIENST(EN)

10.00 uur Dorpskerk

Predikant	: Dhr. Joël Treuren
Ouderling van dienst	: Corinca Moolenburgh
Schriftlezing	: Gitta Pattiapon
Muzikale begeleiding	: Piano Peter le Clercq, Gitaar Thomas le Clercq
Koster	: Kees Boonstra
Collectes	: ➤ 1 ^e collecte is voor de Havenkerk ➤ 2 ^e collecte is voor de zending
Koffiedrinken	: Ontmoeting na de dienst in Het Venster
19:00 uur	: geen dienst



Deze kerkdienst wordt via de livestream rechtstreeks uitgezonden. Wilt u niet in beeld komen, neem dan plaats op de banken in de vakken direct rechts en links bij binnenkomst.

LITURGIE VAN DE MORGENDIENST, de kleur van deze zondag is groen

GEZAMENLIJKE DIENST PGS EN DE HAVENKERK

Welkom en mededelingen (Corinca)

Zingen Opwekking 167 "Samen in de naam van Jezus"

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
'T werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer, de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
'T is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Stil gebed, votum en groet (Joël)

Zingen Opwekking 640 "Mijn hulp is van U "

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan
Ik hef mijn ogen
Op naar U Heer
Die mij bij zal staan
Mijn hulp is van U Heer
Die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat
Ik wankel of val

U bent mijn beschermer
Die over mij waakt
Die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven
Mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
Mijn hulp is van U Heer

Leefregels (Joël)

Zingen Opwekking 331 "Breng dank aan de Eeuwige"

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond. (2x)

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons. (2x)
Breng dank.

Gebed (Joël)

Kinderlied "God kent jou vanaf het begin"

God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

Kinderen gaan naar de kinderdienst in Het Venster

Bijbellezing uit NBV21 Mattheus 19:16-22 (Gitta)

Zingen "Als een hert - ik bouw op U"

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Ik bouw op U
mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
(sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam 2X)

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
(toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam 2x)

Ik bouw op u
mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
(In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid.2x)

Verkondiging (Joël)

Zingen Opwekking 717 "Stil mijn ziel wees stil"

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God...

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

2x
God U bent mijn God...
Ik rust in U alleen.

Dank en voorbede (Corinca)

Aandacht voor de collecte en de kinderen komen terug

Collecten



1^e collecte is voor de Havenkerk

2^e collecte is voor de Zending

We steunen hiermee het werk van ds. Den Hertog en dhr. Mol in Thailand. Er mochten 15 mensen gedoopt worden in Noon Sung. Ze zien Gods levensveranderende genade en wonderen gebeuren.



U kunt geven bij de uitgang , via de Givt app,
of overmaken via de bank

Slotlied "Heer U bent mijn leven"

Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga.
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer ik bid U blijf mij steeds nabij.

'k geloof in U heer Jezus, geboren uit de maagd.
Eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
Eén met God de Vader, en verenigd met uw volk
Tot de dag gekomen is, van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
en in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht.
U die via duizend wegen, ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Zegen (Joël)

Zingen Sela "Toekomst vol van hoop"

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop
Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht
U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U bent God de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht
U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen

Koffie/thee/fris in Het Venster

MEDEDELINGEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE SASSENHEIM

Kijken en meenemen Julianakerk, ook maandag 26.08

Zaterdagmorgen 24 augustus (10.00-12.00 uur) was er de mogelijkheid om verzamelde goederen en materialen, afkomstig uit de Julianakerk te bekijken en mee te nemen. Een vrije gift in de collectezak is welkom.

Hoewel bij het ter perse gaan van deze zondagsbrief nog niet bekend is wat er nog resteert aan goederen en materialen is het mogelijk om ook maandagavond 26 augustus (19.00-20.00 uur) langs te komen en mee te nemen wat van uw gading is. Een en ander is verzameld in de Witte Zaal en op de Jeugdhuiszolder.

Ambulant predikant, ds. Sietske van der Hoek

Ds. Ellis Ezinga zal eind november gaan beginnen als predikant ouderenpastoraat (0,5 FTE) voor PG Sassenheim. Ds. Martin Koster blijft als predikant voor 8 uur/week ambulant predikant tot 31.12.24. De kerkenraad heeft afgelopen week een positief gesprek gehad met predikant ds. Sietse van der Hoek, nu nog ambulant predikant voor PG Naaldwijk. Zij zal vanaf 9 september as. voor 20 uur/week als ambulant predikant inzetbaar zijn voor PG Sassenheim. Vooralsnog voor een periode van 1 jaar. Ds. Sietske van der Hoek wordt hartelijk welkom geheten in onze gemeente. Meer informatie leest u in de komende Op Weg.

Varianten liturgisch centrum

In april namen we afscheid van de Julianakerk en sindsdien houden wij onze vieringen in de Dorpskerk. Voor de één een vertrouwde plek, voor een ander een nieuwe ervaring. In de voorbereiding op de overgang naar deze situatie, is vanuit Werkgroep 11 aangegeven dat het belangrijk is dat liturgische elementen uit beide kerken hun plek krijgen in de nieuwe situatie.

Daarover leven uiteraard diverse gevoelens; wat de één stijlvol vindt, is niet de smaak van de ander, de één is gehecht aan bepaalde zaken, een ander past zich snel aan het nieuwe aan. Als kerkenraad willen we daar ruimte voor geven. Zoals in de laatste Op Weg gemeld, zullen de komende tijd enkele varianten worden neergezet van het liturgisch centrum.

- In de maand juni stond het doopvont, lezenaar en tafel uit de Dorpskerk en kaarsenstandaard en antependia uit de Julianakerk.
- In juli en augustus staat de lezenaar, tafel, antependia en kaarsenstandaard uit de Julianakerk en het doopvont uit de Dorpskerk.
- In september zal het doopvont uit de Julianakerk, lezenaar en tafel uit de Dorpskerk en kandelaar en antependia uit de Julianakerk in de Dorpskerk worden neergezet.

Daarna kunt u uw mening geven via een formulier bij de Zondagsbrief. Op basis van die reacties zal de Kerkenraad bepalen welke variant de voorkeur heeft.

Waarneming tijdens verlof ds. Martin Koster

Vanaf vrijdagmiddag 26 juli is ds. Martin Koster met verlof tot en met eind augustus. Heeft u een vraag wegens een uitvaart dan kunt u bellen met 0252-215883 of 06-46499134. U wordt dan doorverbonden met een lid van de kerkenraad. Wilt u een pastoraal bericht op de pagina Wel & Wee van de website laten plaatsen, dan kunt u contact opnemen met Jaap Kruik, tel. 06 38371288, of e-mail jaapkruik50@icloud.com.

Uitnodiging Pastoraatsgroep 67+ woensdag 28 augustus

Hierbij nodigt de Pastoraatsgroep 67+ u uit voor een shared dinner op woensdag 28 augustus 2024 van 17.00 uur - 19.00 uur in Het Venster. Aanmelden: t/m zondag 25 augustus. Het is de bedoeling dat iedereen een favoriet gerecht meeneemt. Wat neem je mee? Denk aan: hartig taartje, bladerdeeg hapjes, pasta/groente/fruit salade, dessert... Neem mee wat u zelf lekker vindt. Kom en ontmoet elkaar onder het genot van de zelfgemaakte lekkere hapjes! Samen delen is samen genieten! Met vriendelijke groet namens de pg67+ werkgroep. Gerry van Prooijen, tel: 221 960 Joke Kremer, tel: 211 582; Email: pgs67plus@gmail.com

MEDEDELINGEN VAN DE HAVENKERK

Startzondag

Op zondag 1 september starten we het nieuwe seizoen met een familiedienst met Sem Jongsma als voorganger. Na de dienst en de koffie maken we een korte wandeling in het park. Aansluitend vindt er een gezamenlijke lunch plaats in de kerk. Iedereen wordt verzocht een eigen lunch mee te nemen die in gezamenlijkheid wordt gepresenteerd zodat iedereen ervan kan pakken. Gasten zijn van harte welkom, voel je vrij om iemand mee te nemen.

Havencafé

Op donderdag 5 september gaat ook het Havencafé weer van start. Van 14.15 tot 16.15 uur is iedereen welkom voor een natje en een droogje. Voor wie wil kan ook deelgenomen worden aan een workshop 'vlinders'.

Tuin-timmermannen

Een aantal mannen heeft zich afgelopen week weer op de tuin van de kerk gestort. Naast tuinonderhoud werd onder meer de lantaarn boven de hoofdingang vakkundig onder handen genomen. Dank hiervoor.

