



Orde voor de dienst op Oudejaarsavond, 31 december 2024

Voorganger ds. Egbert van der Weide uit Warmond
Ouderling van dienst en lector Arie Dwarswaard
Organist George Germans

Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

Zingen psalm 90: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen psalm 90: 8

Gebed

Zingen lied 513

Bijbellezing Prediker 3: 1 – 15

Zingen lied 845

Verkondiging

Zingen lied 511 *melodie psalm 110*

Gedicht **DIT IS DE TIJD**, Ad den Besten

Dit is de tijd. Je mag zeven keer raden.
Zeven maal zeventig keer heb je tijd
om gissend en missend, door schande en schade
wijs, te ontkomen aan de kwade
droom van de wenteltrap eeuwigheid.

Dit is de tijd, de tijd om te zorgen,
zorgende staan met je rug naar het vuur,
bloot aan de dood, in het leven geborgen,
lezen de schaduw van morgen,
Spelender-, spelenderwijs op de muur.

Dit is de tijd. God zelf staat zonder
zich te verroeren andersom.
Dit is de tijd. Er gebeurt geen wonder,
maar Hij telt langzaam van één tot honderd,
Tot honderdtien... en dan: 'Ik kom.'

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen 512

Zegen