

Protestantse Gemeente Sassenheim

Augustus 2024



Op weg



Opmaat



Gods gezicht

*“Tante”, riep het kind vanuit de logeerkamer, “praat alstublieft tegen me. Ik ben bang, omdat het zo donker is”. De tante riep terug: “Wat heb je daar aan? Je kunt mij niet zien!”
“Dat geeft niet”, antwoordde het kind, “als er iemand praat wordt het licht”.*

Een kleine anekdote uit de mond van een psychiater. Misschien kan het ons helpen. Wij die moeten geloven dat God nabij is, maar die Hem nooit hebben aanschouwd van aangezicht tot aangezicht. Wij kennen zijn gezicht niet.

Een gezicht spreekt. Het voegt vaak, door een bepaalde mimiek, iets toe aan wat je hoort. Iemand die op boze toon iets zegt maar daarbij zijn lachen niet kan inhouden boezemt ons minder angst in dan degene die hetzelfde zegt, maar bij wie we dat opgewekte gezicht niet kunnen zien. Een gezicht straalt iets uit. Het kan er licht en donker uitzien. Het kan andere gezichten doen opklaren of juist treurig maken. Een



gezicht zegt iets over degene, die het draagt: lachrimpels of lijnen van zorg, de mondhoeken neergetrokken of naar boven gebogen. Een gezicht zegt iets over iemands denken.

Gezichtsverlies is een ander woord voor: Hij ging af, hij heeft zich onmogelijk gemaakt, hij heeft voor de mensen afgedaan. Zó belangrijk is een gezicht.

Wij kennen Gods gezicht niet. Wat dat betreft tasten wij in het donker.

Maar in dat donker wordt wel gesproken! Onze duisternis aangaande het zien van God, wordt opgelicht door wat er van Hem wordt gezegd. En hoe meer er wordt gesproken, des te beter ontwaren we de trekken van Zijn aangezicht. Mensen zagen het gelaat van God oplichten in een voerbak in een stal. Ze hebben het gezien toen het in de tempel was en predikte. Het boog zich over wanhopige, hongerige en eenzame mensen. Het verhelderde sombere gezichten en liet mensen bevrijd lachen, telkens als Hij tegen hen zei: “Uw zonden zijn vergeven!”

Anderen hebben geprobeerd dat gezicht van God weg te bannen, aan een kruis ermee.... Toen het de ogen sloot, daalde de duisternis over alles. Maar na drie dagen zagen sommigen het weer en ze vertelden het jubelend aan de anderen: “Hij is waarlijk opgestaan!”

Het gezicht van Jezus - een lichtstraal, die andere gezichten aansteekt en ze doet ontbranden.

Zijn woorden maken voor ons het verborgen aangezicht van God zichtbaar.

Als iemand die woorden zegt en doet, wordt het licht. Ook hier, ook nu nog. En altijd.

Ds. Egbert van der Weide

Een liefdevolle aanraking
doet soms meer
dan een heleboel mooie woorden.

(Phil Bosmans)

agenda - agenda - agenda - agenda

Elke maandag : Wandelgroep start op maandag 2 september om 13.30 uur vanuit Het Venster
Elke dinsdag : HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

woensdag 28 aug. : Pastoraatsgroep 67+ Shared dinner om 17.00 uur in Het Venster
zondag 15 sept. : Parkdienst om 10.00 uur in Park Rusthoff, bij slecht weer in de St. Pancratiuskerk
zaterdag 5 okt. : Pastoraatsgroep 50+ bezoek aan het Boerhavenhuis en -tuin in Voorhout. Vertrek per fiets om 13.30 uur vanaf Het Venster

*Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur.
Inleveren van goederen op Kagerdreef 51A*

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur in Het Venster

De volgende 'Op weg' verschijnt op 9 oktober
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk maandag 30 september binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding 'kopij Op weg' op de Westerstraat 8a. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl



De bloemen uit de kerk gingen met een groet naar...

30-06
06-07
14-07
21-07
28-07
11-08 mw. Y. Nieuwenhuis-Tromp, Kloosterhof 7, Lisse



Bedankt

Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling na mijn heupoperatie en het verblijf in Wijckersloot en thuis. Mijn herstel gaat goed. Ook bedankt voor het mooie bloemstuk vanuit de kerk, de Gebedsgroep en ds. Martin Koster voor zijn bezoek.

Hartelijk groet,

Truida van der Niet

Bedankt

Op het afscheid (na het overlijden) van mevr. Corrie van der Voet werd een dankwoord uitgesproken naar de kerk (PGS) voor alle bezoeken en attenties die zij bij leven mocht ontvangen van de kerk. Het werd zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,

familie Van der Voet

Predikanttekeningen



In memoriam

* *Ria Borsje-Eichhorn*

Op zondag 7 juli 2024 is overleden in de leeftijd van 87 jaar Maria Borsje-Eichhorn, echtgenote van Ami Borsje. Geboren en getogen in Dubbeldam als oudste in een gezin met nog twee broers, liet Ria al op jonge leeftijd zien dat ze zelfstandig en ondernemend kon zijn. Na haar schooltijd ging ze als administratief medewerker werken



bij Aramco. Zij en haar geliefde Ami startten in Den Haag en woonden vervolgens lange tijd gelukkig in Sassenheim. Samen brachten zij twee dochters groot en later ging Ria ook een paar dagen in de week op haar drie kleinkinderen passen. In de kerk werkte zij acht jaar als diaken. De laatste tijd, gehinderd door Alzheimer, ontving zij veel zorg van haar geliefden en van de mensen van het gastenhuis Liduina in Warmond. Haar man en kinderen brachten haar in herinnering als een liefdevolle en uiterst zorgzame vrouw, moeder en vriendin die allen om wie ze gaf in haar hart sloot, aandachtig, blij met het geluk van anderen, tevreden met kleine persoonlijke dingen, genietend van de verbinding met elk om wie zij gaf. Correspondentieadres: Mirjam Borsje, Losplaatskade 11, 2201 DB Noordwijk

* *Corrie van der Voet-Kuijt*

Op donderdag 11 juli 2024 is overleden in de leeftijd van 89 jaar Cornelia van der Voet-Kuijt. Geboren in Katwijk moest het gezin met nog vijf broers, toen zij negen was, vanwege de oorlog verhuizen naar Wassenaar en verbleef Corrie aan het eind van de oorlog bij familie in Benthuizen om aan te sterken. Nog jong ontmoette zij Meindert van der Voet, ze trouwden, woonden eerst in bij zijn familie en bleven in Sassenheim waar ze zich thuis voelden tussen veel jonge gezinnen. Met haar man bracht zij twee kinderen groot. Corrie deed thuis confectiewerk en vond later werk als gastvrouw in een tehuis voor uithuisgeplaatste kinderen. In 1980, niet lang nadat ze een nieuw huis kochten, overleed Meindert. Haar werk, een rijbewijs, briden en de (klein-) kinde-

ren hielden haar op de been. Met een latere goede vriend ondernam ze nog veel vakantie-izen. De laatste jaren werd het stiller - haar vriend overleed en in 2020 ook haar enige dochter Elly. Naast dit verdriet ervoer zij dankbaarheid voor wat was geweest en was benieuwd naar wat komen ging. In het bijzijn van familie is zij in alle rust overleden. Correspondentieadres: Gaffelaar 2, 2991 DB Barendrecht

ds. Martin Koster

Geboren

Op 1 augustus is Aron Pieter Muilwijk geboren. Hij is het broertje van Eline en Floor. Vanaf deze plaats feliciteren we de ouders Sandra en Arjen en de zusjes Eline en Floor van harte met de komst van Aron. Dat hij mag opgroeien in geloof hoop en liefde.



In memoriam

* *Cobi Barnhoorn-Schuilenburg*

Op maandag 12 augustus overleed onze zuster in Christus Cobi Barnhoorn, in de leeftijd van 72 jaar. Samen met haar man woonde ze aan de Wanmolenlaan.

In 1999 kwamen ze vanuit Zuid-Afrika, met hun drie dochters. Voor Cobi betekende dat: terug naar Nederland. Ze was geboren op Kaag-eiland en als jonge vrouw naar Zuid-Afrika geëmigreerd toen ze trouwde met André Barnhoorn. Ze woonden lange tijd aan de Leidsevaart en raakten betrokken bij de kerkelijke gemeente in Sassenheim.

Ze was een begaafde vrouw: ze hield van taal en kon goed luisteren. Ze had als onderwijzeres veel affiniteit met kinderen. Als ouderling heeft ze zich erg ingezet voor met name het ouderenbezoekwerk. Ze genoot van haar kinderen en kleinkinderen en had een grote kring van vrienden en familie om zich heen. Want er was één ding waar ze uitzonderlijk goed in was: liefhebben. Haar vriendelijkheid, haar geduld en haar aandacht maakten dat zij op haar beurt erg

geliefd was. Het viel haar dan ook zwaar dat ze door haar ziekte steeds meer opgesloten raakte in haar lichaam: niet meer zelf kunnen gaan, zelfs niet meer kunnen praten schept een isolement.



Maar ze werd niet vergeten, alle lieve belangstelling ontroerde haar. Haar geloof gaf haar de kracht om met de last van haar ziek-zijn om te gaan. Haar geloof gaf haar ook de kracht en het vertrouwen zich aan God over te geven toen het leven hier op aarde te zwaar werd. Daarbij vonden zij en André steun in de trouwe zorg van ds. Tim Moll. Vanwege zijn gezondheid kon hij die weg niet ten einde toe met hen gaan en vroeg hij mij om hen te begeleiden.

In de korte tijd dat ik haar heb gekend heeft ze diepe indruk op mij gemaakt. Bij het afscheid sprak alles van de liefde die haar leven gekenmerkt heeft: de lezing, de liederen, de liefdevolle woorden van André en haar kinderen, en de grote kring van mensen, in de kerk en aan haar graf. Ze liet ons zien hoe het is, als we de taal van de liefde verstaan. Haar gedachtenis moge ons tot zegen zijn: we danken God voor wat Hij ons in haar heeft geschonken, en kunnen Hem niet beter eren dan zelf op onze beurt de taal van de liefde ter harte te nemen.

ds. Egbert van der Weide

De voorzitter schrijft....



Heeft u onlangs genoten van een zonnige vakantie? De basisscholen zijn weer begonnen, een nieuw schooljaar wacht en dat geldt ook voor het nieuwe kerkelijk seizoen.

Over vakantie gesproken. Jaarlijks bivakkeren wij op Kreta, zo ook dit jaar. Op Kreta was in deze periode de viering van het Pinksterfeest Tis Pentikostis (1^e) en Agiou Pnematos (2^e). Waar wij verblijven wordt een viering gehouden op het plein nabij een zeer klein kerkje, een visserskapel, gelegen aan de Middellandse Zee. Waarom juist daar terwijl er in het dorp een veel grotere kerk is? De naam van het kerkje is gerelateerd aan de Heilige Geest en op zondagavond 23 juni jl. verzamelen zich een groot aantal Griekse dorpsgenoten om het feest met elkaar te vieren. En dat wordt ook meer dan uitbundig gedaan tezamen met de pappas, de lokale priester. Nog niet eerder de binnenzijde van dit kerkje kunnen bekijken, nu dus wel. Klein, kleiner, kleinst met zo'n 15 zitplaatsen en prachtige fresco's.



Noemenswaard is het feit dat zo'n 95% van de Griekse bevolking nog lid van de Grieks orthodoxe kerk. Komt daar maar eens om als het gaat om de Nederlandse bevolking.

Eind september opnieuw naar Kreta om op

uitnodiging een Griekse bruiloft bij te wonen. Het gaat een kleine bruiloft worden met 'slechts' 700 gasten. Normaal gesproken zijn dit er 1000 of meer. We laten ons verrassen door de kerkelijke- en culture verschillen tussen Griekenland en Nederland.

Ds. Ellis Ezinga neemt beroep aan

In de tweede week van juli werd de Brede Kerkenraad 'verrast' door het advies en unanieme voordracht van een predikant voor de vacature 'ouderenpastoraat' (0,5 FTE). Wat is er hierna snel geschakeld om de voordracht, zowel in de Brede Kerkenraad als ook tijdens de gemeenteavond, unaniem over te nemen. En dan nauwelijks vier weken nadat de Beroepingscommissie de voordracht had gedaan, heeft ds. Ellis Ezinga het beroep aangenomen. Op de website, op de PGsamen app en ook in haar presentatie tijdens de gemeenteavond heeft u de motivatie van ds. Ezinga kunnen lezen of horen waarom zij heeft gekozen voor PG Sassenheim.



Ds. Ezinga en PG Sassenheim, van harte gefeliciteerd! We zien uit naar een (meer dan) prettige pastorale samenwerking. In de tweede helft van november zal zij met haar werkzaamhe-

den gaan beginnen, gevolgd door de Dienst van Verbintenis op zondag 1 december. In de komende periode worden de nodige zaken geregeld voor ds. Ezinga opdat de opstart soepel en goed zal zijn.

Welkom in Sassenheim, ds. Ellis Ezinga! Met dank aan de Beroepingscommissie, voor het vele werk dat (veelal) achter de schermen is gedaan en dit alles met complete geheimhouding. Vooral het laatste en dit in de huidige tijd met social media, mooi.

Een predikant kunnen beroepen gaat niet zomaar. Kerkordelijk dient dit nauwkeurig te geschieden. En... de Beroepingscommissie gaat verder met haar werk. In stilte, achter de schermen. Dat zij haar werk zegenrijk mag vervolgen, dat wordt hen toegewenst. U leest er meer over in de bijdrage van onze scriba.

Financiële avond

U wordt door de scriba in deze 'Op weg' ook bijgepraat over de gehouden financiële gemeentevond (van de middagsessie is geen verslag) die begin juli is gehouden. Het College van Kerkrentmeesters, en zeker penningmeester Tewis, wordt meer dan hartelijk bedankt voor de wijze waarop dit alles is verzorgd en afgerond. En dit geldt ook voor de penningmeester van de Diaconie en Jongerenraad. Wat een werk is het om gedurende het gehele jaar zorg te dragen voor de 'centjes van de kerk'. Ik kan u melden dat ik nauwelijks het verschil weet tussen crediteuren en debiteuren, tussen liquiditeit en solvabiliteit, tussen activa en passiva.

Inderdaad weinig kennis van boekhouden, van afschrijven, van doteren, van balans en nog meer. Dan is het geruststellend om te weten dat dit alles in vertrouwde handen is van het CvK (en Diaconie en Jongerenraad). Nogmaals veel dank daarvoor, zeker ook namens de gehele kerkelijke gemeente. Achter de schermen gebeurt er veel, wordt er gedegen en vrijwillig gewerkt voor ons aller PG Sassenheim.

Maar de meeste van deze is de liefde

En nu blijven Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de Liefde. Een Bijbeltekst die overbekend is en wordt gelezen in de brief van Paulus aan de Korintiërs. Korintiërs 13: 9.

Met regelmaat wordt de tekst gekozen bij de kerkelijke inzegening van een huwelijk maar ook bij overlijden wordt de tekst gelezen. In de afgelopen weken hoorde ik deze tekst verschil-

lende malen bij het verdriet van overlijden en sprak de tekst zelf uit.

Het is de laatste dag van onze vakantie op Kreta, we ontvangen een verdrietig bericht. Een dierbaar familielid is overleden. U kunt zich voorstellen dat de terugvlucht de volgende morgen 'als geroepen kwam'. Bij thuiskomst koffers neergezet en de nabestaanden van de overleden broer en zwager bezocht. We kregen het verzoek van zijn gezin om in het crematorium het geloof een plaats te geven, naast de woorden die we namens de familie zouden spreken. 'Hebben jullie de Trouwbijbel nog', was onze vraag. 'Wel zeker, zelfs de liturgie zit nog in de Bijbel'. 'Het lijkt ons passend om bij het afscheid de trouwtekst te lezen'. En bovenstaande tekst is aan het begin van de afscheidsbijeenkomst gelezen en aan het einde is met elkaar het 'Onze Vader' gebeden. Zoals dit in het verre verleden alle dagen klonk bij mijn schoonouders, tijdens het middag- of avondeten. Na afloop van de bijeenkomst komt een oudere bezoeker naar me toe. Hij spreekt me aan en zegt: "U heeft mijn trouwtekst gelezen, vond het heel fijn om deze weer te horen, zoveel herinneringen".

Een maand later de afscheidsbijeenkomst van gemeentelid Esther Huijbrechts-de Vast. Overleden in de leeftijd van 56 jaar. Gemeentelid Erica Bosveld, vriendin van Esther, las bovengenoemde tekst uit de brief van Paulus. Geeri Bakker, ook vriendin van Esther, heeft bij het afscheid gesproken. Aan Erica en Geeri is gevraagd om voor deze 'Op weg' woorden van herinnering te schrijven. Herinneringen aan Esther die door haar rol in onze gemeente in de afgelopen 25 jaar onlosmakelijk verbonden was met de PG Sassenheim en enthousiast was betrokken bij tal van kerkelijke activiteiten. Nog laatstelijk als lid van de werkgroep Inrichting keuken en werkgroep Beheer kerkelijk centrum.

Twee dagen later de afscheidsdienst in de Dorpskerk van gemeentelid Cobi Barnhoorn-Schuilenburg. U leest erover in deze 'Op weg' in de bijdrage van ds. Egbert van der Weide. Van Holland naar Zuid Afrika naar Holland en vanaf dat moment als meelevend gemeentelid maar bovenal als 'mensenmens' verbonden met PG Sassenheim. In de liturgie de Bijbeltekst die niet alleen het leven van Cobi maar ons allen -bij vreugde en verdriet- draagt. De tekst uit Korintiërs 13 in een bewerking van A.F. Troost zijn



door ds. Van der Weide gelezen. Onderstaand de laatste regels van de tekst.

*De liefde vergaat nimmermeer;
verstommen zullen de tongen,
als eens voor het oog van de Heer
de liefde is opengesprongen.
dus vraag naar de vrucht van de Geest
maar jaag naar de liefde het meest.*

Gezamenlijke diensten

Ook deze zomer weer een aantal gezamenlijke diensten met de protestantse kerken in Warmond en Voorhout en met de Havenkerk. Het voelt goed om op deze wijze bij elkaar te kerken. Met elkaar maken we immers deel uit van de wereldwijde kerk.

Voorhouters en Warmonders die Sassenheim bezoeken en dat vice versa. Dat doet toch een ietwat aan vakantie denken. Als op het vakantieadres -waar dan ook- de kerk wordt bezocht voelt dat als nieuwe omgeving die uitdaagt. De gedachte is om volgend jaar voor deze diensten uit te gaan van een gezamenlijk en verbindend thema.

Hoewel in eerste instantie de eerste gezamenlijke dienst in de Havenkerk zou worden gehouden is er toch voor gekozen om deze zowel eind augustus als ook eind september in de Dorpskerk te houden. Dit heeft alles te maken met het aantal beschikbare zitplaatsen in Havenkerk versus Dorpskerk. Bij het lezen van deze 'Op weg' is de dienst van 25 augustus intussen al geweest. De Havenkerk heeft deze dienst voorbereid waarbij organisatorische zaken in gezamenlijkheid zijn geregeld.

Leegruimen Julianakerk

Naast het steeds meer 'in bedrijf' hebben van Het Venster is er ook nog de Julianakerk. In deze nieuwsbrief leest u van Peter Scholten, voorzitter van de werkgroep Julianakerk, wat de stand van zaken is betreffende de toekomst van kerk en erf.

In de afgelopen weken zijn door een groep vrijwilligers alle kasten en ruimten zoveel als mogelijk leeg gehaald. Wat in de categorie 'rommel' is verzameld is direct afgevoerd naar de milieustraat. En dat was veel, bestelbussen vol. De overige goederen en materialen zijn verzameld in de Witte Zaal. U was uitgenodigd om op zaterdag 24 augustus langs te komen en goederen en materialen van uw gading mee te nemen. En bij het verlaten van de Witte Zaal stond de 'giftenbus' klaar. Crescendo is ook doende met de verhuizing naar de Bernardus, mooi dat Crescen-

do voor de komende tijd een nieuwe repetitieruimte heeft gevonden.

En dan op weg naar het herbestemmen van de Julianakerk + kerkelijk erf. Liefst zo snel mogelijk, PG Sassenheim kan de verkoopcentjes goed gebruiken!

Trap & lift

Kent u de 'Wet van Murphy'. Kort samengevat: 'Anything that can go wrong, will go wrong' (alles wat fout kan gaan, zal fout gaan).

Als wordt gesproken over het plaatsen van de trap en lift nabij Het Venster dan komt de hiervoor genoemde wet wel heel dichtbij. U wordt het relaas bespaard wat er zoal fout is gegaan. Maar het is wel een dossier geworden dat veel tijd heeft gekost. Toch lijkt het einde



c.q. de plaatsing van de lift in zicht. De trap is er al intussen. Voor de minder mobiele gemeenteleden is het prettig als zij met hun rollator of scootmobiel vanaf het lager gelegen kerkhof naar de achteringang kunnen gaan, zeker na de eredienst om koffie te drinken.

Ambtsdragers

Oktober as. is de eredienst met het afscheid- en bevestiging van ambtsdragers. Door een delegatie van de Kerkenraad is een lijst samengesteld met namen van gemeenteleden.

Om hen (persoonlijk) te polsen of er interesse is in de vacatures van CvK (ouderling kerkrentmeester) Diaconie (diaken), Kerkenraad (ouderling). Dat zal nog een hele uitdaging worden. PG Sassenheim heeft nog de rijkdom dat de Kerkenraad uit een flink aantal ambtsdragers bestaat. Toch zijn er de laatste jaren enkele openstaande vacatures (diakenen, ouderlingen) ontstaan. En dat gaan er oktober nog meer worden als er afscheid wordt genomen van een viertal ambtsdragers. Ambtsdragers die meerdere jaren en termijnen hun dankbare werk voor de kerk en voor onze gemeente hebben gedaan. Wat een rijkdom om dit werk te kunnen doen. Om samen met de gemeenteleden te bouwen aan onze kerk in het centrum van Sassenheim. Doet u ook mee, vanaf het najaar, als u wordt benaderd?

Dit laat niet onverlet dat er vanaf het najaar ook nagedacht gaat worden om de 'bestuurlijke organisatie van PG Sassenheim' tegen het licht te houden. Dit met de achterliggende gedachte dat

de Kerkenraad uitdunt en het kan niet zo zijn dat een uitdunnende Kerkenraad hetzelfde werk kan doen. De voorzitter van de Diaconie schrijft erover in deze 'Op weg'.

Onlangs las ik een mooie quote: 'Alles wat je aandacht geeft, groeit'. Wie doet ermee om deze quote binnen PG Sassenheim daadwerkelijk gestalte te geven?

Ds. Tim Moll

En dan ineens, volgend op een eerder herseninfarct begin 2024, dient zich een tweede infarct aan. De wereld wordt ineens anders met o.a. externe revalidatie, u leest er over in de updates die Tim met enige regelmaat deelt met PG Sassenheim. Na het wonderbaarlijk snelle herstel begin dit jaar is er nu sprake van blijvende schade. Ik weet zeker dat ik namens de hele gemeente spreek om Tim, Ina, zijn gezin en familie alle kracht -en zeker die van onze Heerte wensen die nodig is in het inspannende traject van zoveel als mogelijk herstel. Hoe bijzonder is het om nauwelijks een half uur voor de laatste gemeenteavond 29 juli (beroep ds. Ezinga) een app van Tim te ontvangen die is voorgelezen aan het begin van de avond: 'Een gezegende gemeenteavond. Groet de zusters en broeders, dank de leden van de Beroepingscommissie voor hun goede werk om met unanieme voordracht te komen voor vacature seniorpastor. Ik voel me gedragen door meeleven en gebeden van onze gemeente. Verbonden in de Geest van Christus'.

Nieuw kerkelijk seizoen

Het Venster in gebruik, kerken in de Dorpskerk, aan het einde van dit jaar de verbintendienst van ds. Ezinga. Afscheid nemen van ds. Marius van Duijn na het gedegen werk wat hij in de afgelopen 1,5 jaar heeft gedaan voor PG Sassenheim. En later het afscheid van ds. Martin Koster. Pastoraat- en tal van kerkelijke activiteiten, beroepingswerk, jeugdwerk. Maar ook schoonmaakwerk, drukwerk, onderhoud, beheer van Het Venster en de Dorpskerk. Met elkaar kan er veel of zoals hiervoor al genoemd 'alles wat je aandacht geeft, groeit'.

Het ga u allen goed op weg naar het najaar.



Kees de Jong, voorzitter

Welkom

*Waar mensen voor je openstaan,
de deur wijd opengooien,
naar je vragen,
naar je luisteren,
willen weten wie je bent,
daar voel je je welkom.*

*Waar mensen respect hebben
voor jou en voor je mening,
je niet uitlachten,
maar accepteren,
je waarderen zoals je bent,
daar voel je je welkom.*

*Waar mensen je troosten
als je verdriet hebt,
zomaar begrijpen,
zomaar weten hoe je eraan toe bent,
daar voel je je welkom.*

*Waar mensen in je geloven
en op je rekenen,
je zien zitten,
op je bouwen,
je hun zorgen toevertrouwen,
daar voel je je welkom.*

*Waar mensen zó met je omgaan,
daar voel je je eigenlijk
meer dan welkom:
daar voel je je thuis.*

van: Greet Brokerhof-van der Waa
uit: Jaarringen

Bedankt



Graag willen wij de gemeente, predikant en in het bijzonder de Gebedsgroep heel hartelijk danken voor de vele kaarten (meer dan 80), telefoontjes, e-mail en apps die ik mocht ontvangen in het LUMC, in Wijckerslooth en thuis. Na de schrik van de mededeling dat ik de ziekte Van Kahler heb, zijn we samen met de Hematoloog aan een zware behandeling begonnen die heel goed aanslaat. Daar zijn Jan en ik heel dankbaar voor! Wij danken God hier iedere dag voor! Hij staat naast ons.

Nogmaals dank voor alle steun.

Een hartelijke groet van,

Jan en Nely van der Molen

Bijpraten (2)

Zes weken geleden was er weer een storing in mijn hoofd. Zo'n herseninfarct verandert het leven van mensen op veel verschillende manieren. De eerste keer dat het me overkwam merkte ik er weinig van. Nu veel meer. Sommige spieren reageren anders dan ik gewend ben. Het voelt soms of ik een ander lichaam terecht ben gekomen.



Om het met een beeld te illustreren: ik ben wat kleiner gaan wonen. Dat is wennen. Maar denken en praten en veel andere functies doen het nog prima. Dankbaar besef ik dat de woning wel kleiner is, maar niet onbewoonbaar. De vorige plek beviel me uitstekend, maar ook in mijn huidige lijf moet ik er goed kunnen verblijven. Anderen, die veel zwaarder getroffen zijn, doen het me voor.

In de revalidatiekliniek 'Basalt' word ik geholpen om weer zelfstandig te kunnen lopen. Hoe al die therapieën uiteindelijk zullen uitpakken, moet nog blijken. Wel is er sprake van verbetering: eerst zat ik alleen in een rolstoel, kort geleden was de overgang naar de rollator en af en toe zelfs alleen met een wandelstok. Hoera! Als ik maar houvast heb. Zelfstandig staan en lopen gaan (nog) niet.

Dagelijks merk ik dat veel van wat ik gewoon vond en deed ongewoon is. Toen ik buiten op de bank in het zonnetje zat, zag ik de kinderen die hier naar zwemles komen. Ze rennen, springen, draaien, huppelen, lopen achteruit.... alsof het niks is. Ik zie het vol bewondering aan. En voel ook wat jaloezie. Wat zou ik het graag kunnen. Om mezelf te bemoedigen, zeg ik tegen mezelf "Zij hebben het ook met vallen en opstaan moeten leren. En jij hebt dat meer dan zeventig jaar gewoon gedaan". Dat maakt me bescheiden in verwachting.



Het is niet zo dat ik veel bezig ben met geloof en God. Behalve een theologisch boek en de gebeden bij de maaltijden, laaf ik me aan de vele kaarten die ik uit de gemeente krijg. Heel vaak schrijven mijn zusters en broeders dat ze aan me denken en voor me bidden. Dat ontspant. Zij nemen het tijdelijk van me over en dragen me met hun gebeden. Tijdelijk zijn zij (jullie dus) de verbinding tussen God en mij. Over een tijdje spring ik weer in voor iemand anders wiens geloof in de parkeerstand staat. De betekenis van de gebeden in onze kerkdienst, wordt me hier veel helderder.

Intussen nog wat huiselijk nieuws: ik heb een nieuwe kamergenoot. Best spannend wie het zou zijn. Want je hebt 24/7 met elkaar maken. Nou, ik heb het getroffen. We houden allebei van onze privacy (de gordijnen zijn daar voor) en kunnen goed met elkaar overweg. Marco heet hij en hij heeft een omvangrijk medisch dossier. Hij is deze week naar 'Basalt' gekomen omdat zijn rechteronderbeen geamputeerd is. Heel ingrijpend dus. Ik heb diep respect voor de manier waarop hij met tegenslagen omging en -gaat.

Bijzonder is dat hij ook uit Sassenheim komt en niet ver van de Mecklenburg woont. We hadden elkaar nog nooit gezien. Tot in kamer 2.51 hier. Wonderlijk hoe wegen elkaar kunnen kruisen.

Wekenlang was ik helemaal gericht op de revalidatiekliniek. Het maximale kunnen ze hier uit me halen. Hier was thuis. Mecklenburg hield ik buiten beeld om helemaal geconcentreerd te zijn op zo veel mogelijk herstel.

Sinds afgelopen week door gesprek met artsen en m'n gezin is dat veranderd. Ik ben hier nog wel even, maar het venster naar mijn echte thuis is weer open gegaan. Daar is Ina die weer aan kracht gewonnen heeft. De kaarten die heel vaak aan ons beiden waren geadresseerd hebben daaraan bijgedragen.

En dus roep ik jullie luider toe dan eerst: **tot ziens!**

Tim Moll

Kerkenraadsberichten

Toekomstgericht werken

In juli kwam de Kerkenraad nog twee maal bijeen: op 4 juli de Kleine Kerkenraad, op 11 juli de Brede Kerkenraad. Veel besproken onderwerpen stonden in het teken van bouwen aan onze toekomst.

Als kerkelijke gemeente hebben we intensieve jaren achter de rug. Sinds 2018 is een traject afgelegd waarover door de kerkenraad in goed overleg met de kerkelijke gemeente ingrijpende besluiten moesten worden genomen. Afstoten van de Julianakerk, beëindiging van de betaalde functie van koster-beheerder in diezelfde kerk, bouw van Het Venster en de overstap naar de Dorpskerk. Het leidde onder meer tot het instellen van maar liefst elf werkgroepen die allemaal met delen van dit grote proces aan de slag zijn gegaan. En dan is het juli 2024 en is het meeste achter de rug. Zoals voorzitter Kees de Jong zei tijdens de Gemeenteavond van 9 juli (waarover elders meer): ‘Hoge bergen zijn nu niet meer dan bergjes’. Nu die hoge bergen grotendeels zijn verdwenen, kan de kerkenraad ook weer meer tijd besteden aan toekomstgericht werken. Natuurlijk is dat ook gebeurd van 2018 tot 2024, maar nu gaan we een nieuwe fase in van gemeentezijn in de Dorpskerk en Het Venster.

Tijdens de Kleine Kerkenraad van 4 juli is onder meer stilgestaan bij het vieren van het Heilig Avondmaal in Huize Bernardus en SassenBourg. De Diaconie heeft dit opgepakt naar aanleiding van een vraag van een gemeentelid en heeft hiervoor contact gezocht met Jan-Joost Snoek, geestelijk verzorger in Huize Bernardus. Nagedacht is over vormen van vieren met betrokkenheid vanuit onze gemeente. Wordt vervolgd. Voor SassenBourg is het wat lastiger, omdat daar geen contact is met een geestelijk verzorger. Toch zal ook hier bekeken worden wat er kan. Dit alles gebeurt in samenspraak met de Pastoraatsgroep 80+

Verder is stilgestaan bij het einde van de inzet van ds. Marius van Duijn per 1 augustus 2024. Hij is vanaf 1 februari 2023 onze interim-predikant geweest. Deze functie betreft het begeleiden van ingrijpende processen in een plaatselijke kerk. De verhuizing van de ene naar de andere kerk is zo'n proces. Met alle ervaring die ds. Van Duijn in zijn werk als predikant heeft opgedaan



kon hij onze gemeente goed begeleiden. Naast individuele gesprekken leidde hij ook Werkgroep 11, Pastoraat en Liturgie, met onder meer als zichtbaar resultaat de invulling van de laatste dienst in de Julianakerk en de eerste dienst in de Dorpskerk. Ook werd hij benoemd tot consultant voor de Beroepingscommissie. Omdat deze commissie voorlopig nog aan het werk blijft, was de vraag of ds. Van Duijn die taak ook na 1 augustus wil en kan blijven vervullen. Daarop is door de Kleine Kerkenraad van harte positief geantwoord. In de Brede Kerkenraad van 11 juli heeft voorzitter Kees de Jong ds. Marius van Duijn oprecht bedankt voor al zijn werk in Sassenheim en dat liet hij vergezeld gaan door een bos bloemen voor Henriëtte, de echtgenote van ds. Van Duijn. Komend najaar gaat ds. Van Duijn nog enkele keren voor en dan is er alle gelegenheid om als gemeente afscheid van hem te nemen.

Ds. Martin Koster gaat per 1 september aan de slag als ambulante predikant in Voor- schoten, maar blijft ook nog voor een dag per week aan onze gemeente verbonden. Hij blijft de catechese middels Maaltijd en gesprek doen en is beschikbaar voor uitvaartdiensten. Ook van hem zullen we later als gemeente afscheid nemen.



Om te voorzien in een toch voldoende pastorale bezetting, is vanuit de kerkenraad al contact gezocht met het Mobiliteitsbureau van de landelijke kerk om na te gaan of we voor de komende tijd een nieuwe ambulante predikant kunnen krijgen. De gesprekken daarover zullen in de zomer plaatsvinden.

Wat ook nog gaat spelen zijn twee bezwaarprocedures. De een heeft betrekking op de aanvraag van de Omgevingsvergunning voor aanpassingen in de Dorpskerk. De gemeente Teylingen is in principe bereid die vergunning te verlenen. Er zijn enkele bezwaren binnen gekomen en de gemeente heeft besloten om na een mediation in mei nog een hoorzitting te organiseren in september.

In diezelfde maand behandelt het Generaal College van Bezwaren en Geschillen van de landelijke kerk een beroepschrift dat is ingediend vanwege het beëindigen van het kosterschap van de Dorpskerk. De bezwaarmakers zijn het niet eens met de gang van zaken. Eerder dienden zij al een bezwaar in bij het Classicaal College, maar zijn daar niet-ontvankelijk verklaard. Er is bij het Generaal College beroep aangetekend tegen de uitspraak van het Classicaal College.

Financiën

In de Brede Kerkenraad van 11 juli is een toelichting gegeven op de jaarrekeningen over 2023 van het College van Kerkrentmeesters, College van Diakenen en Jongerenraad. In de aansluitend gehouden vergadering van de Kleine Kerkenraad zijn die jaarrekeningen goedgekeurd. Onderdeel van dit proces is de controle van de jaarrekeningen, dit jaar door onze gemeenteleden Bert Hilverda en Rien van Elsacker. Met hun deskundigheid hebben zij de cijfers beoordeeld en goedgekeurd. Ook door de penningmeesters van de drie colleges is veel werk verzet, werk dat maar al te vaak in stilte gebeurt, maar van groot belang is voor de toekomst van onze kerk.

Beroepingscommissie

In de Brede Kerkenraad van 11 juli deed secretaris Jaap de Ruijter namens de Beroepingscommissie verslag van alle werkzaamheden tot nu toe. De negen leden tellende commissie heeft sinds de installatie op 23 oktober 2023 hard gewerkt aan de twee vacatures die we hebben: eentje voor een predikant voor 0,8-1,0 fte voor het algemeen gemeentewerk met extra aandacht voor de leeftijdscategorie van 50 jaar en jonger en een kerkelijk werker of predikant voor 0,5 fte voor het ouderenvoorstel. In de vacature van de predikant voor algemeen werk is nog geen kandidaat gevonden ondanks het beoordelen van een flink aantal namen die via verschillende routes bij de Beroepingscommissie terecht waren gekomen. Over de vacature voor 0,5 fte ouderenvoorstel kon worden gemeld dat de Beroepingscommissie met een unanieme voordracht kon komen. Na de uitgebreide toelichting op de kandidaat en haar kwaliteiten, stemde de Brede Kerkenraad unaniem en van harte met deze voordracht in. Een mooi voorbeeld van toekomstgericht werken.

Nieuwe ambulant predikant

Zoals u in de vorige editie van 'Op weg' heeft

kunnen lezen, heeft onze ambulant predikant ds. Martin Koster per 1 september de overstap gemaakt naar de Protestantse Gemeente Voorshoten. Hij heeft daarbij wel aangeboden om nog tot 31 december 2024 voor 8 uur per week beschikbaar te blijven als ambulant predikant. Daar heeft de Kerkenraad van harte mee ingestemd.

Ook interim predikant ds. Marius van Duijn gaat elders aan de slag. Hij blijft echter nog wel betrokken bij het beroepingswerk in de functie van consulent. Daarbij gaat het erom dat het proces van beroepen op een zorgvuldige wijze plaatsvindt. De consulent houdt daar toezicht op.

De Kerkenraad heeft besloten om een nieuwe ambulant predikant aan te stellen, omdat de vacatures die we hebben nog niet geheel zijn ingevuld. Half augustus heeft een klikgesprek plaatsgevonden met ds. Sietske van der Hoek uit Amstelveen. Het klikte van beide kanten en dus gaat zij vanaf 9 september 2024 in onze kerkelijke gemeente aan de slag. Tot die tijd is ze ambulant predikant in Naaldwijk.



Ze is benoemd voor 20 uur per week. Haar belangrijkste taken zijn pastoraat, het voorgaan in uitvaartdiensten en de zondagse eredienst. We zijn blij dat op zo korte termijn een ambulant predikant kan worden aangesteld. Dit tezamen met ds. Martin Koster en later dit jaar ook met ds. Ellis Ezinga, zodat het pastorale werk in onze gemeente blijft doorgaan. In de volgende editie van 'Op weg' zal ds. Van der Hoek zich aan de gemeente voorstellen.

Namens de Kerkenraad,

Arie Dwarswaard, *scriba*

De kracht die je hebt,
hoe je tegen de dingen aankijkt
en niet wat je meemaakt,
bepaalt je geluk.

In memoriam

* *Esther Judith Huijbrechts-de Vast* (22-12-1967 - 5-8-2024)

Voor iedereen kwam het overlijden van Esther als een volslagen verbijstering. Niet in het minst voor haarzelf, Erik-Jan, hun kinderen Maartje, Coen en vriendin Daniëlle en Thijs, ouders, broers en zussen.

Esther had juist de week voor haar overlijden gehoord dat ook de chemokuren niets hadden kunnen uitrichten tegen de verschrikkelijk agressieve tumor die haar leven al anderhalf jaar op zijn kop had gezet. Na de eerste berichten dat de kanker te genezen was moesten de medici daar tot driemaal toe op terugkomen. Ongeneselijk.

Ze overleed in het ziekenhuis vlakbij hun andere huis in Sy (België) aan de gevolgen van een bloeding die niet te stoppen bleek. Er restten nog een paar uren waarin Esther bij haar volle bewustzijn afscheid heeft kunnen nemen. Dan wordt het stil en onbeschrijfelijk leeg.

We kennen Esther binnen onze kerk vele jaren onder andere als voorzitter van de Kinderdienst, degene die de palmpasestokken destijds introduceerde, onderdeel van de Beroepingscommissie, Inloophuis, mee met Marafi naar Rome, altijd inzetbaar bij activiteiten en met haar enthousiasme stond zij steeds garant voor sprankelend, betrokken en gezellig.

Wij, Erica en Geeri, mochten Esther tot onze intieme vriendenkring rekenen. Meer dan 25 jaar maakte zij deel uit van ons leven en zeker ook ons geloofsleven. Dit kwam onder andere tot uiting tijdens het maken van het boek 'Leuke meiden die nog bidden voor het eten' dat we in 2007 schreven met negen vrouwen uit onze kerkgemeente. Wellicht passen in dit in memoriam het beste een aantal stukjes uit dit boekje, vertolkt door Esther. Zo gedenken en herdenken we haar met alle liefde die in ons is. Alle gemis wat er is en nog zal komen. Alle stilte die haar afwezigheid veroorzaakt maar ook met haar opdracht, zoals Esther op de rouwkaart liet schrijven: 'Geniet van het leven'.

Esther aan het woord in het Leuke meiden boek: *Ik heb een Bijbelpassage uitgekozen die met mij op mijn levenspad meegaat, die me iets te zeggen heeft en die ik koester: Prediker 3 vers 13*
Geniet van het goede, het is een geschenk van God. Met toch nog een tikje calvinistische opvoeding in mijn werkhouding (in het zweet des en aanschijns zult gij uw brood verdienen) vind ik het een verademing om in de Bijbel te mogen lezen dat je God mag liefhebben mag genieten van de mooie dingen in het leven.

Dan Esther's zelf gekozen woord: Vrijheid.

Ik heb het gevoel dat ik de vrijheid heb om op mijn manier te mogen geloven. Datzelfde gun ik iedereen en mis ik in de wereld van vandaag. We kunnen alleen dán in vrijheid met elkaar leven en geloven als we verdraagzaam zijn en respect hebben voor elkaar en elkaars mening. Ik heb tijdens de bruiloft van mijn zusje een prachtig verhaal over vrijheid gehoord. Een jong meisje dat op het punt staat te trouwen, vraagt haar moeder: "Hoe weet ik dat mijn man altijd bij mij zal blijven?" De moeder loopt naar buiten, knielt en pakt met beide handen wat zand. De ene hand knijpt ze samen. Het zand wordt naar buiten geperst en valt op de grond. Haar andere hand houdt ze in een kommetje: alle zandkorrels blijven in haar geopende hand liggen. Deze vergelijking spreekt voor zich. Hoeveel verlies je van jezelf als je samenknijpt of geknepen wordt? Dat voel ik zo in brede zin, maar zeker binnen het geloof. Ik ben voor de open zandkorrels. Laten we elkaar de vrijheid gunnen om te zijn wie we zijn en respect te hebben voor het anders-zijn.

Dit was Esther ten voeten uit. Voor Erik-Jan, de kinderen, haar ouders, broers en zussen zal het onwerkelijk stil worden. Wanneer Esther ergens (te laat) binnenkwam ging de zon schijnen, was er een luisterend oor, een wijs of onwijs advies, een helpende hand, een inspiratie en betrokkenheid. Velen zullen haar missen omdat zij de deur op de Hoofdstraat niet meer open zal doen.

Wij zullen elkaar troosten en haar boodschap die zij meegaf koesteren en vormgeven. We hopen dat u die dit leest en haar zult gaan missen ook kunt doen.

Esther Judith, vernoemd naar twee sterke Bijbelse vrouwen; we weten dat we namens velen spreken, het was een onvergetelijke tijd om jou in ons beider leven te mogen hebben leren kennen. Je leeft verder in ons hart en wanneer we 's avonds bij heldere nacht naar boven kijken zullen we misschien die nieuwe ster aan de hemel ontdekken: de Esther.



Geeri Bakker



Olympische Spelen 2024

Wellicht heeft u de olympische spelen 2024 Parijs ook gevolgd. Sporten die u kent en leuk vindt om te volgen, sporten die u niet kunnen bekoren en misschien ook wel verrast door nieuwe, voor u onbekende sporten.

Ik was verrast door het 3x3-basketbal. Nog nooit van gehoord. Ik wist niet beter dan dat basketbal een spel is op een groot veld met twee baskets en twee teams met 5x5 spelers. Andere tijden! Ik bleek niet op de hoogte!



Het 3x3-basketbal kent één veld met één basket en drie spelers per team. Op een aantal onderdelen anders dan het 'echte spelletje' en op een aantal onderdelen ook gewoon herkenbaar als basketbal. Maar dan met minder spelers?

Het deed me denken aan de vacatureperikelen binnen de verschillende teams van uw PG Sassenheim.

- twee vacatures bij de Kerkrentmeesters
- Geen vacatures bij het Pastoraalberaad omdat een aantal ambtsdragers nog even aanblijft
- één vacature bij de Jongerenraad
- drie vacatures bij het Team Diaconie: Arend Buurma stopte in 2023, Jantien Reijerse en Lumke Arentshorst stoppen dit jaar. Joan Westerman en René Eikelenboom blijven nog even aan, anders nog twee vacatures.

Vacatures PG Sassenheim

Wellicht moeten we binnen de PG Sassenheim en zeker met het Team Diaconie ook met een

kleiner aantal spelers 'basketballen'. Kleiner veld, één Basket, minder spelers en andere spelregels uiteraard.

Jaap de Ruijter, *Team Diaconie*

Seizoen 2024-2025

De scholen zijn weer begonnen. Ook kerk en maatschappij starten weer op. Als Diaconie staan we bijna klaar voor het seizoen 2024-2025

Afgerond of nog mee doende:

- Evaluatie Pinkstergroet
- Avondmaal in de Dorpskerk
- Jaarplan Diaconie 2024-2025
- Overlegdata 2024-2025
- Drie vacatures

Wat anders gaat

Van groot naar 'klein maar fijn' vraagt een andere opzet en invulling. Ook het aantal actieve mensen binnen de PGS stelt beperkingen immers?

De wijze van Avondmaal vieren in de Dorpskerk, met de gewenste kleine bekertjes, vraagt aandacht in een kleinere kerkruimte. Na evaluatie hebben we de opzet naar ons idee verbeterd. Hoe u zaken ervaart en mogelijk anders zou willen, maar niet met ons deelt, zal geen oplossing brengen. Laat van u horen!

Team Diaconie,

Els, Jantien, Joan, Lumke, Mariska, Nel, Gert, Jan L, Jan M, Jaap, René en Raymond

Bedankt



Bedankt voor de vele kaarten en felicitaties die wij hebben ontvangen en voor de geboorte van onze zoon en broertje Aron! De mooie wensen voor Aron en ons gezin waarderen wij enorm! Fijn om te merken dat de gemeente met ons meeleeft.

Tot ziens!

Hartelijke groet,

Arjen, Sandra, Eline en Floor Muilwijk

prikbord

Pastoraatsgroep 20+

Op zondagmiddag 20 oktober wordt er bij deze Pastoraatsgroep nieuw leven ingeblazen. Je bent welkom om 16.00 uur in Het Venster. Kom ook als je ideeën hebt, maar vooral om kennis met elkaar te maken. Je bent welkom! Er wordt naar je uitgekeken.

Parkdienst

Thema is 'Samen kom je verder... 20 jaar Parkdienst' aanvang 10.00 uur in Park Rusthoff
Jij komt toch ook?

HobbyGroep

Nog steeds, maar ook tijdens de afgelopen vakantieweken, komen de leden van de HobbyGroep op dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur bijeen om leuke naald- en draadvaardigheden te beoefenen. Houdt u niet van breien, haken of borduren, dan bent u even zo goed van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt dan iets anders gaan doen. We vinden het heel gezellig als u komt, want gezelligheid staat voorop en is niet aan activiteit of leeftijd gebonden.

De leden van de HobbyGroep hebben in 'Het Venster' een prachtige ruimte gekregen om bijeen te komen en hun hobby te kunnen uitoefenen.

De producten kunnen voor kinderen in Roemenië en/of Oekraïne bestemd worden. De HobbyGroep ontvangt voor haar activiteiten wol van de Kringloopwinkel 'Op Dreef', maar mocht u thuis nog een flinke hoeveelheid wol hebben liggen, dan houden wij ons van harte aanbevolen.



Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Marianne de Nooij
tel: 06-181 187 42

Bedankt

Langs deze weg wil ik, ook namens mijn kinderen, iedereen (en dat zijn er velen!) bedanken voor het meeleven, kaartjes, mooie woorden van bemoediging en gebed na het overlijden van Cobi.

Ook het team van Het Venster - hartelijk dank voor het uitstekend verzorgen van de receptie bij de condoleance. Wat fijn om deel te zijn van zo een mooie gemeenschap.

André Barnhoorn



Pastoraatsgroep 20+

Aan alle gemeenteleden in de leeftijd van 20 tot 50 jaar

In opdracht van de Jongerenraad is de afgelopen maanden met enthousiasme een commissie samengesteld, om vorm te gaan geven aan het pastoraat voor gemeenteleden tussen de 20 en 50 jaar.

De commissie zal in september alle gemeenteleden in deze leeftijdsgroep via de post een uitnodiging sturen voor een laagdrempelige borrel van 16.00 uur tot 18.00 uur op zondagmiddag 20 oktober a.s. Daarnaast zal er een uitnodiging tot het invullen van een digitale enquête meegestuurd worden. Met behulp van deze enquête willen wij peilen waar de behoeften liggen van deze gemeenteleden.



Tijdens de borrel kunnen we elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. De commissie zal een terugkoppeling geven van de resultaten van de enquête, waardoor we verder kunnen praten over de aangegeven behoeften.

Wij hopen dat we je mogen begroeten op zondagmiddag 20 oktober van 16.00 uur tot 18.00 uur in Het Venster.

Hartelijke groet,

Maike den Heijer, Eline Eenkhoorn,
Mark de Lange, Jantien Reijerse-Doolaard,
Andrea Night-Zwaan en Daan Kruik

Pastoraatsgroep 50+

Het is al even geleden: op zaterdag 6 juli hebben we als Pastoraatsgroep 50+ genoten van een 'shared dinner' als afsluiting van ons seizoen. Voor het eerst konden we hiervoor samen komen in het prachtige 'Het Venster'. Er kon volop gekozen worden uit heerlijke gerechten, wat had iedereen zijn best gedaan! Er waren o.a. wraps, salades, quiches, gehaktballetjes, vis, soep, stokbrood en sushi, verrassend veel variatie. Als dessert de (bijna gebruikelijke) heerlijke toetjes in glaasjes van Marion. Met als afsluiting koffie of thee met sinaasappelcake.



Het was een ontspannen en gezellig samenzijn, goed om elkaar op deze wijze te treffen.

Intussen is de zomervakantie alweer voorbij! Als startactiviteit voor het nieuwe seizoen gaan we op zaterdag 5 oktober a.s. naar Voorhout. Reserveer deze datum vast in uw agenda!

In Voorhout kwam in de 17e eeuw één van de beroemdste geleerden ter wereld. Zijn naam:

Herman Boerhaave. Hoogleraar op drie van de vijf leerstoelen van de medische faculteit, directeur van de Leidse Hortus botanicus, eigenaar van kasteel Oud-Poelgeest, de leraar van Europa. Zaterdag 5 oktober reizen we af naar het Boerhaavehuis en de erbij behorende Boerhaavetuin, waar Arie Dwarswaard ons meeneemt in de geschiedenis van Herman Boerhaave, het huis en de diverse onderdelen van de tuin. Wie meegaat, krijgt in ieder geval een bijzonder boek te zien. Aanmelden via e-mailadres:

- pgsgroep5065@gmail.com.

Vertrek op de fiets vanaf het Venster om 13.30 uur. Als iemand op eigen gelegenheid naar het Boerhaavehuis gaat dit graag aangeven bij de aanmelding. Om 14.00 uur start de rondleiding door Boerhaavetuin. Adres Boerhaavehuis en -tuin: Kerkweg 11, 2215 KM Voorhout.

Om ca. 16.00 uur zijn we terug bij Het Venster waar we de middag afsluiten met een hapje en een drankje.

Met vriendelijke groet namens de activiteitencommissie en tot 5 oktober!

Nico Kersten en Marieke Lutjeboer

Gemeenteavond 9 juli 2024

Na een aantal jaren konden we als PG Sassenheim weer een bijeenkomst beleggen over de financiën van de kerk. Door de coronajaren en door de tijdrovende afhandeling van boekjaar 2022 door het College van Kerkrentmeesters was dit in 2020-2023 niet mogelijk. Om iedereen de gelegenheid te geven deze bijeenkomst bij te wonen, zijn er op 9 juli twee bijeenkomsten gehouden in Het Venster: eentje 's middags en eentje 's avonds. Met in totaal zo'n zeventig gemeenteleden kijken we terug op twee hele waardevolle bijeenkomsten. Dit is het verslag van de avondbijeenkomst.

Voorzitter Kees de Jong opent de avond met het lezen van Spreuken 3: 13-26 en gebed. Hij deelt mee dat namens Paul Vliem dhr. Hans Trompert aanwezig is als toehoorder, omdat Paul Vliem verhinderd is. Aangezien dhr. Trompert geen lid is van onze kerkgenootschap heeft hij geen stem- en spreekrecht.

Tijdens deze avond komen vijf onderwerpen aan de orde. In de eerste plaats een toelichting op de financiën van onze kerkgemeenschap, daarna de stand van zaken rond de herbestemming van de Julianakerk, vervolgens een toelichting op de jaarrekening 2023 van het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en de Jongerenraad.

Financieel op koers

Penningmeester Tewis Zandbergen geeft een toelichting op de stand van zaken van de financiën van onze kerkgemeenschap. In november 2023 heeft hij daarover al het nodige verteld, maar sindsdien is er nog het nodige gebeurd.

De afgelopen jaren zijn er budgetten beschikbaar gesteld door de kerk voor een aantal grote investeringen. Dit betreft de bouw van Het Venster, de inrichting van Het Venster, de aanpassingen in de Dorpskerk en de aanpassingen van het kerkhof rond de Dorpskerk. Inmiddels is een groot deel van deze investeringen gedaan.

Wat Het Venster betreft is van de begrote uitgave van 3,6 miljoen euro tot dusver 3,5 miljoen uitgegeven. Er moet nog € 140,00 worden betaald voor de laatste termijnen aan de aannemer. Zoals het er nu uitziet heeft de bouw binnen budget plaatsgevonden. Dat geldt ook voor de inrichting van Het Venster. Hiervoor was € 50.000,- begroot terwijl er tot nu toe € 15.000,- is uitgegeven. Naar verwachting is er nog € 10.000,- nodig, blijft over € 25.000,-. Voor de aanpassingen in de Dorpskerk is € 100.000,- gereserveerd. Over de besteding ervan heeft de kerkgemeenschap zich destijds uitgesproken: beamen en streamen werden zeer belangrijk gevonden, evenals een elektronisch orgel en stoelen. Vorig najaar is gemeld dat deze investe-

ring nog even niet werden gedaan. Dat is nog steeds zo, deels omdat er nog een bezwaarprocedure met aanstaande hoorzitting loopt betreffende de afgegeven Omgevingsvergunning door de gemeente Teylingen. Komend najaar vindt een hoorzitting plaats. Zodra hier meer duidelijk over is, zal de gemeente betrokken worden bij de vervolgstappen met betrekking tot de aanpassingen in de Dorpskerk.

Vervolgens legt Tewis uit hoe deze investeringen passen in de meerjarenbegroting van PG Sassenheim. Voor dit jaar is een sluitende begroting ingediend bij het CCGB en ook voor de komende jaren wordt dat verwacht. Twee posten zijn terughoudend opgenomen in de meerjarenbegroting: de opbrengst van de verkoop van de Julianakerk en een toegezegd legaat. Verder is er een bedrag beschikbaar voor de aanschaf van een pastorie voor de te beroepen predikant indien sprake is van een door de kerk verstrekte woning.



Vervolgens geeft Peter Scholten namens Werkgroep 5 (Herbestemming Julianakerk) een toelichting op de ontwikkelingen op dat gebied. De tekst van dat onderwerp is elders in 'Op weg' te vinden.

Jaarrekeningen

Penningmeester Raymond Fokkens geeft een toelichting op de jaarrekening over 2023 van het College van Diakenen. Hij legt uit dat we als kerkgemeenschap najaar 2023 hebben ingestemd met het begrip Missionaire gemeente, zoals dat is opgenomen in het Beleidsplan 2024-2025. Het College van Diakenen vertaalt dit naar het begrip Diaconale gemeente, wat inhoudt dat we naar elkaar omzien. Dat houdt niet alleen in dat we dat binnen onze kerkgemeenschap doen, maar ook daarbuiten. Ons nieuwe gebouw Het Venster kan in die beide rollen een functie hebben. Het Venster als diaconaal huis.

Het afgelopen jaar heeft de Diaconie nagedacht over het zelf invullen van die diaconale

gemeente. Dat heeft onder meer geleid tot een ander collecterooster met minder doelen, waarvoor vaker wordt geïncasseerd. Ook is besloten dat de opbrengst van de tweede collectie verdeeld wordt tussen College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen op basis van een 50/50 verdeling. En er is in 2024 gestart met kwartaal-doelen voor de kastjes. De eerste twee kwartalen heeft dat meer opgeleverd dan het gestelde doel. Afgesproken is overigens, dat als er minder wordt opgehaald, de Diaconie het ontbrekende bedrag aanvult tot het streefbedrag.

Een lastig punt voor de Diaconie blijft het reservebedrag dat is ontstaan bij de fusie in 2007 van de Hervormde Gemeente Sassenheim en de Gereformeerde Kerk Sassenheim. Het doel is altijd geweest om dit af te bouwen richting € 60.000,-. Dat is nog niet gerealiseerd. Voor de Diaconie reden om met de gemeente komend najaar hierover in gesprek te gaan. Centrale vraag: hoe kunnen we vanuit het begrip diaconale gemeente doelen bedenken om dit reservebedrag te verlagen.



Penningmeester Tewis Zandbergen van het College van Kerkrentmeesters gaf vervolgens een toelichting op de jaarrekening van 2023. Hij doet dat aan de hand van een aantal onderwerpen. Waar het de bemensing van de kerkorganisatie betreft, was 2023 een bijzonder jaar. Naast het eerdere vertrek van ds. Hendrik Betting is per 1 februari ook ds. Annette Bosman vertrokken. Ds. Marius van Duijn werd benoemd tot interim-predikant en ds. Martin Koster tot ambulante predikant. De kosten hiervoor konden uit het beschikbare budget worden gefinancierd. Per 1 april 2023 is het dienstverband met koster/beheerder Ariska van Delft beëindigd. Deze taken zijn overgenomen door vrijwilligers. Hierdoor zijn de kosten voor het beheer lager dan voorheen.

Inzake de gebouwen meldde hij dat de pastorie aan de Teylingerlaan is voor € 715.000,- verkocht. Dit bedrag is gebruikt voor de investeringen in Het Venster. Daardoor hoefde er geen gebruik gemaakt te worden van het aanbod van een gemeentelid om geld te lenen. In 2023 is er aan de bouw van Het Venster 2,4 miljoen euro uitgegeven, het merendeel dus van het grote bedrag van 3,9 miljoen euro. Verder is geld geïnvesteerd in het kerkhof, onder meer in de aanleg van de infrastructuur waarmee de digitale

verbinding tussen de kerk en Het Venster mogelijk wordt gemaakt.

Aan opbrengsten ontving het CvK via Kerkbalans € 227.000,-, een bedrag dat ook was begroot. Het kerkhof leverde € 51.000,- op en verhuur van de diverse ruimtes € 77.000,-. Voor 2024 had het CvK geen opbrengsten vanuit verhuur begroot, maar inmiddels is in 2024 € 25.000,- aan verhuurbaten binnengekomen. Voor 2023 is sprake van een overschot van ruim € 30.000,-. Ten slotte deelde Tewis mee dat de verkoop van het orgel van de Julianakerk € 20.000,- euro heeft opgebracht.



Ten slotte werd een korte toelichting gegeven op de Jaarrekening van de Jongerenraad. Deze heeft een eigen bankrekening waarmee alle activiteiten voor de jongere tot en met 18 jaar worden gefinancierd. Dit betreft activiteiten als Kinderkerk, Solid Friends, maar ook de kerstwandeling. Als sprake is van een tekort past het CvK dit bij.

De voorzitter sluit de bijeenkomst af met dank aan allen die aan deze avond een bijdrage hebben geleverd, inclusief de kascontrolecommissie.

Arie Dwarswaard, *scriba*

*Er nooit aan twifelen,
dat het licht altijd weer zegeviert.
Omdat het eens met het licht begon.
Niets is er oorspronkelijker,
heviger,
majestueuzer dan het licht.*

*Donker kan het zijn,
aardedonker.
Maar geen nacht zo lang,
geen nacht zo uitzichtloos,
of er volgt weer een dag.*

*Onweerstaanbaar breekt het licht door.
Duisternis ebt weg,
licht,
een zee van licht overspoelt je.*

uit: Leven doet hopen
van: Hans Bouma

Parkdienst 2024

Samen kom je verder...

Dat is het thema van de Parkdienst op zondag 15 september. Deze oecumenische viering zal voor de 20^e keer gehouden worden in het prachtige park Rusthoff.

Kerk in de open lucht zonder muren, dak of drempels. Laagdrempeliger kan bijna niet!



In samenwerking met de Oranjevereniging en de gezamenlijke Sassenheimse kerken is dat na 20 jaar bijna een begrip geworden. Want elk jaar vormt de Parkdienst een goede start van de Sassenheimse najaarsfeesten.

Het thema van deze oecumenische viering is 'Samen kom je verder.... 20 jaar Parkdienst'.

We lezen in het Evangelie van Lucas dat leerlingen twee aan twee worden uitgezonden naar iedere stad en plaats waar Jezus van plan was heen te gaan. Begin met een gebaar van vrede, was de opdracht. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: "Vrede voor dit huis!"

Voor vandaag zou dat kunnen betekenen dat we die vriendelijkheid ook in onze samenleving voorop zetten in de manier waarop we elkaar benaderen en met elkaar omgaan. In onze families, bij bekenden én onbekenden!

Het schept ruimte om samen op te trekken. Als burens, als dorpsgenoten, als christenen, als burgers in een samenleving vol verschillen. Met die grondhouding kan begrip ontstaan voor wat een ander beweegt en beroert.

Voorgangers dit jaar zijn Jan Joost Snoek (namens de PGS geestelijk verzorger bij Marente) en diaken Jan Lamberts (namens de Rooms Katholieke Kerk).

Muzikale medewerking wordt verleend door Gospelkoor Soul2Soul uit Sassenheim.

De collecte is bestemd voor Langeveldshof, een ontmoetingscentrum met dagbesteding. Het biedt contacten, opvang en structuur voor men-

sen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is een bijzondere plek midden in de samenleving ze maken o.a. gebruik van het Paviljoen in Park Rusthoff.

In de Havenkerk is er weer Oppasdienst voor de kleinsten. Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 zal er aandacht zijn in de dienst.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.



Je bent van harte welkom op zondag 15 september in park Rusthoff. Bij slecht weer zijn we allemaal welkom in de St. Pancratiuskerk.

*Het kan zo heilzaam,
zo helend zijn:
het delen van wat je gelooft,
van wat je hoopt,
van wat je liefhebt.
Samen zingen,
samen bidden,
samen vieren.
Het brood doorgeven, de wijn.*

*Mensen.
Mensen als jij.
Aarde en adem.
Reisgenoten.
Geestverwanten.
Dezelfde droom,
dezelfde richting.
Dezelfde hartslag,
dezelfde God.*

*Weet je gezegend met hen.
Samen zing je een gat in de nacht.
Zing je een lofzang
waar God als een vorst op troont.
Een god,
die zijn eer stelt
in het geluk van zijn mensen.*

van: Hans Bouma
uit: Geloof

Stand van zaken Julianakerk en kerkelijk erf

Op de gemeentemiddag en -avond van 9 juli 2024 is de gemeente bijgepraat over de ontwikkelingen met betrekking tot de Julianakerk en het kerkelijk erf. Het was al weer een tijdje geleden dat de gemeente hierover voor het laatst werd geïnformeerd. Daarom werd eerst in het kort verteld wat tot nu toe is gebeurd.

Het uitgangspunt bij de activiteiten van werkgroep 5 is een ‘gedragen’ toekomst voor de Julianakerk en het kerkelijk erf, inclusief een te realiseren maximale opbrengst in relatie tot de ‘gedragen keus’ van de Protestantse Gemeente Sassenheim. Na inbreng vanuit de gemeente is de werkgroep begonnen aan een traject van verkoop van de kerk en het kerkelijk erf tegen de hoogste opbrengst in de wetenschap dat de Julianakerk een gemeentelijk monument is en dat wat betreft een toekomstige bestemming van de kerk de voorgelegde ideeën over appartementen en woningen al dan niet gericht op zorg, bij de gemeenteleden in goede aarde zijn gevallen. De Stichting Kerkelijk Waardebeheer begeleidt de werkgroep op het verkooppad.

Op een vorige gemeenteavond is al verteld dat een stedenbouwkundige visie is opgesteld m.b.t. de herontwikkeling en herbesteding van de Julianakerk en omgeving, inclusief een studie naar de inpassing van (zorg)appartementen. Dat heeft geleid tot twee documenten (twee boekjes) met ideeën over de herinrichting van de Julianakerk en het kerkelijk erf naar de bestemming ‘wonen’. Ook de bestuurlijke gemeente Teylingen was hier positief over.

Dit is belangrijk voor aspirant-kopers die daarmee informatie krijgen over de mogelijkheden op deze locatie. Om aspirant kopers nog meer informatie te geven en een goed beeld te geven van het object (Julianalaan 6 en 10) en de ondergrond, zijn enkele onderzoeken verricht. Dit alles met de bedoeling een mogelijke koper meer comfort te bieden bij zijn inschrijving waardoor hij minder reserves in zijn bieding zal opnemen ten behoeve van eventuele risico's en tegenvallers.

Er is een bouw en cultuur historisch onderzoek geweest, een onderzoek naar mogelijke asbestverontreinigingen in het gebouw, bodemonderzoek en ten slotte is ook een energielabel opgesteld. Er zijn niet alleen zoveel mogelijk gegevens verzameld over de locatie, maar er is ook uitgebreid overleg geweest met de gemeente Teylingen uitmondend in een principeverzoek. Dat is een globale vergunningaanvraag bij de gemeente waarin in grote lijnen staat aangegeven

wat onze plannen zijn m.b.t. de Julianakerk en omliggend erf, inclusief een motivatie waarom de gemeente hieraan medewerking zou moeten verlenen.



Het traject van verkoop is een moeizaam proces. Moeizaam in de betekenis van stram, stroef, met moeite en met veel inspanning. Die woorden zijn met name van toepassing op de contacten met de praktijk fysiotherapie en ook met de gemeente Teylingen, incl. de zogenaamde Erfgoedcommissie. Die commissie heeft tot taak burgemeester en wethouders te voorzien van deskundig en onafhankelijk advies over de vraag hoe om te gaan met erfgoed. En dan hebben we het over de Julianakerk, want dat is een gemeentelijk monument.

Dan de relatie met de praktijk voor fysiotherapie. Er is uitvoerig overleg geweest vanwege het voorkeursrecht van eerste koop dat zij hebben op de gehele locatie. Uiteindelijk hebben zij aangegeven niet de hele locatie te willen kopen maar een deel met het oog op uitbreiding van hun praktijk. Wij willen daaraan meewerken als de praktijk afziet van het recht van eerste koop van het geheel. Daar hebben zij mee ingestemd. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd. Daar zal de kopende partij dus rekening mee moeten houden.

Dan de gemeente Teylingen. Er is al gezegd dat een principeverzoek is ingediend. In het principeverzoek waren de stedenbouwkundige visie en de studie naar de inpassing van (zorg)appartementen opgenomen. Ook was het bouw en

cultuurhistorisch onderzoeksrapport waar eerder over is gesproken als bijlage toegevoegd. De afhandeling daarvan heeft lang geduurd. Dat was heel vervelend. Het uiteindelijke besluit van de gemeente valt het beste te omschrijven als een positieve grondhouding, een ja... mits. Belangrijke aandachtspunten in het besluit waren dat aandacht nodig is voor sociale woningbouw, het advies van de Erfgoedcommissie, mogelijke parkeerproblematiek en aandacht voor participatie met omwonenden. Het thema van sociale woningbouw was uiteraard van te voren bij de werkgroep bekend, omdat het zowel landelijk als gemeentelijk een belangrijke kwestie is.

En dan de Erfgoedcommissie. Die heeft aangegeven op basis van de voorliggende stukken niet tot een definitieve beoordeling te kunnen komen. Het streven tot behoud van de Julianakerk wordt gewaardeerd en een invulling met een woonfunctie is denkbaar, maar een nader uit te werken plan moet naar het oordeel van de commissie meer duidelijkheid bieden of voldoende recht wordt gedaan aan de aanwezige waarden zoals die in de rapportage zijn benoemd. De Erfgoedcommissie heeft aangegeven op basis van een concreet plan met (een) serieuze gegadigde(n) in gesprek te gaan over de ruimte die genomen kan worden bij een herontwikkeling. Gelet op de opstelling van de Erfgoedcommissie is in de verdere planning in ieder geval ook een bezoek van geïnteresseerde partijen aan de Erfgoedcommissie opgenomen.

Of het parkeren van omwonenden op het terrein nog aandacht nodig heeft, zal blijken. Dan zal naar bevind van zaken worden gehandeld. Datzelfde geldt voor het participatietraject met de omgeving.

Wat moet er nog gebeuren

Kerkelijk Waardebeheer zal het *bidbook* gereed maken. Dat is het schriftelijk overzicht dat wij als PGS mogelijke kopers te bieden hebben. Zeg maar een verkoopmemorandum, een map met verkoopinformatie. Kerkelijk Waardebeheer heeft een groslijst van gegadigden voor koop van de locatie. Daar staan namen op van partijen die ons als PGS hebben benaderd (19) aangevuld met bij hen als goed bekend staande gegadigden voor koop van de locatie. Mogelijke kopers

krijgen de map met informatie toegestuurd.

Daarna wordt de tender gestart: de aanbestedingsprocedure waarbij kopers met een offerte kunnen inschrijven op de koop. Zodra duidelijk is welke partijen zouden willen overgaan tot koop, wat hun biedprijs is en of zij nog voorwaarden verbinden aan hun koop, gaat Kerkelijk Waardebeheer met ons in overleg en kunnen wij als Protestantse Gemeente Sassenheim besluiten met wie wij zaken willen doen, met wie wij een koopovereenkomst willen sluiten en wanneer levering van de Julianakerk en het kerkelijk erf zou kunnen plaatsvinden.

Tot zover de stand van zaken m.b.t. de voortgang van het traject van de vervreemding van de Julianakerk en het kerkelijk erf.



Geleend

*Ze zijn ons maar geleend
de vele mooie dingen,
die lief, vertrouwd en veilig
ons dagelijks omringen.*

*Het is ons maar geleend,
gezondheid, welvaart, leven;
en wij pakken het aan
als was het ons gegeven.*

*Het is ons maar geleend,
alles waarvoor wij sparen,
alles wat we beminnen,
alles wat we bewaren.*

*Ze zijn ons maar geleend
de vele aardse dingen.
Ons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringen.*

Gemeenteavond 29 juli 2024

Na de gemeentemiddag- en avond op 9 juli volgde nog een Gemeenteavond op maandag 29 juli 2024. Hoewel het hartje zomervakantie is, zijn er toch bijna honderd gemeenteleden naar Het Venster gekomen.

De reden was helder: de Beroepingscommissie kon een kandidaat voordragen voor de functie van predikant voor het ouderenpastoraat voor 0,5 fte. Deze unanieme voordracht werd op 11 juli 2024 unaniem en van harte overgenomen door de Brede Kerkenraad. Deze avond was het aan de gemeente om zich hierover uit te spreken.

Voorzitter van de Kerkenraad Kees de Jong opende de avond met het lezen van Jozua 1:1-9, met daarin de tekst 'De Heer helpt'. Vervolgens geeft hij een korte toelichting op het programma van de avond.

Daarna is het woord aan Christiaan Schaap, die namens de Beroepingscommissie verslag doet van het werk dat deze commissie tot nu toe heeft verzet. De commissie is op 23 oktober 2023 geïnstalleerd en heeft als opdracht meegekregen om voor twee vacatures een invulling te zoeken. Voor het algemeen gemeentewerk met de nadruk op de leeftijdscategorie tot 50 jaar een fulltime predikant en voor het ouderenpastoraat een kerkelijk werker of predikant voor 50% van de arbeidstijd. De commissie heeft de afgelopen maanden veel werk verzet voor de fulltimepredikant. Er zijn namen vanuit onze kerkgemeenschap aangereikt, er is een lijst opgesteld vanuit de landelijke kerk en ook vanuit de commissie zijn namen genoemd. Ook is er een advertentie geplaatst. Door de commissie is een aantal objectieve toetsingscriteria benoemd die zijn gebruikt bij uiteindelijk een groep van 25 kandidaten. Dat heeft tot nu toe nog niet geleid tot het beroepen van een fulltime predikant. Wel is naar aanleiding van de advertentie gereageerd op de vacature voor de halftime functie van predikant voor het ouderenpastoraat. De Beroepingscommissie heeft daartoe twee gesprekken gevoerd met de predikant en enkele kerkdiensten bekeken. Dit heeft geresulteerd in de unanieme voordracht van de Beroepingscommissie aan de Brede Kerkenraad van ds. Ellis Ezinga.



De hoofdtaak voor ds. Ezinga wordt het ouderenpastoraat met onder meer bezoekwerk en het verzorgen van uitvaartdiensten. Daarnaast zal zij beperkt ook voorgaan in de zondagse eredienst. Aansluitend stelt ds. Ezinga zich via een filmpje aan de gemeente voor. Zij is 59 jaar oud en werkt sinds enkele jaren als geestelijk verzorger in Hoofddorp in twee zorginstellingen. Daarvoor was zij predikant in diverse gemeentes, waaronder Noordwijk. Haar echtgenoot Willem Biesheuvel is ook predikant. In een aantal gemeentes hebben zij samen het predikantswerk vervuld. Ze vertelt dat het beeld dat ze van onze gemeente heeft gekregen na de gesprekken met de Beroepingscommissie en het

bezoek aan de website haar enthousiast hebben gemaakt om in Sassenheim weer als gemeentepredikant aan de slag te gaan.

Vervolgens licht scriba Arie Dwarswaard de stembureauregeling toe. Deze

vindt schriftelijk plaats, omdat dit zo is bepaald in de zogenoemde Plaatselijke regeling van PG Sassenheim. Deze regeling kan aanvullende bepalingen stellen bovenop de regels uit de Kerkorde. Er is een stembureau ingesteld voor deze avond, bestaande uit Jaap de Ruijter namens de Kerkenraad, Arjet Vriend-Kamer namens de gemeente en de scriba.

Vervolgens worden de stembriefjes uitgedeeld en kan er worden gestemd. Na het ophalen van de stembriefjes vindt de telling plaats door de leden van het stembureau die alle stemmen meermalen tellen. Daarna deelt de scriba de uitslag mee. Er zijn in totaal 96 stemmen uitgebracht. In alle gevallen is positief gestemd op de vraag of gemeenteleden ds. Ezinga willen aanvaarden als hun nieuwe predikant voor het ouderenpastoraat. Deze uitslag wordt gevolgd door een royaal applaus.

Ten slotte geeft Kees de Jong nog een toelichting op het vervolg. Gemeenteleden hebben na vanavond nog vijf dagen de tijd om gegronde bezwaren in te dienen tegen de

procedure. Als die er niet komen, dan zal daarna aan ds. Ellis Ezinga de Beroepsbrief en het Aanhangsel worden overhandigd. Daarna heeft zij nog drie weken bedenktijd. Als die voorbij zijn, dan is zij officieel predikant van onze gemeente en kan dit bekend worden gemaakt via de kerkbladen. Tevens zal de Classis Zuid-Holland Noord worden geïnformeerd. Naar verwachting zal de bevestiging plaatsvinden begin van de Adventstijd.

De voorzitter sluit de bijeenkomst af met een avondgebed.

Namens de Kerkenraad,

Arie Dwarswaard, *scriba*

*Verzamel ze voor als het donker wordt.
Voor tijden zonder uitzicht,
tijden zonder vreugde.*

*Woorden die je dragen,
verwarmen,
verkwikken.
Woorden om in te wonen.
Woorden van brood.*

*Er is sprake van.
Luister maar goed,
ze zijn voorhanden.
Woorden die op je wachten.
Woorden die je al kennen.
Luister maar goed,
ze fluisteren je naam.*

uit: Leven doet hopen
van: Hans Bouma

College van Kerkrentmeesters

Giften: collectes

De opbrengst van de collectes voor de kerk bedroegen in

- mei € 603
- juni - 773

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Actie 'Op weg'

Op dit moment is een bedrag van € 7.202,- ontvangen. Voor het geval dat... U kunt uw bijdrage overmaken op NL36 RABO 0373 7284 76 t.n.v. CvK Protestante Gemeente Sassenheim o.v.v. Bijdrage Op weg 2024. U kunt ook bijdragen via de kerkapp PGSamen of door middel van de QR-code op de brief.

Per adres bedragen de kosten ongeveer € 27,50. Ook als u de 'Op weg' per e-mail ontvangt, zijn er kosten. Wij verzoeken u dan om € 6,00 over te maken.

Wilt u 'Op weg' digitaal ontvangen geeft u dit



verzoek dan door aan het Kerkelijk Bureau met vermelding van uw e-mailadres.

Huisvesting Oekraïners

De verhuur aan de gemeente Teylingen van de Julianakerk en de oude kosterswoning voor huisvesting van Oekraïners/statushouders is verlengd tot eind 2024.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Ria Doolaard, *secretaris*

*Tijd is geen snelweg
tussen de wieg en het graf,
maar ruimte
om te parkeren in de zon.*

(Phil Bosmans)

Vorming & Toerusting

Programma nieuw seizoen klaar

Bijna twintig activiteiten telt het programma van de Commissie Vorming & Toerusting voor het seizoen 2024-2025. Vanaf medio september is het programma voor iedereen beschikbaar. Komend seizoen kent een aantal vertrouwde activiteiten, zoals de Vespers in de Veertigdagentijd, de films op weg naar Pasen en het liturgisch bloemschikken in het najaar en in de Veertigdagentijd.

Daarnaast is er een breed aanbod van bijeenkomsten, die passen binnen de belangrijkste thema's religie, kunst, theologie en cultuur. Dat betekent bijvoorbeeld dat er komend seizoen een bezoek wordt gebracht aan de Soefitempel, maar ook een workshop waarbij twee Adventsliederen onder leiding van George Germans worden ingestudeerd. En wie was Desiderius Erasmus. In zijn tijd een gevierd denker, maar wat weten wij eigenlijk over hem? Ook is er een Evensong, waaraan Canticum Vocale meewerkt en wordt het Bijbelboek Prediker kritisch gelezen en van een toelichting voorzien. Soms lenen verhalen zich voor bibliodrama, en dat gaat komend seizoen gebeuren met het verhaal van de blinde Bartimeüs. Wat betekent het om in de huid te kruipen van een van de personages uit dit verhaal? Vanuit België komt emeritus hoogleraar Manu Keirse om uit te leggen hoe rouw een plaats te geven in ons leven. Kunstenaar Daniël Tavenier komt naar Sassenheim om zijn levensverhaal te vertellen aan de hand van het thema Reiskoorts. En in de Veertigdagentijd staat als kunstuiting in de christelijke traditie de Piëta centraal. Waar komt deze verbeelding vandaan en hoe heeft dit kunstenaars door de eeuwen heen geïnspireerd, tot in deze tijd aan toe? Begin mei is er een voorstelling die in het teken staat van 80 jaar Bevrijding. En in augustus 2025 is er weer een kloosterweekend.

Programmaboekjes zijn binnenkort verkrijgbaar in de Dorpskerk en Het Venster. Daarnaast is op de website van PG Sassenheim het programma te vinden.

Voor de meeste activiteiten geldt dat vooraf aanmelden zeer gewenst is. Dat helpt de organisatie om te bepalen in hoeverre het noodzakelijk is om een activiteit niet door te laten gaan.

Bovendien weten we dan bij onvoorziene omstandigheden wie we moeten benaderen. We kijken als organisatie uit naar dit nieuwe seizoen en hopen velen van u een of meermalen te ontmoeten.

Namens de commissie:

Arie Dwarswaard



Elke donderdag in Het Venster



Meer Bewegen voor Ouderen

Wilt u uw conditie verbeteren, of wilt u graag veilig en stabiel over straat gaan?



"Meer Bewegen voor Ouderen" is een gezellige manier om langer geestelijk, lichamelijk en sociaal actief te blijven. De lessen bestaan uit eenvoudige oefeningen in een zaal.



Op de locatie Het Venster in Sassenheim wordt iedere donderdag les gegeven van 9.00-10.00u, van 10.00-11.00u en van 11.00-12.00u. U kunt altijd binnenlopen en eerst een gratis proefles volgen voor u besluit om u definitief aan te melden.

Wilt u zich aanmelden?
Dat kan via onze website:
www.welzijnteylingen.nl



Heeft u nog vragen? Dan kunt u ook een mailtje sturen naar info@welzijnteylingen.nl of bellen naar 0252 231805.



Zomaar een dak boven wat hoofden

‘Toon mij je kerkgebouw en ik zal je zeggen hoe je liturgie eruitziet’, roept prof. dr. Marcel Barnard, hoogleraar Praktische Theologie/Liturgiewetenschap regelmatig. “De ruimte en de liturgie die er gevierd wordt, weerspiegelen elkaar. Vieren kan overal, maar toch zie je maar zelden een kerk als ‘zomaar een dak boven wat hoofden’. Over de kerkruimte is nagedacht.”

‘Toon mij je kerkgebouw en ik zal je zeggen hoe je liturgie eruitziet’, roep ik wel eens. Staat de kerk vol met banken of stoelen, gericht op de preekstoel? Of is er een lege ruimte, het koor van de kerk bijvoorbeeld, rond de avondmaalstafel te zien? Of staan er een paar rijen stoelen tegenover elkaar, met een breed pad in het midden, aan de ingang een doopvont, aan de andere zijde een lezenaar en in het midden een tafel? Is er een hoek of belendende zaal met kindermeeubelair? Staat er een paaskaars, branden er tafelkaarsen, hangen er antependia (kansel- of altaarkleden) in de kleuren van het gedenkdagboek? Staan er instrumenten van de band op het podium?



De ruimte en de liturgie die er gevierd wordt, weerspiegelen elkaar. Waar de preek en het horen van het Woord centraal staan, zal de kansel het midden vormen. Waar wekelijks of geregeld de maaltijd wordt gevierd en de eredienst dus twee brandpunten heeft - Woord en Sacrament - zullen er twee centra zijn, kansel/lezenaar en tafel. Verstaat de gemeente zich vooral als tafelgemeenschap, dan zal zij zich rond de tafelscharen.

Het is eigenlijk net als thuis. De inrichting bepaalt hoe je leeft. Woon je tussen de boekenkasten of hangt er een levensgrote screen in de woonkamer? Staat de eettafel in het midden of vult de hangbank het grootste deel van de ruimte?

Vieren kan overal, maar toch zie je maar zelden een kerk als ‘zomaar een dak boven wat hoofden’. Over de kerkruimte is nagedacht. En bij binnenkomst word je al in een bepaalde modus gezet. Loop een grote kathedraal binnen en je weet: hier ontmoeten de mensen al eeuwen de Eeuwige. Loop een ‘bungalowkerk’ uit de jaren 60 binnen, en je voelt in je lijf: hier speelt de ontmoeting van de gemeenteleden een belangrijke rol, hier woont God tussen de mensen.

Je voelt meteen een zekere ontspanning

Kan een afgebakende ruimte toch de ervaring van bevrijding geven? Er zijn kerken die doen denken aan een dichtgetimmerde bunker. Maar het kan ook anders. Je komt de ruimte van een kerkgebouw binnen en je voelt meteen een zekere ontspanning over je heen vallen. Het zit soms in kleine dingen: de lichtinval, de manier waarop het dak zich welft, de opstelling van het meubilair, een vriendelijke plek van ontmoeting bij de entree. Het kan gebeuren in een klassiek gebouw, in een modern interieur en zelfs in een theater of sporthal. Het begrip ‘ruimte’ associeer ik met vrijheid en bevrijding, niet met begrenzing. Volgens sommigen is dat de taak van alle architectuur: het scheppen van een niet-onderdrukkende omgeving. Die opvatting sluit in elk geval naadloos aan bij de theologie. Ook bij de overtuiging dat het evangelie als Woord van God de mens bevrijdt. Mooi als de vormgeving van een kerkgebouw de daad bij het woord voegt. En je bij binnenkomst al aanvoelt: hier zou ik wel eens in de ruimte van Christus kunnen worden gezet.

ds. Willem Jan de Hek, Jacobikerk Utrecht

Waar nog de wolk gebeden hangt....

Aan de buitenkant is de Lutherse kerk in Utrecht niet direct herkenbaar als kerk. Wanneer alle deuren openstaan, kun je vanaf de straat de kerkzaal inkijken. Je ziet dan in één oogopslag waar het gebouw voor dient en dat het een bijzondere kerk is. Hoewel protestantse kerken vaak sober ingericht zijn, is in deze kerk veel te zien.

Een rijk versierde klok, het orgel met engelen, een zwaan met een bijzondere muurschildering erachter, een bijzonder wapenbord en een Lutherroos in een gebrandschilderd raam. Allemaal sporen van de lange geschiedenis van het kerkgebouw en de gemeente.

Op deze manier wordt voor mij zichtbaar wat in een lied gezongen wordt: ‘Waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan.’ Toch gaat er veel rust uit van het kerkgebouw. De stilte op deze plek midden in de stad nodigt uit tot innerlijke verstillings en gebed, om zo zelf ook

gebeden aan die wolk van vele eeuwen toe te voegen.

ds. Hetty Brederoo, Lutherse Gemeente Utrecht

De weerbarstige ruimte bevordert het inhoudelijk gesprek

Stel je voor: een vers samengevoegde protestantse gemeente, van drie naar één gegaan, de historische dorpskerk als gekozen locatie. De eerste keer daar gezamenlijk de Maaltijd van de Heer vieren, het liturgisch centrum gevuld met tafels en stoelen. Wie wilde zitten kon zitten, wie gewend was te staan kon een kring vormen. Het was een welwillende poging om als 'samengesteld gezin' in één keer met elkaar aan tafel te kunnen gaan.

Maar het werd als te vol en rommelig ervaren. Daarom is besloten tot een 'lopend' Avondmaal. Vanwege de vaste kerkbanken met deurtjes erin gemakkelijker gezegd dan gedaan. In het liturgisch centrum, waar de looproutes samenkomen, blijkt ruimtegebrek om rustig brood en wijn te ontvangen. De inrichting van het oude kerkgebouw blijkt sterk te bepalen hoe Avondmaal gevierd wordt.

Maar als alle vergunningen rond zijn, mag er verbouwd gaan worden. Dan kan de ruimte gevoegd worden naar onze liturgische wensen. Die zijn nog steeds divers. Er wordt veel gesproken over wat de Maaltijd betekent en hoe iedereen dat persoonlijk beleeft. De weerbarstige ruimte van een geërfde architectuur bevordert beslist het inhoudelijk gesprek in de nieuwe gemeente!



Ik houd de woorden van Jezus in mijn achterhoofd, dat Hij ernaar uitzag met al zijn leerlingen samen de Maaltijd te vieren in zijn Koninkrijk. Tot dan zullen we zelf ons uiterste best moeten doen om dat visioen in het heden vorm te geven, met de gegeven ruimte.

ds. Annelies Moolenaar, Protestantse Gemeente Lisse

bron: www.petrus.protestantsekerk.nl

Instrumentale muziek in de eredienst

Muziek is er niet alleen voor de begeleiding van de gemeentezang, maar heeft ook in zichzelf een kracht die het geloof kan voeden. Zo ontstond in de tweede helft van de vorige eeuw aandacht voor het gebruik van instrumentale muziek in de kerk. Maar waar plaats je die muziek in de eredienst?

In veel gemeenten zijn nieuw verworven inzichten van de zogenoemde liturgische beweging - tweede helft vorige eeuw - ingevoerd. Zo werd een kerkdienst niet meer alleen gezien als een preekbeurt met liederen eromheen, maar als één geheel: een viering waarin verschillende onderdelen hun eigen plek hebben.



Een van die inzichten was dat muziek er niet alleen voor de begeleiding van de gemeentezang is, maar ook in zichzelf een kracht heeft die het geloof kan voeden. Er ontstond aandacht voor het gebruik van instrumentale muziek in de kerk.

Maar waar plaats je die muziek in de eredienst? In veel gemeenten is het moment na de preek daarvoor de plek geworden. Dan kan de gemeente al luisterend nog even bezinnen op de preek. Het lied dat meestal op die plek gezongen werd, wordt dan vaak na het orgelspel alsnog gezongen.

Muziek of een lied?

De verschillende onderdelen van de eredienst reageren op elkaar. Dat geldt ook voor het lied na de preek. De gemeente stemt met het lied in met de woorden van de voorganger, draagt ze verder, of geeft juist een tegengeluid. Er wordt inge-

stemd met het Woord dat zojuist klonk, of het is er een antwoord op. Oorspronkelijk hoorde op deze plek de geloofsbelijdenis, die instemt met het zojuist verkondigde geloof.

Wat gebeurt er nu als dat lied wordt vervangen door meditatief orgelspel? Zachte, kalme muziek kan op zo'n moment heel mooi zijn om ruimte te geven aan gedachten. Het is wel de vraag of je daarna nog een lied moet zingen. In de volgorde 'preek - orgelspel - lied' reageert het lied namelijk niet meer op de preek. Er zit ineens iets anders tussen, waardoor het in de lucht komt te hangen. En wat ertussen zit is muzikaal gezien niet altijd met het lied verbonden, in sfeer of zelfs toonsoort. Je kunt per keer overwegen: past hier muziek of past hier een lied, en dan een van beide doen. Welk 'antwoord' is passend bij deze preek?

De kracht van muziek

Daarnaast beperkt het idee van 'meditatieve muziek' zowel hoe we tegen de preek aankijken als hoe we tegen muziek aankijken. Het versmalt namelijk de opvatting van wat een preek kan zijn én het versmalt de opvatting van wat muziek is. Een preek kan bijvoorbeeld poëtisch-meditatief zijn of profetisch-protesterend. Een preek kan bemoedigend zijn, lerend, of activerend als de nadruk ligt op het 'doen' van Gods Woord in de wereld. Kortom, een preek kan allerlei gedaanten aannemen. Niet iedere preek vraagt om een aansluitend meditatief, contemplatief moment. Soms vraagt het om reactie en moet de gemeente niet nog langer in een passieve luisterhouding gedrukt worden. Het is als met kinderen die een uur stil in de klas hebben zitten luisteren - die willen rennen en iets doen na het stilzitten. Want tijdens het horen van een rustig uitgesproken preek hebben mensen meer dan voldoende ruimte de woorden te koppelen aan hun eigen gedachten. Bij een meditatieve preek past een contemplatief moment. Een activerende of ontregelende preek vraagt om een direct antwoord van de gemeente. Daar wordt de liturgie dynamisch van.

De andere kant van het verhaal is dan ook dat de muziek altijd als 'meditatief' benaderd wordt. Het moet zacht en langzaam klinken. Maar evenals de preek kent ook muziek vele gedaanten. Kan de enige plek in de eredienst waar instrumentale muziek zelfstandig klinkt alleen ingevuld worden door contemplatieve, rustige muziek? Dat beperkt de kracht van muziek.

Hoe kan het ook?

In veel geloofsgemeenschappen is het orgel- of pianospel na de preek het enige moment waarop de organist of pianist mooie muziek kan verzorgen waar de gemeente niet doorheen praat. Maar dat moment hoeft niet alleen na de preek te zijn. Waarom kan instrumentale muziek niet eens op de lezing antwoorden? Of voor of na (of zelfs afwisselend met!) de gebeden klinken en die gebeden als een 'muzikaal offer aan God en de naaste' versterken? Of bijvoorbeeld aan het begin van de dienst als 'muziek tot eer van God', zoals sommige gemeenten doen nadat de kerkenraad is binnengekomen. Bedenk bij die momenten dan eens wat de meest geschikte muziek is en zoek niet bij voorbaat het voor de hand liggende. Het vraagt wel om zorgvuldige afweging, maar die afweging kan juist tot een verrassende keuze leiden.



Muzikale talenten inzetten

Zorg dat er iedere zondag ergens in de liturgie een muzikaal moment zit. Zet bij zo'n muzikaal moment -dat zich steeds op een ander passend moment in de liturgie kan bevinden- ook muzikale talenten uit de gemeente in. In iedere gemeente zijn er mensen die een muziekinstrument bespelen. Met een beetje begeleiding kunnen hun gaven worden aangesproken en kunnen zij die inzetten voor God en zijn gemeente. Dat maakt de gemeente betrokken, de muziek divers en de eredienst levendig.

Uit de praktijk

* *Regenboogkerk Hilversum*

In de Regenboogkerk in Hilversum werd jaren geleden een oproep gedaan: wie vindt het leuk om mee te spelen? "Daar is toen een groep van muzikanten uit ontstaan", vertelt ds. Heleen Weimar. "We vinden het belangrijk dat er naast orgelspel ook andere muziek klinkt, en het bevordert het contact tussen mensen. We hebben het niet in iedere dienst, we moeten het inplan-

nen, anders komt het er niet van. We zoeken gelegenheden. Bij de palmpasenoftocht bijvoorbeeld gaat een blazer voorop. En afgelopen jaar hadden we bij de Aswoensdagviering mooie klezmermuziek bij het naar voren lopen om een askruisje te ontvangen. Het heeft echt meerwaarde."

* *Hervormde Gemeente Bodegraven*

In de Hervormde Gemeente Bodegraven is een speciale muziekcommissie ingesteld. Deze regelt muzikale ondersteuning bij bijzondere diensten, zoals de vespervieringen in de Stille Week en Bid- en Dankdag. Gemeenteleden die graag muziek maken, committeren zich eraan dat ze een aantal keren per jaar spelen. Ook kinderen en jongeren zijn betrokken. "Als belangrijk punt is geformuleerd dat de muzikale inbreng kwaliteit moet hebben", zegt Rebecca Kowalczyk, voorzitter van de muziekcommissie. "Dat kan door duidelijke afspraken te maken, en vaak samen te spelen waardoor we goed op elkaar ingespeeld raken. Mooi is dat de muzikanten door te spelen ook meer betrokken zijn bij de gemeente, ook de kinderen en jongeren. Muziek is een belangrijk onderdeel van geloven."

Dr. Oane Reitsma, predikant PG Hilversum en medewerker Eredienst en Kerkmuziek dienstenorganisatie
bron: www.petrus.protestantsekerk.nl

*Genoeg dat de stemming kan bederven,
de harmonie kan verstoren.
Ga maar 's zó je gang,
dat wanklanken
bij voorbaat zijn uitgesloten.*

*Maar wat er ook gebeurt,
wat je ook teneerdrukt,
telkens weer opstaan.
Hoopvol
de snaren van het leven beroeren.
Vol verwachting
nieuwe tonen aanslaan.*

*Je zul verrast zijn.
Hoeveel muziek zit er nog in.
De mooiste melodieën bloeien op.
Zélf bloei je op.
Spelenderwijs
kom je stralend aan het licht.*

van: Hans Bouma
uit: Leven doet hopen



Op zichzelf

Je schrijft iemand een heel hartelijke brief. Natuurlijk hoop je op antwoord, maar dat blijft uit. Ergens valt wat te vieren. Je laat bloemen bezorgen. Je hoort er nooit iets van. Tijdens een vakantie trof je een aardig stel. Op de laatste dag worden adressen uitgewisseld. Je belooft foto's te sturen. Je doet dat ook. Geen reactie.

Zulke dingen komen nogal 's voor. Je kunt daar echt teleurgesteld over zijn. Niet dat je speciaal bedankt wilt worden, maar om nu helemaal niets meer te vernemen. Je zou er bijna spijt van krijgen, dat je dat gebaar maakte. Op deze manier lijkt het een slag in de lucht.

Líjkt. Want het is anders. Een gebaar, dat ontspringt aan attentie, warme aandacht, meelevendheid, is op zíchzelf zonder meer zinvol. Het heeft een eigen waarde, een eigen kwaliteit. Het effect doet er niet toe. Jíj vond iets op goede gronden nodig en daarom wís het ook nodig.

Ook in andere opzichten kan het je teleurstellen, wanneer iets zonder effect blijft. Je spant je in voor een goed doel. Maar uiteindelijk levert het niets op. Je staat op de bres voor de natuur, de dieren, de mensenrechten, de Derde Wereld, maar alle misère gaat onverminderd door. Je teleurstelling is begrijpelijk. Maar laat je niet ontmoedigen. Je inspanningen zijn niet tevergeefs. Je voelde je ertoe geroepen, je hart klopte erachter. Dat maakt ze onaantastbaar. Alles wat voortkomt uit humaniteit, is per definitie van grote betekenis. Het kan niet gemist worden.

van: Hans Bouma
uit: Dagen van je leven



hartelijk gefeliciteerd

Verjaardagen vanaf 80 jaar:



Kerkelijke stand

Kerkdiensten	Dorpskerk	
<i>zondag 1 september</i>	10.00 uur collecte opasdienst	dhr. W. Th. Hollart 1 ^e Stichting Waterpas 2 ^e Diaconie + Kerk in Het Venster
	19.00 uur collecte	ds. E.B. Mandemaker-Dieleman (Noordwijkerhout) Diaconie + Kerk
<i>zondag 8 september</i>	10.00 uur collecte opasdienst	Viering maaltijd van de Heer ds. J.W. Korpelshoek 1 ^e Nood in de wereld 2 ^e Diaconie + Kerk in Het Venster
<i>zondag 15 september</i>	10.00 uur m.m.v. collecte opasdienst	Parkdienst in park Rusthoff dhr. Jan Joost Snoek en diaken Jan Lamberts Gospelkoor Soul2Soul Langeveldshof in de Havenkerk
<i>zondag 22 september</i>	10.00 uur collecte opasdienst	ds. M. van Duijn 1 ^e Stichting Waterpas 2 ^e Diaconie + Kerk in Het Venster
<i>zondag 29 september</i>	10.00 uur collecte opasdienst	Gezamenlijke dienst met CGK ds. P.J. den Hertog 1 ^e Vredesweek (Zending) 2 ^e Diaconie + Kerk in Het Venster
<i>zondag 6 oktober</i>	10.00 uur collecte opasdienst	ds. J.W. Korpelshoek 1 ^e Vredesweek (Zending) 2 ^e Diaconie + Kerk in Het Venster
	19.00 uur collecte	ds. Th. Doornebal (Lisse) Diaconie + Kerk

* Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in Het Venster voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er voor kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

* Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt. Daarvoor kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89

PARKDIENST

15 SEPTEMBER 2024

Aanvang 10.00 uur



**in Park Rusthoff
(bij slecht weer in de
Pancratiuskerk)**



VAN HARTE WELKOM



Thema:
**“Samen kom je
verder. . . .
20 jaar parkdienst”**

**Oecumenische
viering o.l.v.
Jan Joost Snoek
(PKN) en diaken
Jan Lamberts (RK)**

Muziek:
**Gospelkoor
Soul2Soul
uit Sassenheim**

**Oppasdienst in de
Havenkerk
(Ingang Bijweglaan 4)**



Oranjevereniging
Sassenheim