

Opmaat



Het was mistig. Of tenminste zwaar bewolkt. Zondag vlak voor zonsondergang, kwam hij tevoorschijn: KNAL! Oranje! Fel! Licht! We schrokken: wat moet dat felle zoeklicht? Toen herinnerden we ons een oud verhaal over een licht in het donker. De herders schrokken ook. Belofte. Redding. Zou het dan toch nog goed komen?

Deze woorden schreef ik in het gastenboek op Terschelling waar ik in de kerstvakantie vooringing. Dat zinnetje “het was mistig” zette me aan het denken: de dagen op het eiland waren inderdaad vervuld van mist. Maar dat kan toch niet het einde zijn? Die letterlijke uitzichtloosheid? En hoe zit het met ons figuurlijke, of ons geestelijke uitzicht?



Het oude jaar liep ten einde toen we door onze oud-premier aangespoord werden ons voor te bereiden op oorlog. Allerlei instanties roepen ons op om noodpakketten in huis te halen. Het weer is grijs en grijs, de huren zijn te hoog, de huizen te schaars. Polarisatie neemt toe en “verbinding” is in de ogen van de grootste partij van ons land een vies woord. Boeren weten niet waar ze aan toe zijn. Het kabinet is vooral met zichzelf bezig in plaats van met de beloftes waar maken waarmee ze verkozen zijn. Kortom: waar is ons uitzicht?

Als je dat zo op een rijtje zet, denk je al gauw dat het helemaal niks meer wordt met ons in het jaar dat nieuwbakken voor ons ligt. Maar ik wil dat niet geloven. Want geloven is voor mij “licht zien”. Ook als dat licht onwelkom is, omdat je ervan schrikt. Ook als dat licht dingen laat zien, die je liever verborgen houdt, zoals je eigen kwalijke kanten. Ik wil per se licht blijven zien. Voor mij heeft dat de vorm van Jezus, als mens van God die kwam toen de tijden ook duister waren. Want ik vertrouw op een God die mensen niet in de steek laat. Tegelijk denk ik dat we inderdaad rekening moeten houden met zware tijden. Maar hamsteren en ons materieel voorbereiden op oorlog is dan niet alles. Ik denk dat we ons juist geestelijk moeten wapenen. Met liefde die verbindt en de verschillen overstijgt. Want daardoor nemen we de engel weg uit de hatelijke verhoudingen. We schieten er niets mee op als

we bang moeten zijn voor onze burens, dorps- of landgenoten. Ook al zijn we het niet met elkaar eens, dan nog hoeven we geen vijanden te zijn. Geweld lost niets op.

Ik denk aan de oude woorden in de brief van Paulus aan de mensen in Galatië: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn de krachten die ons bij God, en bij onze naaste houden. De krachten van het licht.

Ik wens u vrede en alle goeds!

ds. Sietske van der Hoek

Achter de horizon

Je kunt blijven zitten
en de wereld aan je voorbij zien trekken.
Je kunt op je plaats blijven
en wachten op wat het leven je aanreikt.
Maar wie op weg gaat,
ontdekt dat er méér is:
dat er wegen zijn
die je nooit had vermoed,
dat er kansen komen
die je nooit had gekregen
als je je horizon
niet verschoven had.

Ga maar op weg
op hoop van zegen en zet de stap
naar wat je niet kent.
Laat je leiden door je dromen
en geloof dat je er komt.
Want met een beetje geloof
kun je bergen verzetten,
met een sprankje hoop
krijg je vleugels om te gaan
en met een beetje liefde
breng je wegen bij elkaar
en loop je samen
tot achter de horizon.

van: Greet Brokerhof-van der Waa
uit: Jaarringen

agenda - agenda - agenda - agenda

Elke maandag : Wandelgroep start om 13.30 uur in Het Venster
Elke dinsdag : HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

dinsdag 14 jan. : Bijbelstudie: Prediker een vreemde eend in de Bijbel om 20.00 uur in 't Zenit bij PG Warmond
donderdag 23 jan. : Havencafé: Doosje met zeep om 14.15 uur in de Havenkerk
donderdag 23 jan. : Havencafé: maaltijd om 17.00 uur in de Havenkerk
maandag 27 jan. : Samen Bijbel lezen en 'ervaren' om 20.00 uur in de Havenkerk
dinsdag 28 jan. : Informatiebijeenkomst organisatie PGS om 20.00 uur in Het Venster
woensdag 29 jan. : Pastoraatsgroep 80+, stampottenmaaltijd in Het Venster aanvang 11.30 uur
woensdag 5 febr. : Thema-avond: Reiskoorts 20.00 uur in de Havenkerk
maandag 12 febr. : Thema-avond: Bidden om 20.00 uur in Het Venster
donderdag 13 febr. : Thema-avond: Voorouders - hun rol in ons leven en in de Bijbel om 20.00 uur in 't Zenit PG Warmond
zondag 16 febr. : Voorjaarsconcert projectkoor Procanto om 15.00 uur in de Dorpskerk
zondag 16 febr. : Pastoraatsgroep 20-50 bijeenkomst van 16.00-18.30 uur in Het Venster
donderdag 20 febr. : Pastoraatsgroep 50+, filmavond in Het Venster aanvang 19.30 uur

Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Inleveren van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur in Het Venster

De volgende 'Op weg' verschijnt op 4 maart
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 24 februari
binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding
'kopij Op weg' op de Westerstraat 8a. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl



De bloemen uit de kerk gingen met een groet naar....

17-11
24-11
01-12
08-12
15-12
22-12
25-12
29-12
05-01



Predikanttekeningen



Wie is dominee Ellis Ezinga in 7 vragen



Op de eerste dag van het nieuwe kerkelijke jaar, Adventszondag 1 december 2024, is Ellis Ezinga dominee geworden binnen de Protestantse Gemeente Sassenheim, voor 50%, met aandachtsgebied 'ouderenpastoraat', d.w.z. voor mensen van 67 jaar en ouder. Wie is zij? Ze geeft hieronder op 7 vragen antwoord.

Wie is je achterban?

Met mijn man Willem Biesheuvel woon ik in Hazerswoude-Rijndijk, maar we gaan in april verhuizen naar

Leidschendam, waar

mijn man sinds kort dominee is. We hebben twee zoons en een schoondochter, zij wonen in Leiden. Ik ben in Groningen geboren, als oudste in een gezin met vier kinderen, dat veel verhuisd is, in Nederland en Engeland. Ik heb niet de kans gekregen erg Gronings te leren praten!

Waar ben je dominee geweest?

Ik heb in Kampen theologie gestudeerd, en ben in 1992 samen met mijn man dominee geworden in Westerlee en Heiligerlee, twee dorpjes in Oost-Groningen, op de leeftijd van 27 jaar; in 1996 werden we dominee in Zwolle; daarna in 2002 samen in Noordwijk; vervolgens werd ik in 2015 dominee in Leiden Zuidwest en de Stevenshof, terwijl we gingen wonen in Hazerswoude-Rijndijk waar mijn man, ook in Koudekerk, dominee werd. In 2021 werd ik dominee in een verpleeghuis in Hoofddorp (Bornholm en Eijkenhove), tot 1 december 2024.

Wat is je roeping?

Als kind zong ik graag: 'Lees je Bijbel, bid elke dag'. Dit liedje spoort mij als dominee nog steeds aan! Ik geloof ten diepste dat de Bijbel en de kerkelijke traditie een leidraad voor het leven kunnen zijn, door steeds weer 'in de verhalen te stappen'. Ook dat het gebed ons helpt ons kwetsbaar open te stellen voor God, ons eigen (vaak ook twijfelende) hart, de mensen om ons heen en ook de grote, vaak ingewikkelde wereld waarin we leven. Inspiratie onderweg vind ik bij bizon-

dere mensen als, op dit moment, de theoloog Tomas Halik, maar ook Malala Youafzai of wijlen Aleksej Navalny. Maar inspiratie ervaar ik ook dichtbij, in een goed gesprek van hart tot hart.

Waarom wil je in Sassenheim werken en wat ga je er doen?

Graag mag ik een kerkdienst leiden of een gesprekskring begeleiden, de Dorpskerk en het Venster zijn prachtige plekken daarvoor! In het verleden heb ik een kring Christelijke Meditatie geleid, dat hoop ik ook op te zetten. Bovenal doe ik graag bezoekwerk. De website van de kerk maakte me vorig jaar enthousiast over wat er allemaal gebeurt in deze gemeente, ik zag leuke foto's met veel saamhorigheid. Ook de samenwerking met een collega ervaar ik als prettig aanvullend. Dit alles maakte dat ik ging solliciteren. Ik hoop de komende tijd met veel mensen kennis te maken. Hoe, daarover elders in dit blad meer.

Waarom het ouderenpastoraat?

Tot mijn vreugde kom ik in deze gemeente mensen van alle leeftijden tegen! Maar, heel praktisch, is het voor een 50%-er wel handig om het werkgebied wat in te perken. Ouderen hebben per definitie veel meegemaakt, en dat boeit me: Levensverhalen. Je hebt erg vitale ouderen, maar ouder worden betekent toch ook vaak: kwetsbaarder worden. Ik ervaar het als een ontroerende uitdaging om geloof en zingeving te vertalen naar de mogelijkheden en kansen van mensen voor wie communiceren soms steeds moeizamer wordt, en voor wie de levensruimte steeds beperkter wordt. Als mensen op hun kwetsbaarst zijn, is de Eeuwige altijd dichtbij. Dat bemoedigt me in dit werk tot op de dag van

vandaag en versterkt mijn geloof. Ik hoef het niet alleen te doen.

Wat zijn je liefhebberijen?

Graag lees ik een boek, zie een film, bezoek een museum. En ik wandel heel wat af. Ik heb een zwak voor iconen en heb zelf ook een aantal geschilderd. Muziek is mijn grote passie, ik mag graag luisteren naar een mooi lied met een goede tekst, of swingen op een popwijsje. Ik zing graag, in elke woonplaats ging ik bij een koor, en ik houd van vele stijlen: Een Mattheus-Passion-koor in Zwolle, in Noordwijk het vesperkoor en Taizékoor, in Leiden een projectkoor 'opwekkingsliederen' en 'tonalieder', en in Alphen een kamerkoor. Ik speel ook altblokfluit.

Wat is je lievelingsbijbeltekst:

Daar vraag je me wat. Er is zoveel moois.... Ik denk dat Psalm 121 al heel lang met me meegaat, een prachtig lied over onze levensweg. Deze spreekt aan, alleen al door het feit dat ik zoveel verhuisd ben in mijn leven. In onze trouwdienst is deze Psalm gelezen, waarna Willem en ik op huwelijksreis gingen: het lopen van het Spaanse stuk van de Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. In deze Psalm lezen we dat de Eeuwige de schaduw is aan je rechterhand, ook dat Hij de wacht houdt over ons gaan en komen: Dat zijn mooie, kracht gevende woorden voor de weg die we gaan!



Kennismaking ds Ellis Ezinga met aandachtsveld ouderen vanaf 67 jaar

Graag leer ik velen kennen binnen de Protestantse Gemeente Sassenheim! De twee vaste dagen in Sassenheim zijn (meestal) de dinsdagen en woensdagen, daarnaast ben ik variabel in Sassenheim en heb thuis in de studeerkamer ook wel eens wat te doen. Mijn plan is om het op verschillende manieren aan te pakken:

- Ik word getipt of gebeld om bij mensen op bezoek te komen, om allerlei redenen. Dan maken we een afspraak.
- Ik maak ook zelf afspraken om mensen thuis te ontmoeten. Uiteraard niet alleen, maar in het begin vooral, met mensen van 85 jaar en ouder, ik heb gezien dat er in die leeftijdscategorie een kleine 140 adressen zijn. Een aantal mensen die het bezoekwerk organiseren, helpen me daarbij om afspra-

ken te maken. Fijn!

- Ik kom onverwacht, op de bonnefooi. Ook zou ik het fijn (en handig...) vinden om velen van u te ontmoeten in groepsverband: Op verschillende data wordt u uitgenodigd om naar Het Venster te komen, om samen in gesprek te gaan. Daarvoor worden invullijsten klaargelegd bij de uitgang van de kerk, en het zou mooi zijn als u, of u en uw partner, daar uw naam op zou zetten. Dit duurt uiterlijk ongeveer anderhalf uur. De eerste groepsontmoetingen zijn al geweest tijdens mijn introductieweken. De geplande ontmoetingen in januari: 7 januari (al geweest), dinsdagmiddag 21 januari ongeveer van 14.30-15.30 uur en na de kerkdienst van 26 januari.

Op deze manier hoop ik velen van u te spreken, om wat van uzelf te weten te komen, en ook samen te praten over geloof, hoop en liefde!

Pastoralia

Mevr. Corrie Rhijnsburger-Groeneveld (Parklaan 36) was na een val eerst opgenomen in het LUMC, en kwam daarna naar Van Wijckersloot, Oegstgeest voor revalidatie. Dat viel aanvankelijk niet mee, maar 10 januari is ze weer thuisgekomen.

Rita Wijkhuizen (Platanenlaan 535) was 6 tot en met 10 januari opgenomen in het LUMC, voor een eerste onderzoek naar de mogelijkheid van een levertransplantatie.

Mevr. Wil van der Ham-Tukker (Verzetshove 3) is een

aantal weken in Van Wijckersloot geweest voor revalidatie, nadat ze een knieoperatie heeft ondergaan. Ze is nu thuis voor verder herstel en fysiotherapie.



In memoriam Jacobus van Riet (Koos)

(11 augustus 1934 - 11 december 2024)

Zijn handen konden maken wat zijn ogen zagen: Koos had als spreekwoordelijke doener banen als carrosseriebouwer (van kruiwagens), en werken bij een spuitrij. Ook deed hij werk bij de Kringloopwinkel. Hij kreeg de baan van zijn leven als conciërge bij scholengemeenschap het Rijlands Lyceum: daar kon hij zijn twee grote talenten ontplooiën, handig zijn en mensenmens zijn. Kon moeilijk nee zeggen als er een beroep op hem werd gedaan. Hij stond graag aan de kant bij de

voetbal te kijken bij zijn kleinkinderen: Hij en zijn een aantal jaren geleden overleden vrouw Bets waren dol op hen. “Onze vader was lekker gemakkelijk, maakte zich niet zo druk, hij was een tevreden mens, en altijd blij met kleine dingen; aan het einde van zijn leven toen hij niet meer zoveel kon, was hij tevreden met het maken van een puzzel, het kijken naar de vogeltjes in zijn goed onderhouden tuin, met aan zijn zijde zijn onafscheidelijke hond Buck”, vertelden zijn kinderen Arjan, Ingrid en Marjolein me liefdevol tijdens het gesprek voorafgaande aan de begrafenis op 17 december.

Die positieve levensinstelling had hij opgedaan in zijn lange leven, waarin hij al op jonge leeftijd zijn vader verloor en zelf, relatief jong, ernstig ziek werd: Als het donker is, moet je het licht opzoeken. We hebben dan ook tijdens de afscheidsdienst in de Dorpskerk Psalm 119 gelezen: *Gods woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad. Moge dit Licht allen die hem liefhadden tot steun zijn.*



Hartelijke groet en graag tot ziens,
ds Ellis Ezinga

In memoriam Marry Verhoog-van Waveren

Ruim zeven maanden na het overlijden van haar man Georg kwam er op 5 december 2024 een einde aan het leven van Marriena (Marry) Verhoog-van Waveren. Ze is 85 jaar geworden en woonde de laatste negen jaar aan de Jan van Brabantweg.

Marry groeide in Lisse op in een gezin met nog vijf zussen. Vader werkte bij de Hobaho. Het gezin was lid van de Gereformeerde Gemeente aan de Tulpenstraat. Marry begon al jong met werken. Ze ging aan de slag bij de Sikkens in Sassenheim waar ze stenotypiste en telefoniste was. Georg Verhoog ging ook op jonge leeftijd bij dit bedrijf aan de slag. Ze leerden elkaar kennen en raakten erg op elkaar gesteld. Maar tussen synodaal gereformeerd en gereformeerde gemeente moest bij de ouders van Marry wel het nodige aan weerstand worden overwonnen. Dat lukte en vijf jaar later trouwden ze. Ze gingen wonen in Sassenheim. Eerst in de Joseph Elststraat, daarna Baanbrekersweg en toen de nog maar net nieuwe Kagerdreef. Er werden kinderen geboren: Erica, Erwin, Marianne (zij werd slechts twee jaar oud) en Mart.

Toen Georg 57 was, kon hij van de VUT-regeling gebruik maken. Tijd voor een verhuizing buiten Sassenheim. Ze wilden samen graag een ruimer huis en vooral meer grond om het huis. Dat werd gevonden in het Noord-Hollandse 't Veld. In die tijd begon Marry een logboek bij te houden, waarin zij noteerde welke vogels er broedden en wat de tuin zoal opleverde aan oogst. Ze vond het heerlijk om buiten bezig te zijn, en was altijd weer geroerd door de schoonheid van de natuur. Naast tuinieren werd Marry lid van het rooms-katholieke kerkkoor en zette Georg zich in voor het voortbestaan van de kleine protestantse kerkgemeenschap. Na twintig jaar besloten ze weer terug te gaan naar Sassenheim,

waar ze een appartement konden betrekken in SassenBourg. Deze stap was niet zonder reden. Hun beider gezondheid werd broos, zeker die van Marry. En dan is een woonplek waar meer zorg in de directe omgeving is wel zo fijn. Gaandeweg werd het voor Marry fysiek steeds moeilijker om zich te bewegen. De coronaperiode deed haar en haar man Georg geen goed. Toch waren er voldoende lichtpuntjes de afgelopen jaren. Hoogtepunten waren hun zestigjarig huwelijksfeest ruim twee jaar geleden en de geboorte van hun twee achterkleinkinderen.

Na het overlijden van Georg deed het Marry goed om even een iets minder strak georganiseerd leven te hebben, maar na september nam haar gezondheid snel af. Uiteindelijk ging het eten en drinken niet meer, en is ze 5 december 2024 overleden.

Het geloofsleven van Marry Verhoog-van Waveren bleef altijd wat in het verborgene. Ze liet zich er nooit zo heel erg over uit. Ze ontmoette haar Schepper vooral in de natuur en in haar groentetuin. Voor de kinderen reden om op de kaart het derde couplet te zetten van Lied 978:

*Gij hebt de bloemen op de velden,
met koninklijke pracht bekleed.*

*De zorgeloze vogels melden
Dat Gij uw schepping niet vergeet.*

't Is alles een gelijkenis,

Van meer dan aards geheimenis.

Met dat vertrouwen in de Eeuwige hebben kinderen, (achter)kleinkinderen, familie en vrienden op 13 december afscheid van haar genomen. Ze werd begraven in een mand die haar begeleidde in de laatste reis naar haar Schepper.

Arie Dwarswaard

In Memoriam: Annelies Voerman

Zondag 22 december 2024 is overleden ons gemeentelid: Anna Elisabeth Voerman-Engelberts. Annelies is geboren op 25 april 1945 in Schiedam. Zij groeide op als middelste in een gezin met 5 kinderen, waar het geloof een centrale plaats innam.

Na de Mulo ging Annelies bij de post werken. Begin 1980 leerde zij Ron kennen in het Wilhelminagasthuis, Amsterdam; waar zij op de postkamer werkte. In Annelies vond Ron “de liefde van zijn leven”. Het getal 17 nam een centrale plaats in, want Ron was 17 jaar ouder, het echtpaar trouwde op 17 november 1984 en Ron’s wens was: samen 17 mooie huwelijksjaren te hebben. Het werden er uiteindelijk 35! Een jaar na hun huwelijk gingen zij aan de Huifkar in Sassenheim wonen, werden lid van de Hervormde Gemeente en waren actief binnen de kerk.

Eind 2011 was het plan te verhuizen naar het nieuwe appartement aan de Wanmolenlaan. Samen werd de inrichting uitgezocht, helaas hebben zij er nooit samen gewoond!. Annelies werd getroffen door een ernstige hersenbloeding met als gevolg dat thuis wonen niet meer mogelijk was. Uiteindelijk kwam Annelies in Overduin – afdeling Elsbes – in Katwijk te wonen. Ron bezocht haar dagelijks.

Samen bezochten ze zondags de kerkdiensten en het wekelijkse Bijbel- of zanguurtje. Het Bijbeluurtje werd altijd afgesloten met: Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam. Als de regels van het derde couplet werden gezongen: *“O mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan, dan hieven wij juichend de jubeltoon aan”*, keerde Ron zich om en keek liefdevol naar Annelies. Tijdens het zanguurtje was: *“Het karretje op de zandweg”* favoriet. Ieder jaar stuurde Ron een kerst- en nieuwjaarsgroet, op de



voorkant een postduif met een olijftak in zijn snavel, met daarin o.a. een update over Annelies, hoe hijzelf reisde: zoals:

“Kijk!! Hier is onze postduif weer. Dankbaar voor iedere dag dat hij nog vliegen mag. 365 dagen per jaar van Sassem naar Kattik vice versa. Doel van de vlucht: Annelies bezoeken.”

Na het overlijden van Ron kwamen moeilijk jaren. *“De VOERMAN” lei ter ruste*. Vanwege corona was geen bezoek mogelijk, Annelies kwam volledig op bed te liggen en contact was nauwelijks mogelijk. Liefdevol is zij verzorgd door het verplegend personeel.

In de afscheidsdienst, op zaterdag 28 december jl., geleid door ds. Gert Binnendijk, stonden de woorden uit Psalm 23 centraal: *“De Here is mijn Herder, Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen”*. Hierna is Annelies begraven bij haar “grote liefde” rondom de Dorpskerk. *“Ik wens je wel THUIS, mijn vrind(in)”*.

Namens de families Voerman/Engelberts:

Gerry Eenkhoorn

Kerkenraadsberichten

Terug- en vooruitkijken

Het is geen gewoonte om als Kerkenraad terug en vooruit te kijken, maar de onderwerpen die in december op de agenda stonden, gingen in veel gevallen wel over wat 2024 heeft gebracht en wat 2025 zal brengen.

Eind 2023 is het Beleidsplan 2024-2028 met de gemeente besproken en door de Kerkenraad vastgesteld. Om te voorkomen dat dit plan in een

la verdwijnt en er verder niets mee gebeurt, is besloten om met jaarplannen te gaan werken. Tijdens twee bijeenkomsten op 28 februari 2024 heeft u als gemeente ideeën kunnen aandragen voor het jaarplan van 2024. Dat resulteerde in veel ideeën, waarbij ook direct werd vastgelegd in hoeverre gemeenteleden bij de uitwerking ervan betrokken wilden zijn. Een werkgroep heeft al die suggesties geïnventariseerd en gerubriceerd. Dit leverde vier categorieën op: verster-

ken, verbinden, naar buiten en activiteiten. In al deze categorieën zijn zaken in gang gezet of verder uitgewerkt. Bij het onderwerp versterken betrof dit bijvoorbeeld de huiskringen, maar ook het napraten na de eredienst. Die laatste activiteit is wel georganiseerd, maar de gehanteerde werkwijze leverde geen belangstelling op bij gemeenteleden. Bij verbinden is de suggestie gedaan om een keuzekerkdienst te organiseren. Dat is gebeurd en met succes. Naast de preek konden gemeenteleden kiezen uit vier alternatieven, die allemaal goed werden bezocht. Na afloop was er veel enthousiasme. Ook de Even-song is hier genoemd en die krijgt invulling vanuit het programma van Vorming & Toerusting.

Bij naar buiten is gevraagd om meer afstemming over de gezamenlijke zomerdiensten met Warmond en Voorhout. Dit is wel geprobeerd, maar de praktijk bleek weerbarstiger dan de theorie: er gingen



relatief veel predikanten van buitenaf voor en dat maakte het invullen lastig. Alles bij elkaar kunnen we vaststellen dat er in 2024 een aantal geslaagde initiatieven zijn genomen, die deels voor herhaling vatbaar zijn.

In de Kleine Kerkenraad van 12 december is daarom gekeken naar ideeën voor 2025. Het College van Diakenen heeft voor 2025 al een jaarplan gemaakt en dit ook gepresenteerd tijdens de gemeentebijeenkomsten op 28 november. Belangrijke thema's zijn hierin missionaire gemeente zijn en dat wil de Diaconie onder meer vorm geven door het tijdelijk aanstellen van een diaconaal werker. De kosten hiervan kunnen worden betaald uit de reserves van de Diaconie, die al jaren aanmerkelijk hoger zijn dan dat bij de fusie in 2007 is afgesproken. We willen in 2025 nagaan welke mogelijkheden er zijn voor een Alphacursus. Dat onderwerp is begin 2024 aangedragen vanuit de gemeente. Vastgesteld is wel dat de organisatie hiervan veel tijd vraagt van hen die dit organiseren. We gaan na in hoeverre we kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven in Teylingen. Verder heeft ds. Moll aangegeven een vorm van volwassencatechese te willen starten in 2025. Hierover volgt overleg met hem om na te gaan hoe dit is vorm te geven.

Toekomst organisatie

In dezelfde vergadering is gesproken over het instellen van een werkgroep die nagaat of er

andere organisatiestructuren mogelijk zijn voor onze kerkelijke organisatie. PG Sassenheim kent de relatief luxe situatie met een Kerkenraad van meer dan twintig gemeenteleden. De laatste jaren merken we dat het steeds lastiger is om vacatures te vervullen. Sinds enkele jaren kiezen kerkenraadsleden er soms voor om nog een derde termijn als ambtsdrager te vervullen. Dat is heel mooi, maar het zou beter zijn als mensen na vier of acht jaar hun taak kunnen overdragen aan een opvolger. Eerder dit najaar is al benoemd dat er twee opties zijn voor een andere opzet van de kerkelijke organisatie. We kijken alleen naar de Kerkenraad of we nemen alle organisaties in onze kerk mee. Voor dit laatste heeft diaken Raymond Fokkens een opzet gepresenteerd, waarmee de Kleine Kerkenraad heeft ingestemd. Begin 2025 willen we een werkgroep starten die hiermee aan de slag gaat. Daarvoor zijn gemeenteleden nodig. Elders in 'Op weg' leest u hierover meer. Er komt namelijk een informatiebijeenkomst waar u kunt horen wat de taak wordt van deze werkgroep.

Begrotingen

In de decembervergadering van de Brede Kerkenraad zijn de begrotingen voor 2025 besproken en vervolgens vastgesteld van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters. De begroting van het College van Diakenen laat een afnemend overschot zien door het plan om een diaconaal werker aan te stellen. Daarnaast gaat de Diaconie verder op de afgelopen jaar ingeslagen weg om vaker voor minder doelen te collecteren en te werken met een kwartaaldoel voor de derde collecte.

De begroting van het College van Kerkrentmeesters voor 2025 laat een voorzichtig positief resultaat zien. Dat is onder meer toe te schrijven aan een aantal factoren, waaronder inkomsten vanuit Het Venster. Sinds het in gebruik nemen van ons kerkelijk centrum in mei is gebleken dat het gebouw voor partijen binnen en buiten onze kerkgemeenschap als aantrekkelijk wordt beschouwd. Dit betreft onder meer het faciliteren van condoleance of samenkomst na een begrafenis. Ook vergaderingen van Verenigingen van Eigenaren of boekpresentaties hebben inmiddels al meermalen plaatsgevonden. Op basis daarvan verwacht het CvK ook voor 2025 een substantiele bijdrage aan de inkomstenkant. Bij dit onderwerp is gevraagd naar de inzet en belasting van de vrijwilligers die in Het Venster actief zijn. Het CvK heeft zeer regelmatig overleg met de be-

heerders hierover en heeft ook gekeken naar wat haalbaar is aan de inzet van vrijwilligers. Ook werd gevraagd om oog te houden op het gebruik door de kerkelijke gemeente zelf en maatschappelijke activiteiten. Hier wordt zeker naar gekeken.

Beide begrotingen zijn door de Brede Kerkenraad goedgekeurd.

Julianakerk

Ten slotte heeft de Brede Kerkenraad ingestemd met het voorstel om de Julianakerk te verkopen.



De afgelopen jaren zijn door de Brede Kerkenraad diverse besluiten genomen over de transitie van Julianakerk naar Dorpskerk, maar het voorstel om de Julianakerk te verkopen was nog niet behandeld. Het betreft hier een eerste stap in dit proces. De Kerkenraad heeft nu besloten dat de Julianakerk verkocht kan worden. Als het moment van de daadwerkelijke verkoop daar is, zal de Brede Kerkenraad ook daarover nog een besluit nemen. Daarover zal ook de gemeente worden geïnformeerd.

Arie Dwarswaard, *scriba*

Organisatie PGS: Gaten opvullen of nieuwbouwen?

Organisaties zijn nooit in beton gegoten. Dat geldt in het bedrijfsleven, dat geldt ook voor de kerk. Als de tijden veranderen, dan zal een organisatie daar op moeten inspelen. Afgelopen najaar zijn we daarover binnen de Kerkenraad gaan nadenken. Want ook de Kerkenraad ziet dat de huidige organisatie niet toekomstbestendig is. Langzaam neemt het aantal kerkenraadsleden af, waardoor er minder taken worden vervuld. Is dat erg? Soms wel, soms niet. Het goede nieuws is dat we niet de enige kerk zijn die hiermee van doen heeft. In heel Nederland gaan kerken na welk alternatief beter past bij deze veranderende tijd. Ook binnen PG Sassenheim willen we hierover gaan nadenken. Daarbij is door de Kerkenraad gekozen om de hele bestuurlijke organisatie onder de loep te nemen. We kunnen wel gaten gaan opvullen in alleen de Kerkenraad, maar het is wijzer om niet alleen naar de organisatie van de Kerkenraad te kijken, maar naar die van de hele kerkgemeenschap. De Kerkenraad is namelijk geen los element, maar onderdeel van de grotere organisatie.

Daarom willen we een werkgroep inrichten die

gaat bestaan uit een aantal leden van de Kerkenraad én uit een aantal gemeenteleden. Waarom? Omdat er in onze kerk zoveel meer talent is dan alleen in de Kerkenraad. Talent dat meer dan welkom is om te komen tot een nieuwe organisatiestructuur. Om te bepalen of u daar uw talent voor in wilt zetten, is er op dinsdag 28 januari 2025 om 20.00 uur in Het Venster een informatiebijeenkomst. Daar zal een toelichting worden gegeven op het zogenoemde Kerkelijk Canvas Model, dat als basis gaat dienen voor dit proces. Van harte welkom aan iedereen die denk- en bouw talent heeft.

Namens de Kerkenraad,

Arie Dwarswaard, *scriba*

Verslag Gemeentebijeenkomsten op 28 november 2024

Op donderdag 28 november zijn twee gemeentebijeenkomsten gehouden. 's Middags waren er ongeveer vijftig gemeenteleden, 's avonds twintig.

Tijdens beide bijeenkomsten zijn twee onderwerpen besproken. Het eerste betreft het Jaarplan van het College van Diakenen. Daarop geeft diaken Raymond Fokkens een toelichting. Belangrijk aspect in het plan is het structureel te hoge bedrag aan reserves. Bij de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk van Sassenheim is afgesproken dat de reserve van de Diaconie niet meer dan € 60.000 bedraagt. Dit is al een aantal jaren hoger en ondanks vele inspanningen lukt het niet om dit bedrag te verlagen.

De Diaconie neemt de opdracht vanuit het Beleidsplan 2024-2028 serieus om een missionaire (= diaconale) gemeente te zijn. Dit vertaalt zich in het zichtbaar maken van de kerk binnen en buiten de muren van de kerk. Dat kan onder meer door plaatselijke initiatieven. Om hierbij een goede begeleiding te krijgen, is het plan om een diaconaal werker aan te stellen. Inmiddels hebben meer gemeenten binnen de Protestantse Kerken van Nederland ervaring met de inzet van zo'n functionaris. De Diaconie denkt hierbij aan iemand voor drie jaar, een dag per week en dat zou een student Theologie kunnen zijn. Het beschikbare bedrag hiervoor is € 20.000 voor drie jaar.

Naar aanleiding van deze presentatie is een aantal vragen gesteld. Zo is er de vraag of degene die als diaconaal werker wordt benaderd voor hulp van de Diaconie is of voor de uitvoering.

Dat is voor beide taken. Een andere vraag is wat er na drie jaar gebeurt? Is er dan nog budget voor voortzetting? Dan komt de Diaconie bij de gemeente om middelen te vragen. Voor wat betreft het kwartaaldoel is de suggestie om een fysieke thermometer te maken voor in de kerk, dan is voor iedereen zichtbaar dat wat de stand is van kwartaaldoel. Daar wordt over nagedacht. Via de stream is dit al wel zichtbaar. Ook is gevraagd of het op zaterdag openstellen van de Dorpskerk niet meer bezoekers kan trekken. Vrijwilligers tellen nu meestal niet meer dan vijf tot zeven bezoekers in drie uur. De Diaconie evalueert alle nieuwe activiteiten, dus ook deze.



Het tweede onderwerp betreft de uitslag van de stemming die is gehouden over het liturgisch centrum in de Dorpskerk. Kees de Jong geeft hierover een korte presentatie. Hij legt uit dat vanuit Werkgroep 11 in maart 2024 het voorstel aan de Kerkenraad is gedaan om het gehele liturgisch centrum uit de Julianakerk in de Dorpskerk neer te zetten. Hierover waren de meningen binnen de Kleine Kerkenraad dermate verdeeld, dat is besloten om dit ook voor te leggen aan de Brede Kerkenraad. Die stemde in met een aangepaste versie, die direct op 21 april 2024 neergezet zou moeten worden. Ook hier was overigens geen sprake van een unaniem besluit. Bij wijze van hoge uitzondering heeft de Kleine Kerkenraad daarna nogmaals over dit onderwerp gesproken en besloten om in de zomerperiode drie varianten neer te zetten in de Dorpskerk en de gemeente daarna te laten stemmen. Dit is gebeurd en van 6 tot en met 20 oktober konden gemeenteleden digitaal en schriftelijk stemmen. Op zaterdag 26 oktober hebben scriba Arie Dwarswaard en gemeentelid Frans Plevier samen alle stemmen geteld. In totaal zijn 196 stemmen uitgebracht. Dit heeft de volgende uitslag opgeleverd: optie 1 (kaarsenstandaard en antependia Julianakerk, tafel, lezenaar en doopvont Dorpskerk) 84 stemmen, optie 2 (lezenaar, kaarsenstandaard, tafel en antependia Julianakerk, doopvont Dorpskerk), 69 stemmen, optie 3 (lezenaar, doopvont, antependia en kaarsenstandaard Julianakerk, tafel Dorpskerk) 29 stemmen. De Kleine Kerkenraad heeft op 7 november 2024 deze uitslag overgenomen. Wel zijn bij optie 1 nog enkele kanttekeningen te

plaatsen: de tafel uit de Dorpskerk (overigens ook die uit de Julianakerk) is erg zwaar. Bij een uitvaart moet deze tafel worden weggehaald. Hiertoe dienen onder deze tafel wielletjes te worden geplaatst. Verder zal voor de lezenaar van de Dorpskerk een oplossing moeten worden gezocht waardoor deze veilig is neer te zetten. Dit betreft met name het stabiel houden van deze lezenaar. Dat gebeurde met een blok beton, maar dat is niet veilig en nauwelijks verplaatsbaar. Ook de gebruikersvriendelijkheid vraagt mogelijk om een aanpassing.

Verder zijn er vragen gesteld via de stemformulieren over de antependia van de Dorpskerk. Deze kunnen niet meer worden gebruikt, omdat ze te kwetsbaar zijn geworden.

Kees de Jong benadrukt dat optie 1 blijft staan totdat de herinrichting van de Dorpskerk gaat plaatsvinden. Dit in afwachting van de definitieve toestemming van de Omgevingsvergunning. Deze is oktober 2023 ingediend. Er is een bezwaar ingediend dat voor de nodige vertraging zorgt. Het bezwaar- en beroeptraject is nog steeds gaande.

Naar aanleiding van de stemming zijn door gemeenteleden bij elk van de opstellingen een flink aantal opmerkingen geplaatst en zijn adviezen gegeven, waaronder vijf brieven met een uitgebreide reactie. Naar aanleiding van dit onderwerp worden verder geen vragen gesteld.

Ten slotte is er gelegenheid om vragen te stellen over andere zaken. Er is gevraagd naar de brandveiligheid in de Dorpskerk. De kerk is goedgekeurd door de brandweer. Bij de drie uitgangen zitten altijd mensen die weten wat ze moeten doen bij een calamiteit en de deuren openen. Een tip vanuit de aanwezigen is om mensen met een rolstoel of scootmobiel bij drukke diensten de mogelijkheid te bieden om in Het Venster de dienst bij te wonen.

Verder heeft er een enquête plaatsgevonden onder de leeftijdsgroep 20-50 jaar. Er is interesse in de uitslag. Dit zal gevraagd worden aan de 'voorbereidende commissie'.

Stand van zaken verkoop Julianakerk: helaas vergt "de laatste hand" veel meer tijd dan verwacht was. Alle verkoopstukken liggen klaar. De werkgroep gaat ervan uit dat het in december wel rond komt, zodat de verkoopprocedure begin 2025 echt van start kan.

Bloemen in de Dorpskerk: kunnen deze bloemen hoger geplaatst worden? Wordt over nagedacht, er zijn wel mogelijkheden. Tip: als podium

gebruik maken van podium tafeltjes bij het liturgisch centrum. Ten slotte is gevraagd of de kaarsen van de kroonluchters te vervangen door elektrische. Daarover is destijds wel gesproken in Werkgroep 6, maar besloten is toen om dit niet te doen. Wel wordt overwogen om de kaarsenhouders aan de zijkant van de kerk te elektrificeren.

Arie Dwarswaard en Henriëtte Wilbrink

Ik heb ogen en oren
om de ander te ontdekken,
voeten om naar hem toe te gaan,
handen om te geven
en te helpen
en een hart om lief te hebben.

van: Phil Bosmans
uit: Bloemen van geluk moet je zelf planten

Bedankt!

60-jarig huwelijk

Blij waren we met alle lieve reacties die wij ook vanuit de kerkelijke gemeente hebben gekregen voor ons 60-jarig huwelijksjubileum. De bloemen vanuit de kerk, de lieve reacties ook met kaarten hebben ons een heel warm gevoel van meeleven gegeven.

Daarvoor heel hartelijk dank!!!

Ger en Dicky Broekhuizen

Bedankt!

Hierbij wil ik alsnog iedereen bedanken voor alle kaarten die ik mocht ontvangen na mijn val, augustus jl., met als gevolg een gebroken pols. Ook de Gebedsgroep: dank voor jullie kaarten en gebeden.

Tevens wens ik jullie allen een goed nieuwjaar in een goede gezondheid.

Hartelijke groeten van,

Hilda Eisenga

Verrast

Wat was ik verrast door de kaarten en de attenties die ik rond Kerst en Oud en Nieuw uit Sassenheim mocht ontvangen. Omdat ik niet iedereen persoonlijk kan bedanken, doe ik dat bij deze via de eerste 'Op weg' van het jaar 2025.

Dan kan ik ook meteen van de gelegenheid gebruik maken om u al het goede en al het nodige toe te wensen voor het nieuwe jaar!

Annette Bosma

Dank huwelijksfeest

Hartelijk dank voor de felicitaties en bloemen van de gemeente en de 80+ groep. Tevens dank

aan de Gebedsgroep voor de mooie kaart ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijksfeest.

Jan en Janny Biemond-Musegaas

Seizoenen

*En toen het nieuwe licht kwam,
kwam het nieuwe licht in mij.*

*En toen het nieuwe groen kwam,
kwam het nieuwe groen in mij.*

*En toen de nieuwe zon kwam en lachte,
lachte de nieuwe zon in mij.*

Zo heeft het moeten zijn

het donker, de pijn,

het verdriet, de eenzaamheid,

het lag achter me

toen het nieuwe Licht kwam.

Toon Hermans

Zo heeft Piet Meijer alle seizoenen van het leven geleefd en doorleefd. En genoten van elk seizoen, zowel letterlijk als figuurlijk ondanks tegenslagen.

Op deze manier willen we jullie hartelijk bedanken voor alle blijken van meeleven op welke manier aan ons gegeven na zijn overlijden. Te weten dat hij bij zo velen goede herinneringen heeft nagelaten doet ons goed.

Martin en Janet

Jan en Rieneke

Arja

Klein- en achterkleinkinderen

Je ziet alles heel anders
en veel beter
door ogen die geweend hebben.

Phil Bosmans

Predikanttekeningen



Ds. Ellis Ezinga en ds. Sietske van der Hoek hebben elk ons eigen werkveld. In principe is Sietske er voor de mensen die nog niet met pensioen zijn, en Ellis voor degenen die dat wel zijn. Maar in de weken voorafgaand aan de komst van Ellis heeft Sietske wat mensen bezocht die niet nu opeens een andere dominee krijgen.

Toch vragen we u om deze indeling aan te houden.

Sietske is vast van plan om de komende tijd lekker aan de slag te gaan met groepen voor jonge mensen. De ouders van kinderen in groep 8 en de brugklas zijn uitgenodigd voor een avond op 13 januari om te praten over wat we van elkaar nodig hebben. En later start weer de groep Maaltijd en Gesprek die Martin Koster is gestart. We zullen elkaar als het goed is nog 2x3 sessies zien.

Bij de kerkdiensten

Op zondag 19 januari is er een oecumenische dienst in de Pancratiuskerk, waarin ds. Sietske van der Hoek en pastor Aat van Kapel voorgaan. We doen dat in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen. De dienst begint om 10.00 uur. Welkom!

Op zondag 2 maart is het carnaval en ds. Sietske van der Hoek mag voorgaan in de Dorpskerk. Het wordt vast een vrolijke dienst, die ik graag met een paar mensen voorbereid. Op maandag 24 februari in de avond ben ik in het Venster voor die gelegenheid. Later volgt hierover meer informatie in de Zondagsbrief en op de kerkapp.

Pastoralia

Sonja de Vries, Sint Antoniusstraat 16, is geopereerd in het afgelopen najaar. Opeens was ze van een gezonde vrouw een patiënt geworden en dat valt niet mee. Niettemin gaat alles goed, zij het langzaam, want een operatie aan je belangrijkste bloedvaten is heftig. En het moest nog 2x ook. Dus ze is veel gauwer moe dan eerst. Ze is nu al een tijdje weer thuis en dat is reden voor grote blijdschap. Met haar man Piet aan haar zij en een

groot geloof komt ze vast door deze moeilijke periode. Ze zijn erg dankbaar voor het ontvangen meelevens! We wensen haar veel zegen, geduld en een goed herstel. SvdH

Alie Uithol is inmiddels verhuisd naar een adres dichterbij haar kinderen, in Soest. Ze woont er beschermd en vindt het fijn om post te ontvangen. Haar adres is Molenschot, kamer 106. Dalplein 2, 3762 BP Soest. Toch wil ze graag bij onze kerk blijven horen, in de hoop dat ze over niet al te lange tijd in de Bernardus kan worden opgenomen. Want alleen wonen gaat helaas niet meer. Dat is enerzijds wel fijn, anderzijds natuurlijk ook een gemis voor haar vriendinnen in Sassenheim. We wensen haar en iedereen die bij haar hoort veel zegen bij deze veranderingen.

Terugblik schilderen

Op zaterdag 14 december waren er ongeveer 12 mensen aan het schilderen in Het Venster, aan de hand van het kerstevangelie. Het was super gezellig en het resultaat mocht er zijn. Een deel van de schilderijen kwam in de liturgie van kerstavond terecht. En de rest was te bewonderen op een groot scherm na de dienst, ook op kerstmorgen. Voor wie er niet bij kon zijn: alle schilderijen staan inmiddels op de website.



Deze schildersessie was voor een aantal mensen reden om te vragen of het in de 40-dagentijd opnieuw kan: samen schilderen. Daar ga ik over nadenken en u hoort er meer over in de volgende editie van 'Op weg'. Wel mag u erop rekenen dat de schilderworkshop volgend seizoen in het programma van Vorming en Toerusting wordt opgenomen.

Sietske van der Hoek

In memoriam Jeannette Zelvelder

3 april 1955 – 25 september 2024

Jeannette werd geboren in Oude Pekela als jongste kind in een gezin met 3 kinderen. Na de middelbare school volgde ze een opleiding K & O (kinderverzorging en opvoeding) In die periode had ze enkele jaren ‘verkering’ met ene Maarten, maar dat ging uit. Ze was begaan met anderen en dat was waarschijnlijk de reden dat ze, samen met een vriendin, vertrok naar Israël om in een Kibboets te gaan werken. Daar ontmoette ze Yuda, een Joodse man. Ze trouwden en er werden drie kinderen geboren; twee meisjes en een jongen. Jeannette kreeg later heimwee naar Nederland en haar ouders en samen met haar man en kinderen verhuisde ze definitief naar Nederland. Ze kwam met het gezin in Rijswijk wonen. Helaas hield het huwelijk geen stand. Ze ging op kamers wonen in Den Haag en vlak bij dit huis stond een protestantse kerk. Daar liep Jeannette regelmatig naar binnen om rust te zoeken. In die tijd kwam de zus van Jeannette haar jeugdliefde Maarten tegen. Ook hij bleek een huwelijk achter de rug te hebben en na verloop van enkele maanden kwam er, na aandringen van de zus, een ontmoeting tot stand tussen Jeannette en Maarten en bleken ze allebei

nog sterke gevoelens voor elkaar te hebben. Twee jaar later waren ze getrouwd en in 2015 verhuisden ze naar Sassenheim. Een gelukkige tijd volgde, tot er een jaar later een kwaadaardige tumor ontdekt werd in haar buik. Operaties en behandelingen volgden, maar de tumor kon niet volledig verwijderd worden en Jeannette kreeg te horen dat ze haar nog een aantal jaren (hooguit 4) gaven.

Jeannette had zich in Sassenheim aangesloten bij onze gemeente. Daar vond ze aansluiting bij een Huiskring en vond ze troost en bemoediging. Wat later werd ze lid van de Gebedsgroep, waar we haar leerden kennen als een vrouw met een groot hart voor anderen. Moedig als Jeannette was leefde ze voluit verder, genietend van alle goede dingen, haar liefde voor Maarten, de kinderen en de kleinkinderen die er kwamen. Het werden uiteindelijk nog acht goede jaren, maar dit voorjaar kwam het bericht: uit behandeld en moest ze in september de strijd opgeven en is ze ingeslapen.

Dat ze rusten mag in vrede.

Marijke Loenen

De voorzitter schrijft....



Het moment van schrijven is oudejaarsochtend, dinsdag 31 december. De Kerst is voorbij, de jaarwisseling aanstaande, op weg naar 2025 in een wereld waar het woord ‘vrede’ ver te zoeken is. Terwijl we nog maar een week geleden het ‘feest van de vrede’ wereldwijd hebben gevierd. Wat maken we er als wereldburgers, als ‘beheerders’ van de planeet die aarde heet, toch een rommeltje van. Geen uitgebreid betoog mijnerzijds hoe het anders zou moeten, zeker niet. Ben zelf meer van: laten we dankbaar zijn voor hetgeen er ten goede is gerealiseerd:

Tel uw zegeningen, één voor één,

tel ze alle en vergeet er geen!

Tel ze alle, noem ze één voor één

en ge ziet God's liefde dan door alles heen.

Zegeningen op het kerkelijk erf, zegeningen die overal ter wereld worden bewerkstelligd. In ziekenhuizen, in oorlogsgebieden. In betrokkenheid, een helpende hand, luisterend oor en open oog en hart bij persoonlijk leed van mensen.

Terugblikken, vooruitkijken

De dag van oudjaar is een moment van terugblikken en vooruit kijken. In mijn woorden voor de Kerkenraad heb ik het jaar 2024 genoemd als het jaar van afscheid nemen en welkom heten.

Afscheid nemen van de Julianakerk en welkom heten van Het Venster en de erediensten op zondagmorgen in de Dorpskerk. Afscheid nemen van ds. Martin Koster en ds. Marius van Duijn en welkom heten van ds. Ellis Ezinga en ds. Sietske van der Hoek. Afscheid nemen van Lianne, Lumke, Andrea, Jantien en Jaap en (hernieuwd) welkom heten van Elina, Peter, Anke, Nel, Rene, Gert en Tewis. Afscheid nemen van kerkelijke vrijwilligers en welkom heten van nieuwe vrijwilligers. Afscheid nemen van lopende bezwaarprocedures en welkom heten van hernieuwde (pro) forma beroepen. Afscheid nemen van en welkom heten van, vul zelf maar in.

Het is een intensief jaar geweest voor een ieder die bij PGS is betrokken, zowel voor de Kerkenraad, voor de vele vrijwilligers als ook voor de

gemeenteleden. Wat is er veel gedaan, wat is er veel in gang gezet en afgerond. En daarvoor past dankbaarheid, zoals hiervoor genoemd.

Bevestiging, afscheid, dopen, kerst en oudjaar

De maand december kende een 'serie' van (vrijwel) alleen maar bijzondere diensten. Diensten met gebeurtenissen anders dan anders. De bevestiging van ds. Ellis Ezinga op zondag 1 december. Twee en drie weken later het afscheid van ds. Martin Koster en ds. Marius van Duijn. En niet te vergeten de bediening van de Heilige Doop aan Aron Pieter de zoon van Sandra en Arjen op zondag 22 december. Vervolgens de diensten op kerstavond en kerstmorgen waarbij - heel fijn - onze predikanten ds. Sietske van der Hoek en ds. Ellis Ezinga voorgingen. Met werk van kunstzinnige PGS schilders, een engel, PGS trompettisten, adventsproject van de kindernevendienst en nog veel meer. Tot slot de diensten op de laatste zondag van het jaar met pastor Maurits de Ridder en op oudejaarsavond ds. Egbert van der Weide, samen met scriba Arie Dwarswaard. Zo'n 80 gemeenteleden van Havenkerk en PG Sassenheim vernamen in de laatste dienst van 2024 'er is een tijd van?' Dit alles was mogelijk vanuit eigen kerkelijke geleiding(en), wat een vrijwillige inzet hierbij! Als we het hierover dan toch hebben, dan noem ik de koster/beheerders en allen (en dat zijn er veel) die voor en achter de schermen een rol hadden in het reilen en zeilen van de diensten en tal van doordeweekse (kerst)activiteiten door o.a. Diaconie, Jongerenraad en Pastoraatsgroepen, . Dank jullie wel.

Preekrooster, liturgie en drukwerk

Dit doet beseffen dat bij al erediensten er steeds een predikant (en ook organist) was. Zal u besparen welke aandacht het vraagt om zondag na zondag het Woord en het begeleidend orgel/pianospel te kunnen horen. Geheel achter de schermen zorgt Coby voor het preekrooster en dat al jarenlang. Kundig en steeds afstemmend met de Kerkenraad. Wist u dat het werk voor het preekrooster 2025 al halverwege 2024 wordt opgestart! Zoals dit ook geldt voor de planning van de organist(en). Zondag 29 december, organist George meldt zich ziek afwezig. Op de vroege zondagmorgen worden door Ria tal van regionale organisten gebeld met als resultaat toch



een organist om de gemeentezang te begeleiden. Afgezien van de wekelijkse Zondagsbrief, wat een liturgieën zijn er alleen al in de maand december samengesteld en gedrukt? Degenen die hiermee doende zijn geweest weten als geen ander welke aandacht en tijd dit van hen vraagt. Mooi te zien dat dit steeds maar weer wordt gerealiseerd. Tel uw zegeningen, PG Sassenheim.

Jeugdlintje

Het eerste jeugdlintje door de gemeente Teylingen is uitgereikt aan jeugdig PGS gemeentelid Gerben Brugman. Een jeugdlintje in lijn van het lintje zoals dat wordt uitgereikt 'als het de Koning behaagt' aan (veelal) oudere vrijwilligers die een (belangrijke) rol in de samenleving invullen. Gerben heeft het jeugdlintje van de gemeente Teylingen ontvangen (dit jaar voor het eerst) vanwege zijn technische (media)-ondersteuning bij o.a. korfbalvereniging TOP, PG Sassenheim en basisschool Het Sterrenwerk. Met name het verzorgen van beeldmateriaal waaronder camerawerk en streamen. Zowel bij KV TOP als voor PG Sassenheim werkt Gerben veel samen met gemeentelid Theo van Drimmelen. Gerben (en ook Theo) is een vrijwilliger pur sang die 'achter de schermen' zorgdraagt dat bovenstaand op een professionele wijze wordt uitgevoerd. Namens PG Sassenheim wordt Gerben van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding.

Liturgisch centrum

Tijdens de gemeentemiddag en avond, 29 november jl. is onder andere gesproken over de gehouden enquête 'liturgisch centrum Dorpskerk, opstelling 1, 2 of 3'. De kerkenraad is positief verrast over het aantal uitgebrachte stemmen, bijna 200 'stembiljetten' zijn digitaal of als hard copy ontvangen. De gemeenteleden Frans Plevier en Arie Dwarswaard (scriba) hebben de stemmen geteld en hiervan een 'proces verbaal' gemaakt. Naast de uitgebrachte stemmen zijn ook tal van aanvullende reacties ontvangen. Deze zijn alle verzameld en waar het advies of reactie aanvullend is, wordt dit gebruikt in het vervolg c.q. de verdere uitvoering op korte- en op lange termijn. Het resultaat van de stemming is met de aanwezige gemeenteleden gedeeld. Hoewel er een gespreid beeld was van de te kiezen opstellingen, heeft opstelling 1 (lezenaar, tafel en doopvont Dorpskerk, aangevuld met de antependia en standaard Paaskaars van de Julianakerk) de

meeste stemmen gekregen. Deze opstelling zal de komende periode in de Dorpskerk worden geplaatst. Met dien verstande dat er nog enkele 'gebruikersvriendelijke' aanpassingen worden gedaan aan lezaar en liturgische tafel. Hierbij moet u denken aan het beter kunnen verplaatsen van tafel en het gebruik van de lezaar.

Gemeenteleden vragen af en toe wat de status is van de verdere plannen (als genoemd en besloten in een eerdere gemeentemiddag/avond) van de Dorpskerk? Als bekend is de Dorpskerk een Rijksmonument en bij aanpassingen/wijzigingen is de aanvraag van een gemeentelijke omgevingsvergunning nodig. Dit 'proces' is al ruim een jaar gaande waarbij de gemeente Teylingen tot tweemaal toe haar toestemming aan PG Sassenheim (met enkele restricties) heeft gegeven. In democratisch Nederland is het mogelijk dat bezwaar en/of beroep kan worden aangetekend. De bezwaarmakers hebben vervolgens proforma- en hierna definitief beroep aangetekend bij de burgerrechter tegen de afgegeven toestemming door de gemeente Teylingen. Het is derhalve nog moeilijk te zeggen hoe lang een en ander gaat duren. Een ieder herinnert zich wellicht nog hetgeen ook is genoemd en wel het feit dat grote(re)- nog uit te voeren investeringen mede zijn gekoppeld aan de verkoop van het onroerend goed Julianakerk.

Romeins filosoof, theoloog en kerkvader Augustinus heeft eens gezegd 'Geduld is de metgezel van wijsheid', een passende uitspraak bij dit alles.

Tezamen en kerkgang

De binding met andere kerkgemeenschappen binnen Teylingen vindt PG Sassenheim belangrijk. Hiertoe behoort het samenspel met PG Warmond en PG Voorhout maar ook het in gezamenlijkheid handen en voeten geven aan Vorming en Toerusting (al meer dan 25 jaar!) en kerkelijke activiteiten zoals deze onder auspiciën van de (vroegere) Raad van Kerken plaatsvinden. Of te wel samenspel met de Pancratiusparochie, de Havenkerk en de Nederlandse Protestantenvbond.

In het eerste kwartaal worden daartoe vergaderingen belegd om met elkaar de agenda voor 2025 te bespreken. Wat kan er, wat doen we gezamenlijk? Waar kunnen we elkaar – zeker naar de toekomst toe – meer en meer vinden, waar kunnen we elkaar versterken? In de loop

der jaren zijn op deze wijze al verschillende gezamenlijke kerkelijke activiteiten ontstaan en georganiseerd. Dit doet beseffen dat er de nodige aandacht is voor het gezamenlijk optrekken van de Teylinger kerkgemeenschappen. Zonder afbreuk te willen doen aan 'gezamenlijk optrekken' stel ik me af en toe wel de vraag hoe we binnen onze eigen kerkgemeenschap alle gemeenteleden in gezamenlijkheid kunnen bereiken? Wat kunnen/moeten we doen dat gemeenteleden die zich nauwelijks/niet betrokken voelen, toch affiniteit houden met PG Sassenheim? Een mooi praktisch voorbeeld hiervan was er onlangs. Alle gemeenteleden/ gezinnen in de leeftijd tot 50 jaar waren op een zondagmiddag uitgenodigd in Het Venster voor ontmoeting. Een geanimeerd samenzijn van jeugd, jong en middelbaar. Mooi te zien en het krijgt hopelijk snel een vervolg.

Wat is er nodig om iedereen werkelijk te bereiken? Kijkend naar de actie Kerkbalans (zie hierna volgend) worden zo'n 1000 woonadressen bereikt. Het kerkblad 'Op weg' is er in een oplage van zo'n 800 exemplaren. Maar hoeveel van de 1000 adressen en daarbij behorende gemeenteleden zijn nog werkelijk betrokken? Gemeenteleden die in het (verre) verleden met hun (o)pa en (o)ma de kerkdienst bezochten, deelnamen aan doordeweekse kerkelijke activiteiten, de Bijbel lezen/lezen. Kortom daadwerkelijk 'verbonden' waren met de Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk en/of Protestantse Gemeente Sassenheim. Is het geloof onderhevig aan hoe het een ieder gaat in maatschappij en samenleving? Is geloof afhankelijk van 'het gaat me nu zo goed, heb het niet meer nodig'? Is geloof nog wel geworteld in ons DNA, zoals dit in het verleden het geval was? Of was geloven toen het geloof omdat iedereen naar de kerk ging en automatisch bij een kerk hoorde? Vragen te over en kom niet verder dan de constatering dat het geloof als mul zand door de vingers lijkt te glijpen.

Mijn persoonlijke ervaring (en dat geldt ook voor mijn drie broers) is 'het zit gebakken in mijn/ons DNA'. Opgevoed in een Hervormd Katwijkse gezin. Geen strenge ouders als het om het geloof ging. Wel de zondagse kerkgang, zoals de hele straat dit deed. Gezin, werk, kerk en op zaterdag naar de voetbal (Quick Boys). Met de regelmatig terugkerende uitspraak van mijn vader 'Jongens (ook toen we allen op eigen benen stonden) wat er ook gebeurt, hou de kerkgang erin, daar word



je niet minder van'. Voor mij waardevol: 'geloof, daar wordt je immers niet minder van'.

Aktie Kerkbalans

In januari gaat weer een flink aantal vrijwilligers de wijk in om de envelop actie Kerkbalans te bezorgen en een week later op te halen bij zo'n kleine 1000 adressen. Overigens van de 1000 adressen is een steeds groter aantal dat dit digitaal afhandelt. Wel zo gemakkelijk in de verdere verwerking van de actie. Onder auspiciën van het CvK draagt de werkgroep actie Kerkbalans (Henk, Karen, Saskia) ervoor dat alle wijken worden ingedeeld, alle 'bescheiden' op orde zijn. Na het inzamelen van de enveloppen wordt alles nagelopen en worden de toegezegde bedragen vastgelegd. Een hele klus, dat is zeker. De actie Kerkbalans is financieel gezien de belangrijkste actie voor kerkgemeenschappen, zeker ook voor PG Sassenheim. Zo'n 60-70% van de jaarlijkse inkomsten wordt gegenereerd vanuit de actie Kerkbalans. Als bekend wordt de laatste 10-15 jaar gezien dat de jaarlijkse opbrengst steeds wat lager is. Van zo'n kleine €300,- jaren geleden is dit afgelopen jaar gereduceerd tot €220,-. En dan te bedenken dat in de afgelopen 10 jaar de inflatie ongeveer 30% was! Met daarbij de opmerking dat jaarlijks het aantal bijdragende gemeenteleden reduceert. Kortom het kerkelijk erf wordt duurder en de inkomsten uit onder andere actie Kerkbalans dalen. Van harte hoop ik dat 2025 een stabiel jaar wordt als het gaat om de actie Kerkbalans? Aan de voorbereiding heeft het niet gelegen, er is hard gewerkt om dit alles succesvol te laten zijn. Het is aan u om hieraan gevolg te geven. Met de opmerking dat PG Sassenheim per gemeentelid een verplichte afdracht heeft aan de landelijke PKN. Een overweging temeer om als ingeschreven gemeentelid een (kleine) bijdrage te doen voor de actie Kerkbalans. Dank u wel voor uw deelname aan de actie. Dat 'onze kerk' ook in de (nabije) toekomst een baken van geloof, hoop en liefde blijft in het centrum van Sassenheim.

Alpha cursus

Vorig jaar is tijdens een gemeentebijeenkomst gesproken over het beleidsplan 2024-2028. Voor het jaarplan 2024 zijn in de bijeenkomst tal van ideeën genoemd ter versterking van missionair/diaconaal gemeente zijn. Het organiseren

van een Alpha cursus is genoemd.

Alpha is een serie bijeenkomsten waarin je samen met anderen het christelijk geloof ontdekt. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en elke bijeenkomst wordt gestart met een maaltijd.

Het is er nog niet van gekomen om de Alpha cursus van start te laten gaan. Mede ingegeven door het feit dat dit alles de nodige (voorbereidings)tijd kost om het goed te organiseren. Ook is binnen PG Sassenheim nog niet de vraag uitgezet of er werkelijk belangstelling voor een dergelijke cursus (het betreft zo'n 10 avonden) is? Mocht er interesse zijn, laat het mij weten.

Ter uwer informatie. De Kaleb gemeente Teylingen start binnenkort een Alpha cursus. Er is voor geïnteresseerden een informatieve avond op maandag 20 januari as. in De Roef/Voorhout.

Wonderen bestaan nog

Herkent u het? Het feit dat wonderen zeker wel bestaan. Gemeenteleden die ernstig ziek zijn of een ingrijpende medisch calamiteit hebben meegemaakt met ongewisse afloop en dan toch te horen krijgen dat er genezing is met positieve uitslagen en/of voortgaand herstel. Dit en andere voorbeelden zijn voor mij 'wonderen bestaan nog, dank u wel Here God dat U er was en bent'. Meer woorden zijn hiervoor niet nodig.

Dank voor uw aandacht

Het doet en voelt goed – en dat zal zeker ook voor andere gemeenteleden gelden – als er bij een operatieve ingreep of anderszins vanuit de gemeente aandacht is voor het gemeentelid dat medisch ongemak is overkomen. Zo ook in mijn geval, een nieuwe knieprothese gevolgd door een warme belangstelling middels tal van kaarten met liefdevolle teksten, vragen 'hoe gaat het ermee', opbeurende kaart(en) van de gebedsgroep en zelfs werd er fruit aan huis gebracht. Goed te merken dat je niet wordt vergeten en dat er welgemeende aandacht is vanuit de gemeente. Dank u wel voor al het goede dat is ontvangen, een diepe buiging voor u. Over buigen gesproken. Stapje voor stapje gaat het beter met dien verstande dat de buiging van de nieuwe knie veel aandacht (en oefening) nodig heeft. Overigens in de Bijbel staat 'elke knie zal zich buigen'; daar houd ik me maar aan vast in de komende periode.

Het ga u goed, in de winter en op weg naar het voorjaar en wens u bovenal een Gezegend 2025.

Kees de Jong



Toen hier, nu daar predikant

(Met dank aan de redactie om telkens weer mijn stukjes ergens mooi te plaatsen)

Beste gemeenteleden, jong en oud

Van harte wil ik jullie bedanken voor de inspirerende twee jaar die we overeen kwamen om in Sassenheim samen op te lopen. Voor jullie als gemeente een periode van overgang die van veel mensen veel heeft gevegd, trachtend het beste met elkaar te bedenken en uit te voeren: afscheid van de Julianakerk en weer terug c.q. voorwaarts naar alle wekelijkse zondagsdiensten in de Dorpskerk. En de langverwachte ingebruikname van Het Venster - wat een schitterende aanwinst voor kerk en dorp!

Sassenheim was een voor mij zo goed als onbekende plaats. Een paar keer was ik in Teylingereind geweest en in een nog verder verleden een keer in De Schutse - vanuit Leimuiden. En nu is het een overbekende plek voor me geworden door alle contacten die er zijn geweest.

Bij tweehonderddertien adressen ben ik gastvrij ontvangen, waren er vaak bijzondere gesprekken en luisterden we aan het eind bij een aantal van u naar muziek die u mooi vond. De contactpersonen van de Pastoraatsgroep 80+ hielpen me vaak verder of op weg en de coördinatie van dit al was in goede handen, eerst bij Marijke Loenen en later bij Heleen Kersten.

Bij een twintigtal jongeren heb ik aan de deur gestaan om hen uit te nodigen voor de overstapdiensten. Alles bij elkaar deden zo'n veertien jongeren hun inbreng bij de bijeenkomsten van Maaltijd & Gesprek die we, buiten de vakantietijden, om de drie weken hielden van mei 2023 tot november 2024. Vooral Mariska Hofland en ook Els Luijk waren daarbij aanwezig en drie keer hadden we gasten: Jan-Willem Korpelshoek, Henriëtte Wilbrink en Kees van Nieuwkoop. En bij elf gemeenteleden waren de jongeren hartelijk welkom om een klein interview af te nemen.

Bij zeventien uitvaarten mocht ik betrokken raken en enkele dagen intensief oplopen met familie en het woord nemen op de Samenkomst op de dag van uitvaart. De samenwerking met Paul Vliem, die ik het meest tegenkwam bij de uitvaarten, was constructief en hartelijk. Op

Maurits de Ridder kon ik altijd terugvallen wanneer ik zelf door omstandigheden de uitvaart niet kon aannemen, en ook op de collega's Tim, Egbert, Annelies, Hans, Jan-Joost - en Sietske de laatste maanden. In achttien kerkdiensten mocht ik voorgaan en heb genoten van de muziek van George en Ad met wie altijd enig overleg was ruim voor de zondag. In een aantal gevallen kon de dienst ook intensief samen met gemeenteleden voorbereid worden.

En naast dit al zomaar een ontmoeting in de Julianakerk of in de Dorpskerk, regelmatig bijpraten met voorzitter Kees de Jong en met collega Marius van Duijn, binnenlopen in de supermarkt of andere winkels om leeglopende voorraden aan te vullen of m'n fietsuitrusting op peil te houden.

Dankzij de leuke afstand tussen onze voordeur en de mooie werkkamer bij de Julianakerk heb ik een conditie opgebouwd die ik niet eerder heb

gehad en had onderweg tijd om gedichten by heart te leren en af en toe af te stappen bij een boom met mooie bloemen. In Leiden wel een keer heftig onderuit gegaan tijdens hondeweer bij een wegomlegging over een brug met ongelijk wegdek met direct daarachter een opgebroken steeg. Weer wat geleerd: ik heb nu altijd fietshandschoenen aan.

Kortom, ik heb een goede tijd

gehad in een gemeente met veel actieve vrijwilligers. Er was goede communicatie met de Kerkenraad en met Marius, ik kon tijdens verlof altijd terugvallen op met name Jaap Kruik. Theo Zandbergen hield me scherp op het ledenbestand en Ariska en later Cees Faber waren meer dan bereid om me van een goeie plek te voorzien als ik daar voor de Maaltijd & Gespreksgroep naar zocht. Bij kerkenraadsleden en vrijwilligers vond ik veel bereidheid om mee te werken of mee te denken. Ik mocht zo'n beetje alles uitproberen. Dat heeft me veel werkplezier gegeven. En nu zie ik uit naar het uitlopen van de bloembollen die ik bij mijn afscheid uit handen van Arie Dwarswaard van u kreeg. In onze tuin hebben we een Sassems veldje aangelegd.



Ik ben ongetwijfeld mensen vergeten te noemen, die ben ik dan een bloemetje schuldig. Daarom vooral voor hen de foto bij dit stukje van een schitterend bloeiende Esdoorn bij een fietspadbruggetje net buiten Leiden richting Sassenheim. Het gaat u allen goed, samen met uw beide predikanten Sietske van der Hoek en Ellis Ezinga.

Martin Koster

In memoriam Piet Meijer

Op zaterdag 23 november is overleden in de leeftijd van 96 jaar Pieter Meijer, weduwnaar van Martha Meijer-Bakhuizen.

Geboren en getogen in Oude Wetering ging hij op 13-jarige leeftijd in naburig Leimuiden in de leer als timmerman. Zijn dienstitijd bracht hij door in Bergen op Zoom en werd in 1949 uitgezonden naar Indië. Daar verbleef hij van maart tot oktober 1950 waarna hij een aantal jaren in beroepsdienst heeft gewerkt. Vanwege zijn verkering met Martha kwam er meer rust en ging hij werken bij aanne-



mersbedrijf Meijer in Sassenheim. Daar verrichtte hij veel werkzaamheden, zowel in diverse huizen en bedrijven als in de Julianakerk. Met Martha was hij inmiddels getrouwd en samen met haar bracht hij drie kinderen groot. In 1966 werd hij werkmeester bij sociale werkplaats Het Spectrum en was daar voor velen een kundig en zeer betrokken begeleider.

De betrokkenheid bij veel mensen, onder andere als diaken, noopte hem uiteindelijk om het rustiger aan te gaan doen en deed hem vervroegd met pensioen gaan. Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen herinneren hem als een vader die een goede band opbouwde met hen allemaal. Hij was een blijmoedig positief mens, vriendelijk, belangstellend naar iedereen, echt contact makend. De laatste weken van zijn leven namen zijn krachten snel af en was er op het laatst extra zorg nodig van zijn gezin. De laatste dag werd hij opgenomen in een verpleeghuis waar hij een dag later is overleden in aanwezigheid van geliefden.

Martin Koster

College van Diakenen



Kwartaaldoelen

Het vierde kwartaal hebben we met elkaar gespaard voor schoonmaakmiddelen voor zes dorpen in de Oekraïne. Het Pastoraal Fonds had als doel om 300 pakketten samen te stellen, met in elk pakket waspoeder, allesreiniger en afwasmiddel. Deze pakketten gaan met een transport in februari naar de Oekraïne. We kunnen u melden dat er 338 pakketten zijn samengesteld, dat wil zeggen dat er een bedrag gespaard is van €3380. Dit is een fantastisch bedrag.

Het volgende kwartaaldoel is voor 'Stichting het vergeten kind'. Zij zetten zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben en niet onbezorgd opgroeien, omdat er thuis veel problemen zijn: verwaarlozing, mishandeling of armoede bijvoorbeeld.

Voor veel kinderen in Nederland is de zomer een zorgeloze periode. Lekker veel vrije tijd en leuke dingen doen met vriendjes en het gezin.

Maar voor honderdduizend kinderen is de zomer helemaal geen zorgeloze tijd, maar een lange, uitzichtloze periode en dat maakt hen des te eenzamer.

Wij kunnen hun problemen thuis niet oplossen, maar we kunnen wel zorgen dat ze zich even kind en zich gehoord en gezien voelen.

We willen voor een aantal van deze kinderen een mooie zomerervaring bij elkaar sparen. Een vakantieweek. Eén week kost voor één kind ca €200,-. We zetten ons in om 15 kinderen een vakantieweek te bezorgen. Zo hebben deze kinderen iets om naar uit te kijken en na de zomervakantie iets hebben om op terug te kijken en over te vertellen in de klas.

Help mee en realiseer een onvergetelijke zomerervaring voor deze kwetsbare kinderen!

Namens Team Diaconie,

Mariska Hofland

prikbord

**INSTUIF PGS
IN HET VENSTER
20-50 JAAR**
+ (EEN) VRIEND,
VRIENDIN OF
GEZIN

SAVE THE DATE

16 FEB '25

zondag

van 16.00
tot 18.00 uur

BORREL & HAPJES
+ PLEZIER VOOR DE KINDEREN
(VAN PEUTER TOT TIENER)

KOM GEZELLIG LANGS!

Blik achter de schermen

Achter de schermen gebeurt veel. Zie voor meer informatie de nieuwe rubriek opgenomen in het stuk van het CvK.

Hartelijke groet,

Ria Doolaard

Advertentie



GLAS MAAT

Ruit woning vervangen?

📞 0252 - 823 418

✉ info@glasmaatbv.nl

🌐 www.glasmaatbv.nl

Voorjaarsconcert Procanto

Procanto is een koor onder leiding van Paul Burgmeijer dat eind 2024 is opgezet om projectmatig mooie muziek ten gehore te brengen. Het bestaat uit een 20-tal zangers waarvan velen voorheen deel uitmaakten van het bekende Oecumenisch Kleinkoor dat in 2023 ophield te bestaan. Muziek van Philip Stopford (1977) maakte al heel lang deel uit van het repertoire van het Oecumenisch Kleinkoor: de componist heeft ooit



een workshop gegeven aan dat koor en als gast-dirigent een uitvoering met zijn muziek gegeven in de kapel van Mariënhaven in Warmond – er is dus een persoonlijke band tussen de leden van Procanto en de componist die veel bekende Engelse koormuziek van nieuwe, moderne arrangementen voorziet, maar ook nieuwe teksten op muziek zet.

Allemaal goede redenen om meer van zijn composities in te studeren en ten gehore te brengen. Philip Stopford was onder meer cantor/organist in Belfast en New York en dirigeert

nu een professioneel koor Ecclesium in het Verenigd Koninkrijk.

Op zondag 16 februari om 15.00 uur geeft het projectkoor Procanto een concert in de Dorpskerk in Sassenheim met muziek van de Engelse componist Stopford. De bekende klassiekers als 'In my Father's House' en 'Do not be afraid' maar ook een aantal nieuwe composities worden

gezongen.

Marlies Fioole zal het koor bij een lied op de piano begeleiden en verzorgt twee instrumentale intermezzo's.

Toegang is gratis, maar er is een collecte aan de deur om de onkosten van dit concert te dekken.

Pastoraatsgroep 50+

Filmavond 20 februari 2025

De Pastoraatsgroep 50+ organiseert op donderdagavond 20 februari 2025 in het Venster een filmavond. Wij vinden het erg fijn dat ds. T. Moll hieraan zijn medewerking wil geven.

Hij zal een film kiezen en voorafgaand aan de film een korte inleiding houden. Het idee is om 19.30 uur binnen te lopen voor een kopje thee of koffie, zodat we om 19.45-20.00 uur kunnen starten. Dit alles om na afloop van de film ook nog de gelegenheid te hebben om na te praten met elkaar onder het genot van een drankje. Iedereen is van harte welkom.



Graag willen wij weten op hoeveel belangstellenden wij kunnen rekenen.

Daarom graag aanmelden per e-mail vóór 17 februari 2025:

- psgroep5065@gmail.com

Pastoraatsgroep 80+

Beste gemeenteleden van onze Pastoraatsgroep,

Als activiteitencommissie van de Pastoraatsgroep 80+ mogen we terugzien op geslaagde bijeenkomsten in 2024. Allereerst was er de laatste bijeenkomst in de Blauwe Zaal van de Juliana-kerk: een stampottenmaaltijd. Vervolgens had u de primeur, want nog vóór de officiële opening kon u al op 15 mei kennismaken met het nieuwe kerkelijk centrum Het Venster. Hierna volgden de zomerse maaltijd, de verhalenkist en tot slot het optreden van het Warmonds 't Joppekoor, voor het eerst in Het Venster.

Inmiddels is het januari 2025. Namens alle leden van de activiteitencommissie wens ik u een

Met vriendelijke groet namens de activiteitencommissie,

Anda Dijkstra en Ben Kooy

Dagelijks leven

Ik kijk niet verder dan één dag
waarom zou ik harder lopen?
het leven gaat
zoals het gaat
de puzzel is nog lang niet klaar
ik zoek de stukjes bij elkaar
en leg elke dag één stukje

van: Ina Sipkes de Smit

mooi, gezond en gezegend 2025 toe:

*God staat aan het begin
En Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
Oorsprong en doel en zin.
(Lied 513 : 4)*



Ook in 2025 willen wij weer een aantal gezellige bijeenkomsten voor u organiseren. De eerste, een stampotten-

maaltijd, is gepland op: woensdag 29 januari in Het Venster. Wij verwachten u om 11.30 uur en

de bijeenkomst zal tot ongeveer 13.30 uur duren. Evenals vorig jaar kunt u kiezen tussen boerenkool of zuurkool; met een gehaktbal of worst. In verband met de nodige bestellingen vragen wij u vriendelijk of u zich van te voren wilt aanmelden. Dit kan tot en met zondag 26 januari bij één van de volgende dames:

Janske Colijn

tel.nr.: 21 48 13 / 06-239 52 741

Gerry Eenkhoorn

tel.nr.: 23 09 01 / 06-237 77 437

Naast eventuele dieetwensen (vegetarisch) kunt u dan ook aangeven of u boerenkool òf zuurkool

wilt eten. Voor het organiseren van deze maaltijd zullen weer de nodige kosten gemaakt worden. Daarom vragen wij na afloop van deze bijeenkomst een vrijwillige bijdrage.

Hartelijk welkom; ook als u onlangs 80 jaar bent geworden of dit binnenkort hoopt te worden.

Mede namens Anke, Annemieke, Herma, Janske en Mienke:

Gerry Eenkhoorn

1000 dagen

Het is vandaag 1000 dagen oorlog. Op die 24^e februari kon niemand vermoeden dat we na het verstrijken van zo'n lange tijd ons nog steeds in die situatie zouden bevinden, sterker nog: dat het steeds slechter wordt.

Het is van buiten af onmogelijk je voor te stellen wat dat allemaal met zich mee brengt. Want het gaat niet alleen om oorlogshandelingen, die komen hier God zij dank bijna niet voor. Hoewel we afgelopen zondag wakker werden van explosies, veroorzaken de raketaanvalen hier, buiten de angst om, geen grote schade en we hopen dat ze niet vaker voor zullen komen.

Maar er is wel:

De dagelijkse angst om de mannen.

De patrouilles.

De militaire begrafenissen.

Het gemis van inkomsten omdat mensen zich verbergen.

De conflicten in gezinnen voortkomend uit de voortdurende spanning en moeite om rond te komen.

De gescheiden gezinnen, alleen gevierde Kerstfeesten (dit jaar al de derde keer), de verwijdering en verkoeling tussen partners die dit met zich meebrengt.

De vertwijfeling van een menigte aan vrouwen van 40-50 jaar die ineens moeten leren autorijden.

De alleenstaande vrouwen en kinderen die op het land werken, of dieren verzorgen, of sjouwen op de markten.

De vergeefse zoektocht van jonge vrouwen naar een geschikte partner. Op het voetbalveld aan de rand van de dorpen spelen alleen nog maar kleine kinderen.

Het volledig overgeleverd zijn aan de machthebbers.

Het totale gebrek aan voorspelbaarheid. Stroomuitval, continu nieuwe regels, er komt steeds een kink in de kabel.

De verschrikkelijke heimwee van de gevluchte mensen, gespannenheid, alles is tijdelijk in het gastland, hoe lang nog?

Het achtergelaten huis, de fruitbomen, de bloementuin, dieren en geuren. De kerkhoven. De beelden. De kerk. Oftewel: het vaderland, alles wat we 'thuis' noemen.

De noodzaak om continu hard te werken om de (onder)huur te betalen, helemaal opnieuw iets te beginnen met je leven.

Het gebrek aan oma's en familieleden aan wie je de kinderen soms kunt toevertrouwen. Het gênante alles alleen te moeten regelen, met een ziek kind in je nek, omdat papa dag en nacht werkt of helemaal niet thuis is.

De uiteengevallen gezinnen: één persoon hier, eentje in Boedapest, een ander in Duitsland, weer een ander in Engeland. Eén gezin!

De jongens die net voordat ze 18 jaar worden het huis moeten verlaten, alleen in de grote wereld, zonder perspectief op terugkeer naar huis.

De alleen achtergebleven ouderen die niets of niemand meer hebben om voor te leven. De kinderen en kleinkinderen kunnen niet thuis komen. Niemand die mee kan gaan naar de



dokter. De eenzame zondagmiddagmaaltijden. De gemeenschappen zonder leiders of sleutelfiguren en de vermoeidheid van de achterblijvers die alle lasten alleen dragen.

De Hongaarse scholen en kleuterscholen zonder meesters en juffen.

Het gevoel je thuisland te verliezen, zelfs voor degenen die achter zijn gebleven en zich door migratie toch al vaak vreemden in eigen land voelen.

De steeds kleiner wordende glimp van hoop op een betere toekomst.

Dit alles hebben die 1000 dagen ons gebracht en nog veel meer wat ik niet durf op te schrijven.

En toch zijn we er nog, we leven en functioneren. We ontmoeten elkaar, bidden, praten en kijken

naar elkaar om, we houden elkaar vast.

We vertrouwen. Dit vertrouwen is niet logisch, maar de belofte van Hem die zei, dat voor wie God liefheeft alles goed zal komen.

We proberen een goed antwoord te geven op slechte gebeurtenissen, iets te leren en te groeien.

We danken voor alle gebeden van deze 1000 dagen, het medeleven, de geestelijke en materiële hulp, het opvangen van vluchtelingen, de hulptransporten, de bezorgdheid. Het is voor velen een bron van kracht, dat hoor ik steeds opnieuw. Moge de Heer iedereen zegenen die voor ons bidt en hulp biedt. Geve hij vrede in ons hart, in ons denken en in ons land.

Irén Bak in Gát, Oekraïne

Bidden

In februari is er gelegenheid om met bidden bezig te zijn. Dat kan geen kwaad, want het is een activiteit die in onze tijd niet gewoon is. Buiten, maar ook binnen de kerk. Misschien doe je het, misschien ben je ermee gestopt.

Door informatie en gesprek willen we het bidden verkennen en ook oefenen. Om je te stimuleren om mee te doen, hier een paar uitspraken:

Het gebed is misschien wel de meest radicale daad van een mens. Ieder onderdeel van geloof en religie vindt hier zijn kern. Alle theologie vindt hier haar grond. Nergens wordt de nood van onze samenleving dieper gepeild dan in het gebed en nergens wordt meer hoop gegeven (Jurjen Buemer).

Jezus leerde zijn discipelen niet hoe ze moesten preken, maar alleen hoe ze moesten bidden (Andrew Murray).

De kracht van een mens is het gebed (Dietrich Bonhoeffer).

Gebed is het centrum van het christelijke

leven. Het is het enige noodzakelijke. Het is leven met God in het hier en nu (Henri Nouwen).

De bedoeling van gebed is niet dat ik God zover krijg dat hij doet wat ik vind dat gedaan moet worden, maar om me bewust te worden van wat God aan het doen is, zodat ik daarin kan participeren (Eugene Peterson).

Als finale:

Als het om bidden gaat, willen we geen beginners zijn. Maar wees hiervan overtuigd: we zullen nooit iets anders zijn dan beginners, heel ons leven lang (Thomas Merton).

Voor verdere informatie en opgave zie programma van Vorming & Toerusting 2024-2025.

ds. Tim Moll

College van Kerkrentmeesters

Giften

De opbrengst van de collectes voor de kerk bedroegen in.

Oktober €681

November €469

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Actie Dankstond

Voor de actie Dankstond ontvingen wij €3.560, waarvoor onze dank. Mocht de actie u ontgaan zijn... U kunt nog meedoen door geld over te maken naar bankrekeningnummer NL36 RABO 0373 7284 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Sassenheim onder vermelding van "Dankstond 2024". U kunt ook bijdragen via de kerkapp PGSamen.

Actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans is op 11 januari 2025 gestart. De actie wordt van harte bij u aanbevolen. Elders in dit blad leest u meer over de actie.

Begroting 2025 - College van Kerkrentmeesters

Het jaar 2024 was een bijzonder jaar met onder andere de ingebruikname van Het Venster en de verhuizing van de Julianakerk naar Het Venster en de Dorpskerk. Het afgelopen jaar is dan ook met name gebruikt om als kerkelijke gemeente onze weg te vinden in Het Venster en de Dorpskerk. De beheerders Cees Faber en Hans Ruijgrok hebben hier, naast alle vrijwilligers, een grote rol in gehad.

Ook is in 2024 nagedacht over de exploitatie van Het Venster in de komende jaren. Er is de nodige ervaring opgedaan met de verhuur van zalen: Top-Taal en Stichting Welzijn



Teylingen maken structureel gebruik van Het Venster, diverse Verenigingen van Eigenaren huren Het Venster voor hun ledenvergaderingen, Het Venster is al een aantal maal gebruikt voor condoleances, enzovoorts. Dit alles wordt gedaan met behulp van en kan ook niet zonder de vele vrijwilligers. Het CVK heeft 2024 gebruikt om een plan te maken op welke wijze Het Venster in de toekomst gebruikt kan worden voor kerkelijke activiteiten en structurele en incidentele verhuur (waaronder condoleances) aan maatschappelijke organisaties en aan commerciële partijen. Welke bezetting voor verhuuractiviteiten is mogelijk naast alle kerkelijke activiteiten? Hoeveel verhuur kunnen en willen we aan met alle vrijwilligers die hierbij betrokken zijn? Welke tarieven kunnen we vragen? Wat is er verder allemaal nodig?

Op basis van dit plan, dat is opgesteld in samenspraak met de beheerders en Eelco Nijholt en Vincent Loenen, is voor 2025 circa €50.000 aan opbrengsten begroot voor de verhuur van Het Venster aan derden. Dit is naar verwachting voldoende om de kosten van het kerkelijk centrum te dekken. Voor de Dorpskerk bedragen de kosten in 2025 circa € 60.000, terwijl als opbrengsten circa € 10.000 uit de verhuur van de Dorpskerk en €16.000 aan onderhoudssubsidie zijn begroot. Uit het kerkhof wordt per saldo een

positief resultaat verwacht van circa €55.000, wat gebaseerd is op basis van een gemiddelde van de afgelopen drie jaren en voortzetting van de afspraken die met de firma Vliem lopen.

In de begroting 2025 is daarnaast circa €160.000 opgenomen voor 1,5 predikant/kerkelijk werker. Op dit moment wordt 0,5 van deze formatie door ds. Ellis Ezinga voor het ouderenpastoraat en 0,5 op tijdelijke basis door ds. Sietske van der Hoek als ambulante predikant ingevuld. De beroepingscommissie is hard bezig met de zoektocht naar een nieuwe predikant voor de verdere invulling van deze formatie. Voor 2024 was circa € 245.000 begroot uit de zogenaamde opbrengsten levend geld, waarvan het grootste deel binnenkomt via de Actie Kerkbalans. Voor 2025 houden we (net als voorgaande jaren) rekening met een daling van 4% en komen de begrote opbrengsten uit op circa €236.000.

De Julianakerk zal in ieder geval voor een gedeelte in 2025 nog eigendom zijn van PG Sassenheim. In de begroting is ervan uitgegaan dat een deel van het gebouw nog minimaal zes maanden aan de gemeente Teylingen wordt verhuurd voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders (verwachte opbrengsten: circa €20.000). Zolang het gebouw nog van PG Sassenheim is blijf je kosten daaraan houden (OZB, verzekeringen, energie, noodzakelijk onderhoud e.d.). Deze kosten worden voor 2025 begroot op circa €10.000.

Naast diverse andere kleine posten worden de overige kosten van onze kerkelijke gemeente voor 2025 begroot op circa €70.000 (2024: €75.000). Het begroot resultaat komt daarmee voor 2025 uit op een overschot van € 30.000 (begroot 2024: overschot ad €1.000).

Als u meer wilt weten over de begroting of deze wilt inzien, kunt u contact opnemen met Tewis Zandbergen (penningmeester) via 0252-869617 of tewis@live.nl.

Blik achter de schermen

In deze rubriek willen wij graag het werk, dat door anderen voor het CvK gedaan wordt, belichten. We willen ze een gezicht geven, zodat u weet wat er achter de schermen allemaal gebeurt onder het dak van het College van Kerkrentmeesters.

De beheerders van het Venster en de Dorpskerk.

Zoals u weet zijn dit Cees Faber en Hans Ruijgrok en sinds kort heeft ook Hans de Nooij zich bij hen aangesloten. Het eerste jaar zit erop, dus het is tijd voor een terugblik. Op de vraag aan Cees of zijn verwachtingen klopten met de werkelijkheid, moet hij toegeven dat zij beiden zich niet hadden gerealiseerd dat het werk zo veel en zo veelzijdig zou zijn. Het jaar begon met een dubbele agenda. Het Venster zat in de laatste fase van de bouw. Er werd veel apparatuur geïnstalleerd, met heel veel gebruiksaanwijzingen, waar ze wel iets mee moesten doen. In dezelfde tijd gingen ook alle activiteiten in de Julianakerk door.

De taakverdeling tussen Hans en Cees was snel door hen gemaakt. Hans werd verantwoordelijk voor alles wat met de keuken te maken heeft. Hij doet de inkoop en zorgt voor het schoonhouden van de apparatuur en het gebouw. Hij regelt de planning van de vele vrijwilligers. Zoals het team koffieschenkers op zondag, het team schoonmaaksters/-makers en de gastvrouwen en -heren die op afroep komen helpen bij de verhuur.

Cees houdt zich bezig met alle lopende zaken en is veelal het aanspreekpunt. Hij regelt de verhuur en doet de planning. Hij stuurt het team rouw en trouw aan. Dit zijn de mensen die ingezet kunnen worden bij feesten en condoleances. Ook de Dorpskerk valt onder zijn beheer. Op zondag ondersteunt hij de koster van dienst en pendelt hij heen en weer tussen de kerk en Het Venster. Al met al is 2024 voor beiden een roerig en druk jaar geweest. Zo komen er steeds meer mensen bovendrijven die willen helpen en hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Terugkomend op de vraag aan Cees hoe hij terugkijkt op het afgelopen jaar, dan is zijn antwoord dat het voor beiden pittig was, maar voegde hij eraan toe, ik voel me als een vis in het water en ik heb het naar mijn zin.

Marja Mantel

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ria Doolaard, *secretaris*

Actie Kerkbalans 2025: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Wat is het geschenk van de kerk voor u?

God ontmoeten. Samen zingen. Bidden voor de ander. Omkijken naar elkaar. Tot rust komen. De lokale kerk is voor ontelbaar veel mensen en op tal van manieren van betekenis. Wat de kerk ons geeft, dat is veelomvattend en voor iedereen anders.

Op 11 januari is de Actie Kerkbalans van start gegaan. Het overkoepelende thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. We staan daarbij dit jaar vooral stil bij het geschenk van de lokale kerk voor alle mensen die er, van



dichtbij of met wat meer afstand, bij betrokken zijn. Tijdens de Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2025 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

Uw steun is belangrijk, want de kerk is van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Of vul zelf maar in: wat is het geschenk van de lokale kerk voor u?

Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en inspirerende diensten organiseren, evenals verbindende activiteiten daarmee. Kortom: we willen ervoor zorgen dat het geschenk van de lokale kerk zoveel mogelijk mensen bereikt. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van 18 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal toezeggen. Kijk voor meer informatie op de brief, die u krijgt bij het toezeggingsformulier,

of download de app 'PGSamen'. De folder die bij de Actie van dit jaar hoort, kunt u ook vinden op onze website www.pgsassenheim.nl

Ook dit jaar hebben weer veel vrijwilligers toegezegd een wijk voor de Kerkbalans te willen lopen. We zijn heel blij dat al deze vrijwilligers bereid zijn om dit te doen! Alvast heel veel dank hiervoor!!!

Toezeggingsformulier

Wanneer u het toezeggingsformulier invult, raden wij u aan gebruik te maken van de mogelijkheid van automatische incasso, welke u kunt aangeven op het toezeggingsformulier. In de maand januari kan geen automatische incasso plaats vinden en deze wordt in mei 2025 geïncasseerd. Wanneer u uw e-mailadres op het toezeggingsformulier invult, zult u volgend jaar via de e-mail een digitaal toezeggingsformulier krijgen.

Digitale toezegging

Voor degenen die hebben aangegeven de Actie Kerkbalans per e-mail te willen ontvangen: zij hebben deze mail onlangs ontvangen. U kunt via de link in de mail uw toezegging doen of via de app 'PGSamen' via de knop 'Geven'. Wanneer u een schenkingsovereenkomst heeft, dan wordt uw toezegging automatisch ingevoerd en zult u geen uitnodiging ontvangen. De folder van de Actie Kerkbalans kunt u inzien op de site www.pgsassenheim.nl.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen

waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Kerkbalans 2024

Tot 31 december 2024 is er voor de Actie Kerkbalans 2024 een bedrag binnen gekomen van €220.903,44. In totaal is er een bedrag toegezegd van €227.805,47 door 855 leden.

Wanneer u vragen heeft over de Actie Kerkbalans, kunt u contact opnemen met de werkgroep via het e-mailadres:

kerkbalans@pgsassenheim.nl

Met vriendelijke groet,

de werkgroep Kerkbalans:

Henk Brouwer, Saskia Vermeulen en Karen Zandbergen.

Strek je hand niet uit om te nemen,
houd hem niet gesloten als je moet geven.

Sirach 4: 31

Advertentie

DUBBEL

m o n t a g e

Uw professional voor klussen in huis



www.dubbeloomontage.nl

info@dubbeloomontage.nl

06-17131375

Mijn lichaam, de gemeente als lichaam

In mijn revalidatietijd in Basalt kreeg ik meer oog voor mijn eigen lichaam en mijn band met onze gemeente. Lichaam en Gemeente kwamen voor mij zo samen. In de Bijbel staat het al: Paulus was me voor.

Vaak was ik gewend om het over lichaamsdelen te hebben. Benen, armen, ogen, buik, neus, oren enz. en niet m'n hele lijf. Nu bleek juist hoe die leden met elkaar verbonden zijn, storing bij de een heeft gevolgen voor alle. Mijn benen worden aangestuurd vanuit mijn hersenen, mijn ogen helpen mijn handen om iets vast te grijpen. Dat wist ik natuurlijk wel, maar nu *beleefde ik het*.

Van één deel naar lichaam, van 'ik' naar 'wij'.

Heel lang hoor ik bij onze kerkelijke gemeente, heb er m'n plek. Eerst als predikant had ik zicht op alles wat er kerkelijk gebeurde, was betrokken bij gemeenteleden en besluiten die we namen. Van het begin tot het eind voelde ik me thuis en wist: hier hoor ik bij! Met al die verschillende 'zusters en broeders' voelde ik me verbonden. Alle gemeenteleden vormen samen één gemeente.

Intussen ben ik een 'gewoon' gemeentelid geworden. Dat betekent een andere plaats in de kerkelijke gemeente: ik kerk in de Dorpskerk, doe mee met lezingen, maar niet met het bestuur of bezoek.

Wel komt de vraag dan eerder op: wat beleef 'ik' aan 'ons'? Heb ik anderen wel echt nodig? En zij mij? Kan ik het op m'n eentje doen? Bij familie en vrienden hoor ik toch ook, zij zijn toch ook om me heen?



Maar met kerkmensen onderling is het anders. Je gaat naar de kerk en je vormt een gemeenschap met degenen die daar ook komen. Je hebt elkaar niet van tevoren uitgekozen. Je hebt niet dezelfde belangstelling en je lijkt ook niet per se op elkaar. Je komt mensen tegen die je anders nooit zou ontmoeten.

Dat maakt het best bijzonder, die 'kerkvrienden'. Er zijn geen toelatingseisen waar je aan moet voldoen. Je hoeft niet iets goed te kunnen of een diploma te laten zien. De drempel is laag en de toegang is gratis.

Wat mooi is aan een kerkgemeenschap is dat je meer bent dan hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt, je leeftijd, je succes, je geestelijk of fysiek lijden. Je bent veel meer dan dat: mens onder de mensen. Je bent er en dat is waar het om draait.

Je kunt een eigen invulling geven aan je betrokkenheid: hoe meer je van jezelf deelt, hoe meer je aan verbinding en betrokkenheid terugkrijgt. In die gemeenschap hebben we allemaal een eigen plaats. Alles is van alles afhankelijk en niets of niemand kan op zichzelf bestaan.

Gemeente als lichaam

In Bijbeltaal wordt het beeld van een lichaam gebruikt. Paulus schrijft aan de gemeente te Korinthe: *Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ik heb je niet nodig, en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen.* (1 Korintiërs: 12)

Dat besef kan geborgenheid maar ook zelfvertrouwen en ontspanning geven. Ik hoor er allang bij en ik ben nodig. Net als jij! Ik hoef bovendien niet alles in m'n eentje goed te doen of te kunnen. En ik hoef het niet steeds in mijn eentje uit te zoeken.

Als ik het moeilijk heb en tegen de wind in moet fietsen, dan kan ik uitblazen, even

Vanaf de zijlijn

leunen, mij toevertrouwen. Wanneer ik even nergens meer in geloof, dan kan ik meevaren op het geloof van degenen naast me. Zoveel keer 'ik' die niet los bestaat van 'wij'.

Daar zit ook een opdracht in: wij, broeders en zusters, zullen voor elkaar moeten zorgen. En uiteindelijk zijn al onze medemensen broeders en zusters. Ons kleine lichaam, de gemeente, is als een lichaamsdeel verbonden met de grotere wereld waartoe wij behoren.

Er voor instaan

Als je ergens deel van wilt uitmaken, zul je een deel van jezelf daaraan moeten weggeven. Ergens voor moeten instaan. Samen iets willen dragen. Een gemeenschap kan alleen bloeien als mensen zich aan elkaar durven committeren. En juist dat zijn we verleerd! Maar we verlangen er wel naar! Durf je dat? Een deel van je vrijheid opgeven aan een groter geheel om er vervolgens nieuwe ruimte voor terug te krijgen.

Dat betekent ook niet te vlug afhaken. Niet wegblijven. Maak de keuze om het een tijd met elkaar en jezelf uit te houden. Weet: als jij het met anderen leert uithouden, dan mag je erop vertrouwen, dat anderen het ook met jou uithouden.

Dus niet te vlug zeggen (bijv. na één keer een pastoraatsavond bezocht te hebben) "Ik voel me er toch niet helemaal thuis".

Het is leuk om te zien dat een van ons soms enthousiast meedoet met een activiteit, een taak op zich neemt. Maar jammer als diegene zodra het lastig wordt (en dat kan ook in de kerk) afhaakt. Het is goed als we een storing hebben in ons lichaam, dat andere leden doorzetten en volhouden.

Mijn lichaam en de gemeente als lichaam. Ze geven me veel en vragen ook wat van me in 2025. Trouwens van alle leden!

TM

PGS 20-50 jaar

In de vorige 'Op weg' schreef Andrea over de instuifborrel voor 20-50 jarigen van onze gemeente. Het doel van het samenbrengen van deze groep is niet om de kerk te redden, maar om te kijken op welke manier wij met elkaar kerk willen zijn. Daarom hebben we een enquête opgesteld om daarnaar te vragen. 38 Gemeenteleden vulden de vragenlijst in. Hieronder volgt een samenvatting.

Reacties per leeftijdsgroep

Ongeveer de helft van de respondenten is tussen de 40-50 jaar. 40% van de reacties kwam van de 30-40 jarigen. Een kleine 15%, = 6 jongeren tussen 20-30 jaar, lieten in de enquête van zich horen.

Een vraag die we kregen was, waarom we de groep van 20-50 jarigen aanschrijven. Dat is omdat er momenteel geen 'verantwoordelijke' is binnen de Kerkenraad voor deze groep. De Jongerenraad is er voor iedereen t/m 18 jaar en daarna volgt de 50+ groep. We wilden eerst inventariseren of er animo is binnen deze groep. Daarna kunnen we de groep altijd nog splitsen.

Betrokkenheid

Een groot deel van de respondenten geeft aan (erg) betrokken te zijn. Enkeligen geven aan lid te zijn maar er niet zoveel/niets mee te doen of alleen tijdens de feestdagen naar de kerk te komen.



Algemene indruk

We vroegen om een algemene indruk van de PGS. Hier volgen een paar omschrijvingen:

- tof, toegankelijk, warm, traditioneel, actief, betrokken, positief, open, veel kleurig, in beweging, hecht en gezellig, fijn, wordt veel geprobeerd te organiseren, vaste dominees, waardevol voor het dorp.

- Wel een beetje grijs. Afwachtend, stelt keuzes uit, op welke toekomst gaan we inzetten? Ik voel me er niet echt thuis, weinig ruimte voor vernieuwing, zoekende naar hoe je gemeente

bent in de huidige tijd: traditie en vooruitgang combineren, wat zijn de pijlers/principes van ons geloof?

Huidige ervaringen

20 Van de 36 respondenten is tevreden over de huidige ervaringen met de gemeenschap binnen de kerk. 17% Is negatief en voelt zich niet echt verbonden, zou dat wel willen. Daar liggen mooie kansen.

Hoe zou je jouw huidige ervaringen met de gemeenschap binnen de kerk omschrijven?
36 antwoorden



Verbeteringen of toevoegingen

Op de vraag welke aspecten men wil verbeteren of toevoegen aan de ontmoetingsmogelijkheden binnen de kerk, staat meer variatie in activiteiten met stip op 1 (14 stemmen). Meer activiteiten voor kinderen wordt door 7 mensen genoemd. Kinderopvang tijdens activiteiten en flexibelere tijden voor bijeenkomsten wordt door 3 mensen aangekruist. Inhoudelijke activiteiten voor 50-minners en meer samenwerking met andere kerken wordt ook genoemd. Handvatten voor geloofsinhoudelijke vraagstukken en het gesprek daarover met gemeenteleden en leeftijdsgenoten wordt door enkelen gemist.

Welke aspecten zou je willen verbeteren of toevoegen aan de ontmoetingsmogelijkheden binnen de kerk?
28 antwoorden



Toelichting van verbetering of toevoeging

- Ontmoetingsmogelijkheden of meer activiteiten voor onze leeftijdscategorie
- Een nieuwe manier om samen gemeente te zijn, e-meetings bijvoorbeeld.
- Bijbelstudiemiddagen zijn interessant, maar vallen voor velen onder werktijd.
- Meer verbinding met alle leeftijden, je kunt niet vroeg genoeg beginnen
- Catechese groepen na de basiscatechese misschien wel met verschillende gemeentes?
- Wij weten vaak niet wat er te doen is, iets voor ouders + kinderen.

Verwachtingen rondom ontmoeting binnen de kerk

Samenkomen leidt tot verbinding, elkaar spreken

leidt tot verbondenheid.

- **Verbinding:** Laagdrempelige activiteiten + een plek om samen te komen en bij te kletsen.
- **Verbondenheid:** Met elkaar het geloof beleven en erover praten of discussiëren.
- Catechisatie was altijd leuk en leerzaam! Meer achtergrond over de Bijbel willen leren.
- Samen groeien in geloof, met elkaar te delen en van elkaar te leren schept een band.

Wat zijn je verwachtingen van ontmoetingen binnen de kerk?
33 antwoorden



Soort activiteiten

Welke activiteiten spreken het meest aan? Veelal worden de kerkdiensten, Taizé diensten, E-meeting en kerkdiensten afgestemd op kinderen/jongeren of thema diensten genoemd.

Ontmoeting rondom de zondagse kerkdienst en laagdrempelige activiteiten daarbuiten.

Maaltijden met thema's passend bij de leeftijd, worden geopperd.

Hobbyclub – in 5 weken iets leren of maken met elkaar

Er wordt diepgang en meer gevoel gezocht in discussie met gelovigen en niet gelovigen. Langere Bijbelstukken bestuderen/samenhang tussen Bijbelboeken, daar is ook vraag naar.

We hoeven het ook niet allemaal zelf te verzinnen: in Warmond was er een groep genaamd de proeverij; daar werd maandelijks een activiteit met elkaar ondernomen. Dit zou je kunnen invullen, met een borrel, een lezing, een strandwandeling, een bepaald onderwerp of Bijbelgedeelte etc. afgesloten met een drankje en napraten.

Welke soorten activiteiten of groepen binnen de kerk spreken je het meest aan?
33 antwoorden



Hoe vaak zou je deel willen nemen aan kerkelijke activiteiten/bijeenkomsten buiten de kerkdiensten om?

Een paar keer per jaar, maandelijks en twee wekelijks of voor een bepaalde periode intensiever.

Wat wil je uit een kerkdienst halen?

Koppeling Bijbel aan hedendaagse activiteiten en muzikale of andere creatieve inspiratie en gezelligheid.

De commissie

Een aantal ideeën rondom het thema **communiceren** van de commissie zijn:

1. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er worden veel activiteiten georganiseerd, daarvan willen wij elkaar meer op de hoogte stellen en elkaar ook motiveren om te gaan. V&T, lichtjesavond, schilderen van het kerstverhaal is bijvoorbeeld voor iedereen, je moet het alleen wel weten.
2. Misschien een nieuwsbrief via de mail delen – tegelijkertijd met Op weg uitbrengen, waarin we communiceren welke activiteiten er zijn, ook voor onze groep: Paasontbijt, Kerkenweekend, Vorming en Toerusting, Kerstactiviteiten etc. (soort agenda zoals in de Op weg).
3. Communiceren als we naar een activiteit gaan in de PGSamen appgroep 20-50 jaar.



Vorming & Toerusting

Ons leven en geloven

Tot begin maart is er genoeg te doen als het gaat om Vorming & Toerusting. Rode draad daarin is deze keer hoe het geloof een rol kan spelen in ons eigen leven of in het leven van de spreker. Kortom: het gaat ergens over!

Welke afstand heeft een verhaal uit de Bijbel tot ons eigen leven? Dat hangt er maar net van af. Soms raken de oude woorden ons diep op een bepaald moment in ons leven. Maar meestal kunnen we een veilige afstand bewaren tot veel verhalen. Het gaat niet over ons, het speelt zich ook niet in onze tijd af. Dat verandert als wij de rollen gaan spelen uit een van de Bijbelverhalen. Dat gebeurt maandag 27 januari 2025, als pastor Hans van Wijk met ons het verhaal van de blinde Bartimeüs centraal stelt. Iedereen mag een rol kiezen en spelen. Wat doet die rol met je? Bibliodrama in optima forma in de Havenkerk.

Reiskoorts

Door de eeuwen heen zijn kunstenaars maar al te vaak geïnspireerd door de verhalen uit de Bijbel

‘Gaan jullie ook naar...?’ Dan ben je niet de enige onder de 50 jaar ;)

4. Elke Op weg iets communiceren over onszelf.
5. Op de website een stukje maken voor onze groep en/of activiteiten, zodat als mensen zoeken naar iets voor onze leeftijdsgroep, ook iets vinden op de website.

Op **zondag 16 februari 2025** (16:00-18:30 uur) hopen we jullie weer te ontmoeten in Het Venster voor een Nieuwjaarstoost. Hier willen we brainstormen en bespreken op welke manier we kerk zouden kunnen zijn, aan de hand van de enquête en wat we willen. Ons doel: een basisgroep bij elkaar krijgen en daarna invulling zoeken. De uitnodiging volgt.

Hopelijk tot de 16^e!

Eline Eenkhoorn, Daan Kruik, Maaike den Heijer, Mark de Lange, Andrea Knight-Zwaan en Jantien Reijerse-Doolaard

of uit andere momenten uit de geschiedenis van de kerk. Een van die kunstenaars die dat nu doet, is Daniël Tavenier uit Noordwijk. Hij gaf leven aan de Noordwijkse heilige Sint Jeroen, waarover hij in 2013 in ons programma kwam vertellen en waar we ook in Noordwijk met hem zijn gaan kijken in de Sint Jeroenskerk. Het reizen van Sint Jeroen inspireerde Daniël Tavenier om zelf ook op reis te gaan naar de oorsprong van Sint Jeroen. Zijn reiservaring ving hij in een serie schilderijen. In dit reisverhaal komt ook het overlijden van zijn echtgenote Carolien mee en zijn nieuwe levenspartner Lisette. Al die momenten leveren een breed palet aan kleuren op. Woensdag 5 februari is Daniël Tavenier in de Havenkerk om over zijn reiskoorts te vertellen.

Voorouders en hun rol in ons leven

Niemand heeft geen voorouders. Wie zijn ze, waar komen wij en waar komen zij vandaan? Tijdens de avond die ds. Hedda Klip uit Voorhout op 13 februari verzorgt, beginnen we met het maken van een stamboom om te ervaren welke keuzes we daarin kunnen maken. Wij zijn

niet de eersten die een stamboom maken. Ook de Bijbel kent tal van stambomen, waarin de schrijvers ook keuzes hebben gemaakt. Wie staan er wel in en vooral ook wie niet? Welke rol spelen vrouwen in deze stambomen? De avond eindigt met de meest bekende stamboom: die van Jezus. Deze avond vindt plaats in 't Zenit achter de Protestantse Kerk van Warmond.

Bidden: waarom? Daarom!

De hele Bijbel door bidden mensen en ook door de eeuwen heen hebben mensen in het gebed troost gevonden. Maar hoe vanzelfsprekend is het in deze tijd nog dat we bidden?



Die vraag raakt niet alleen ons persoonlijk leven maar ook onze geloofsgemeenschappen. Soms is er wel het verlangen om te bidden, maar ontbreekt de sfeer van innerlijke rust en ruimte. Nu moeten onze binnenkant en onze buitenkant redelijk sporen met elkaar. Bidden is een poging

om het gesprek tussen die twee kanten op gang te brengen. Daarover gaat ds. Tim Moll op maandag 17 en 24 februari en 10 maart met ons in gesprek. De avonden vinden plaats in Het Venster.

Films op weg naar Pasen

Op 5 maart begint dit jaar de Veertigdagentijd. Dan start ook de jaarlijks terugkerende activiteit Films op weg naar Pasen, die op 5 maart, 19 maart en 2 april wordt gehouden. De films worden vertoond in Het Venster.

Vooraf aanmelden is dringend gewenst en kan via tineke.braam@hetnet.nl of (0252) 215847. Er geldt per avond een eigen bijdrage van €3,00.

Namens de Commissie Vorming & Toerusting,

Arie Dwarswaard

ANDERE DIENSTEN

Protestantse dienst om 16.00 uur in de Kapel van de Bernardus:

21 februari

dhr. Jan Joost Snoek

